

familiestichting Moret

Nieuwsbrief 46

oktober 2016



De vernieuwde Web-Site van de

'familiestichting Moret'

is vanaf nu te raadplegen via www.moret.info

Zie pagina 25 voor nadere informatie.

Inhoud	Pagina
Voorblad	1
Inhoudsopgave en Colofon	2
Voorwoord redactie	3
Van de voorzitter	4-5
Van de Bestuurstafel	5-6
Cornelis Moret en de V.O.C.	7-11
Banden der Liefde	12
Van Hardinxveld naar Australië	13-17
Koninklijke Onderscheidingen	18-22
Vooruitblik op de Familiedag 2017	23-24
Web-site www.moret.info	25
Geboren	26-27
Overleden	28-29
Bestuurssamenstelling	30
Gezinsblad	31
Doel van de Familiestichting	32

Colofon

De 'Nieuwsbrief' is een uitgave van de Familiestichting Moret verschijnt 2 maal per jaar en wordt toegezonden aan de donateurs. Overname van de artikelen uit de 'Nieuwsbrief' is toegestaan mits met bronvermelding. Uitgever is de Familie Stichting Moret. Vormgeving en druk: Willem Moret – Redactie: Willem Moret en Hugo Moret.

E-mail: redniewsbrief@moret.info

Bankrelatie: IBAN: NL84INGB0000405520 t.n.v. Familiestichting Moret Bolsward. Kamer van Koophandel Rotterdam. Inschrijving in het Stichtingsregister no: 41133110.

Disclaimer: Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de Nieuwsbrief, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Voorwoord redactie

Bijna alle lezers van onze Nieuwsbrief hebben in hun familie wel iemand die ergens ter wereld woont of heeft gewoond. Er zijn er die jaren geleden zijn geëmigreerd en dan denk ik aan degene die in de 16^e en 17^e eeuw uit Holland vertrokken om hun geluk 'in den vreemde' te zoeken.

In deze Nieuwsbrief lezen we een levensbeschrijving van een emigrante naar Australië in 1957.

We lezen over Cornelis Moret die in dienst trad bij de V.O.C.

We ontdekten een Moret die een Militaire Willemsorde ontving. De vraag was, wie is dat dan wel. U leest het onderzoek ernaar.

Wie kreeg er nog meer een Koninklijke onderscheiding.

U leest wat in de bestuursvergadering is behandeld. Ook kunt u het voorwoord van de voorzitter lezen.

Wat gaan we doen met de Familiedag in 2017 wanneer onze Familiestichting haar 25 jarig bestaan gedenkt.

U vindt de overlijdens- en geboorteberichten en een verwijzing naar een website van banden der liefde die nimmer worden doorgesneden.

Er is hard gewerkt aan het tot stand komen van de nieuwe Website.

De redactie wenst dat u met deze Nieuwsbrief zich verbonden voelt met het wel en wee van onze Familiestichting.

Willem Moret

Van de voorzitter

Elders in deze Nieuwsbrief ziet u dat er een vacature is voor o.a. de voorzitter. Ik ga er mee stoppen na een aantal jaren. Er zijn zoveel en zulke mooie hobby's in het leven dat een mens moet kiezen. Mijn keuze voor het mentorschap van demente bejaarden en/of mensen met een psychische aandoening en mijn activiteiten met training en intervisie van collega-mentoren, mijn keuze voor het molenaarschap en het schrijven van artikeltjes over Friese molens, mijn keuze voor ondersteuning van het gebruik van de Friese taal en mijn keuze voor met name onze (mijn vrouw en ik) activiteiten voor dierenwelzijn (zwerfhonden) in Andalucië en Roemenië vergen van een bijna 72-jarige toch wel zoveel tijd, dat je keuzes moet maken. Wie de keuze wil maken voor de genealogie van de familie Moret en/of voor het organiseren van activiteiten voor de Moretten, melde zich. Dan kan de stichting voortgaan.

Overigens vraag je je bij het genealogisch onderzoek wel eens af wat de toekomst zal brengen. Betekent de ontwikkeling van kennis op het gebied van genetisch onderzoek en dna, dat de mens zijn nakomelingen zelf kan programmeren? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld een 'kenmerkende familieneus of vorm van het hoofd'. Betekent de ontwikkeling op het digitale gebied van beïnvloeding en communicatie een brainwash, zodanig dat mensen steeds meer op elkaar gaan lijken? Wat betekent dat voor kenmerkende eigenaardigheden of aspecten van aanleg en bijvoorbeeld beroepsvaardigheden? Nou ja, dat zijn wel heel grote vragen. Hoewel vanuit een groter perspectief kijken naar je afkomst ook boeiend kan zijn. Dna-onderzoek maakt nu al duidelijk welke migratiestromen er zijn geweest en tot welke migratiestroom een familie heeft behoord. Komen we uit

Frankrijk, Italië, Spanje? Kwamen we daarvoor uit Afrika of Azië?

Terug naar het individu. Het is zeker ook zonder dna-onderzoek nog boeiend genoeg om archief- en historisch onderzoek te doen naar de voorouders van onze nu oudst bekende Moret. Vóór de 17^{de} eeuw zit de 16^{de}, de 15^{de}, de 14^{de} enzovoorts. Nogmaals: wie interesse heeft melde zich.

Michiel de Ruiter

Van de Bestuurstafel.

Ondanks het wat mindere begin is de zomer toch goed uitgepakt. We zijn inmiddels beland in het najaar met ook nu nog redelijk mooi nazomerweer.

In het najaar van 2016 is de tweede bestuursvergadering gehouden. In deze vergadering waren er naast positieve onderwerpen ook de mindere. Er zijn zorgen. In de nabije toekomst zijn er in het bestuur mutaties te verwachten. De voorzitter heeft veel functies in diverse besturen en heeft bij zijn aantreden in de Familiestichting al gemeld het werk niet eindeloos te kunnen verrichten. Ondanks dat heeft hij zich toch nog, naast het voorzitterschap, bezig gehouden met de functie van waarnemend penningmeester. Onze secretaresse heeft al enorm veel werk aan de genealogie. Dat werk vergt veel zoeken in archieven. Zij heeft te kennen gegeven dit werk graag aan een ander te willen overgeven.

Wij doen dus een beroep op u, neem eens contact op met één van de bestuursleden en laat u zich informeren wat voor werk aan deze functie zit. Het zal u wellicht meevallen.

Let wel, het voortbestaan van de Familiestichting Moret moet worden gewaarborgd.

Maar naast de wat mindere onderwerpen zijn er ook de positieve.

Zo gaan de uitbreidingen, wijzigingen en aanvullingen in de stamboom regelmatig door. Naast onze inspanningen krijgen wij toch regelmatig de nodige gegevens van onze trouwe donateurs waar het gaat om overlijden, geboorten en huwelijken. Wij zijn u er dankbaar voor.

Er wordt steeds gewerkt aan onze vernieuwde web-site www.moret.info . Zo worden de tabellen vernieuwd, een monnikenwerk wat geruime tijd zal duren, doch zal steeds een gereed gekomen deel het oudere vervangen.

Geruime tijd is gesproken over ons in 2017- 25-jarig bestaan. Hoe vullen we dit heugelijke feit in. Het is dan alweer vijf jaar geleden dat een Familiedag is gehouden. De voorkeur ging dus uit om dat feit in een familiedag te vieren. Elders in deze Nieuwsbrief leest u er meer over.

Verder in de vergadering is gesproken over de financiën, de verjaardagkaarten en hoe deze er voor 2017 moeten uitzien. De Nieuwsbrief krijgt daar aandacht. Moet deze nog steeds per post worden verzonden of kan dat ook per e-mail. Overwegend dat veel van onze donateurs weinig met computers doen is toch nog besloten de post de voorkeur te geven. Het is wel een zware kostenpost omdat de posttarieven ook in 2017 weer stijgen.

Al met al was het toch weer een goede vergadering van waaruit wij u voor de komende tijd veel gezondheid toewensen.

Cornelis Moret en de VOC.

In de scheepsarchieven van de Verenigde Oostindische Compagnie ofwel de VOC genoemd vonden wij Cornelis Moret.

In onze Moret-stamboom vonden wij geen Cornelis die beantwoordde aan de gegevens die wij vonden in het archief van de VOC.

De Cornelis die wij zochten voer in 1764 uit naar Batavia. Hij zou dus ca. 16 jaar kunnen zijn geweest.

Wij vonden in wat wij de **Hilversumse Moret** tak noemen Cornelis Jansz. Moret – geboren in Hilversum op 15 juni 1747. Hoewel wij niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat we hier te maken hebben met de juiste Cornelis Moret heeft nazoeken in dearchieven geen tweede Cornelis in die tijd opgeleverd.

Cornelis was inmiddels 17 jaar, toen hij aanmonsterde aan boord van het VOC schip 'Compagnies Welvaren'. Het schip was nieuw in de vaart, gebouwd in 1764 op de VOC-werf te Amsterdam.

De afmetingen waren: lengte 150 voet = 45,72 meter. Het laadvermogen mat 575 last = 1150 ton. Het schip had een bemanning tussen de 307 en 366 koppen. Stelt u zich eens voor zoveel mensen op een scheepje van 45 meter. Dat was hutje bij mutje.

De eerste reis vertrokken vanaf Texel op 15 november 1764 met bestemming Batavia waar het op 28 mei 1765 aankwam na een stop in Kaap de Goede Hoop van 12 februari 1765 tot 28 februari 1765. Een reis dus van 194 dagen.

De schipper was Arend Willemse.

Cornelis monsterde voor het eerst als 'hooploper' dat is de laagste matrozenrang, ongeofende- ofwel licht matroos.

Cornelis repatrieerde met het VOC schip 'Kronenburg' ook

wel geschreven als 'Croonenburgh', met Christiaan Blom als commandeur van de retourvloot. Een schip met dezelfde afmetingen als de 'Compagnies Welvaren'. Dit laatste schip werd later omgedoopt in 'Wakkerheid'.

Cornelis vertrok op 7 november 1766 uit Batavia, arriveerde voor de tussenstop in Kaap de Goede Hoop op 18 januari 1767, vertrok daar op 11 februari 1767 om dan op 26 mei 1767 weer terug te zijn in Nederland.

Cornelis Moret monsterde na aankomst in Nederland af en trad uit dienst van de VOC.

Parenteel van Jan Moret [2].

Generatie I

Jan Moret [2], geb. voor 1736, ovl. (minstens 72 jaar oud) te **Hilversum** op 26 okt 1808, tr. (minstens 1 jaar oud) [2] te **Hilversum** circa 3 dec 1737 met **Elsje van der Pas** [3], ovl. te **Hilversum** op 30 mei 1771.

Door den verwoestenden brand van den 25 Juni 1766 ook het kerkelijk Trouwregister te Hilversum vernielt zijnde, is dit Trouwregister van 1713 tot 25 Juni 1766 uit de berichten aan de Kerkeraad overgeleverd, opgemaakt en alhier te boek gesteld door mij J.W. van IJssum, als predikant te Hilversum, bevestigd den 9 Augustus 1767. - Hervormde Gemeente Hilversum.

Jan Moret [2] en **Elsje van der Pas** [3]

Eén van de kinderen van Jan Moret is overleden op 15-11-1771, welk kind is niet bekend.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. **Harmen Jansz** [20], ged. G te **Hilversum** op 4 mrt 1742, volgt Ila [blz.
2. **Cornelis Jansz** [4], ged. NH te **Hilversum** op 15 jun 1747, volgt IIb [blz. 9].
3. **Jan Jansz** [12], ged. NH te **Hilversum** op

- 1 okt 1750, volgt IIc [blz. 10].
4. **Marretje Jansd.** [16], ged. NH te **Hilversum** op 6 aug 1752, volgt IId [blz. 11].
 5. **Truitje Jansz** [18], ged. NH te **Hilversum** op 12 apr 1755, volgt IIe [blz. 11].

Generatie II

] en Elsje van der Pas [3], ged. G te **Hilversum** op 4 mrt 1742, tr. [9] met **Cornelia Claasd. van de Heiden** [22].

Harmen Jansz Moret [20] en **Cornelia Claasd. van de Heiden** [22]
Een kind van Harmen Moret, geen namen bekend, is overleden op 2 januari 1786, en een dochter op 29- juni 1792.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. **Nn** [41], geb. te **Hilversum** voor 1770, ovl. (minstens 8 maanden oud) te **Hilversum** op 14 aug 1770.
2. **Aaltje Harmz.** [23], ged. NH te **Hilversum** op 5 jan 1772, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1774.
3. **Aaltje Harmz.** [24], ged. NH te **Hilversum** op 2 jan 1774, volgt IIIa [blz.]
4. **Tannetje** [25], ged. NH te **Hilversum** op 2 mrt 1777.
5. **Neeltje** [26], ged. NH te **Hilversum** op 19 apr 1778.
6. **Hermina** [27], ged. NH te **Hilversum** op 29 sep 1782.
7. **Harmen Harmz.** [28], ged. NH te **Hilversum** op 3 okt 1789.

IIb. **Cornelis Jansz Moret** [4], zn. van Jan Moret [2] (I) [blz.] en Elsje van der Pas [3], ged. NH te **Hilversum** op 15 jun 1747, otr. [3] te **Hilversum** op 19 okt 1770, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te **Hilversum** op 4 nov 1770 met **Antje Jacobs van der Poll** [5] komend van Seist.

Op 22 januari 1786 is als onecht bij Anna van der Poll een zoon Hendrik geboren. Bij de doop was Cornelis Jansz. Moret niet aanwezig.

Cornelis Jansz Moret [4] en **Antje Jacobs van der Poll** [5]

Van Cornelis Moret zijn kinderen, geen namen bekend, overleden op de volgende datums: 7 januari 1773 - 26 maart

1783 - 14-oktober 1784 - 21 februari 1787 - ? februari 1788.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1. **Jan Cornelisz.** [6], geb. te **Hilversum** in 1775, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te **Medemblik** op 13 jul 1849, volgt IIIb [blz].
2. **Roelof Cornelisz** [7], ged. G te **Hilversum** op 23 feb 1777 (getuige: Wijntje Das).
De naam Roelof komt veelvuldig voor in de familie van der Poll.
3. **Elsje Cornelisd.** [8], ged. G te **Hilversum** op 27 mrt 1780 (getuige: Lena van Trigt).
4. **Jaapje** [9], ged. te **Hilversum** op 6 mei 1781 (getuige: Lena van Trigt), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te **Hilversum** voor 19 mrt 1784.
5. **Jaapje** [10], ged. G te **Hilversum** op 19 mrt 1784 (getuige: Feitje van Duinen).
6. **Jacob Cornelisz** [11], ged. G te **Hilversum** op 27 mei 1787 (getuigen: Trijntje Boelhouwer "bij afwezigheid van de vader" en Saartje ? Moret).
7. **Marretje Cornelisd.** [38], volgt IIIc [blz].

Antje Jacobs van der Poll [5] komend van Seist,
een zoon:

1. **Hendrik van der Poll** [31], ged. G te **Hilversum** op 22 jan 1786.

IIc. **Jan Jansz Moret** [12], zn. van Jan Moret [2] (I) [blz] en Elsje van der Pas [3], ged. NH te **Hilversum** op 1 okt 1750, otr. (1) [4] te **Hilversum** op 23 feb 1770, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te **Hilversum** op 11 mrt 1770 met **Lijsje (IJtje) Dirksd. Rosenberg** [13], ovl. voor 1772.

Uit dit huwelijk een dochter:

1. **Elsje Jansd** [14], geb. te **Hilversum** in 1770, ged. G te **Hilversum** op 16 dec 1770 (getuige: Elsje van der Pas).

Jan Jansz Moret [12], tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) (2) [5] te **Nieuw-Loosdrecht** klapper 15 DTB-boek op 21 mrt 1773 met **Wijntje (Wijntie) Jacobsd. Schipper** [15], dr. van Jacob Aartse Schipper [32] en Marretje Melissa Pos [33], ged. G te

Nieuw-Loosdrecht klapper 15 DTB-boek op 5 jul 1750.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jan Jansz Moret [12], tr. (ongeveer 45 jaar oud) (3) [8] te **Hilversum** op 24 aug 1796 met **Jannetje Knollenburg** [21].

Jannetje Knollenburg is weduwe van H.van Thiel.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

IId.**Marritje Jansd. Moret** [16], dr. van Jan Moret [2] (I) [blz. d. NH te **Hilversum** op 6 aug 1752, otr. [6] te **Hilversum** op 17 aug 1770, tr. (ongeveer 18 jaar oud) te **Hilversum** op 2 sep 1770 (getuige: Wijntje Gerritz. Das) met **David Dirksz. Rosenberg** [17].

Uit dit huwelijk een zoon:

1.**Dirk** [29], ged. G te **Hilversum** op 13 jan 1771.

Ile.**Truitje Jansz Moret** [18], dr. van Jan Moret [2] (I) [blz.] en Elsje van der Pas [3], ged. NH te **Hilversum** op 12 apr 1755, tr. [7] met **Nn** [19].

Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Van, wat wij noemen, de Hilversumse tak van de Moret familie hebben wij tot op heden geen verbinding kunnen vinden. In de al eerder genoemde branden in Hilversum zijn de DTB-boeken verloren gegaan en derhalve kunnen wij de vader van Jan Moret niet vinden.

Wel hebben wij velen van deze familie gevonden, voornamelijk in Noord-Holland. Zij noemen zich **Maret**. Vast staat dat dit een verandering is van Moret. Wij weten waar en wanneer men die naam is gaan gebruiken. Maret is dus oorspronkelijk Moret. Het zou prettig zijn wanneer iemand uit de Maret-familie zich bij ons zou melden. stamboom@moret.info

***De banden der liefde worden door de dood
nimmer doorgesneden.***

Deze tekst stond op bladzijde 18 van onze Nieuwsbrief 40 van november 2013.

Van onze donateur Arie Moret uit Erp ontvingen wij een e-mail waarin een onjuiste overlijdensplaats in onze stamboom werd vermeld. Gorinchem moet zijn Vleuten.

Deze e-mail was de aanleiding om de Nieuwsbrief open te slaan en lezen toen de boven vermelde tekst.

De e-mail verwees naar een blog op internet die door Mark Knijnenburg de echtgenoot van de te jong gestorven Ella Knijnenburg-Moret is opgesteld.

Deze blog www.embox.nl raden wij u aan te lezen. Het heeft mij zeer getroffen welk een moedige strijd is gestreden.

WM

Van Hardinxveld naar Australië.

Door Barbera Moret.

Mijn ouderlijk huis stond langs de Merwede in Boven-Hardinxveld waar mijn vader Arie Moret zijn scheepsmotoren fabriek had. Het laatste kunnen de schippers onder ons zich misschien nog herinneren . Op zekere dag rond 1952 kwam mijn neef Willem Moret (allen bekend) op visite om ons te vertellen dat hij een verzoek had ingediend bij ons gemeentehuis om onze stamboom te onderzoeken. Snel daarna ging hij in militaire dienst en bleef het resultaat wachten op actie.

Terwijl Willem het Vaderland verdedigde en een gezin stichtte behaalde ik mijn Mulo- diploma en kreeg een baan op het gemeentehuis waar één van de beambten mij een lijst van onze voorvaderen in Hardinxveld overhandigde. Met toegang tot alle papieren in de Burgelijke Stand was het niet moeilijk om de gehele familietak in Hardinxveld op te speuren. Veel mensen die in de jaren achttienhonderd geboren waren, leefden nog en er kwamen nogal wat verhalen los over oude, lang overleden familieleden en de connecties met 's-Gravendeel.

Jammer genoeg kon het gemeentehuis in 's-Gravendeel me niet verder helpen omdat zoveel van de archieven verloren waren gegaan in de 1953 waterramp. De stamboom wachtte over twintig jaren tot neef Willem en zijn zoon Leendert de zoektocht weer opnamen.

Inmiddels ontmoette ik op een Pinkstermaandag Willem Jansen, een Rotterdamse technisch tekenaar, op de Pyramide van Austerlitz . We trouwden in 1957 en veertien dagen later vertrokken we naar Australia.

Als jong paar, net in de twintig, hadden we natuurlijk geen liggende gelden en maakten we gebruik van een emigranten kamp buiten Sydney. De emigrantenkampen waren overgebleven legerkampen omdat Australia apart van hun eigen militairen, tevens duizenden Amerikanen gehuisd hadden gedurende de tweede wereldoorlog in de strijd tegen Japan.

Het emigrantenkamp was primitief, maar wij waren jong, zagen alles als avontuur en waren blij met een plaats om te slapen terwijl we de mogelijkheden verkenden. Van het moment dat we arriveerden vonden we het Australische landschap prachtig. Het weer was zonnig en warm en dat in het midden van de winter. Australia maakte een zeer optimistische indruk op ons.

Mijn man vond gelijk werk als opzichter van de installatie van machinerie dat uit Holland was geïmporteerd and dat natuurlijk tekeningen had in centimeters, terwijl Australia nog steeds met inches werkte.

Er waren heel wat Hollandse gezinnen in het emigrantenkamp en samen met een andere Nederlandse familie huurden we een woning in Blacktown. Over de volgende zeven jaren namen we allebei het werk dat ons voor handen kwam, ook kregen we twee kinderen en kochten we ons eerste perceel land op een sinaasappelplantage langs de Nepean Rivier in Emu Plains.

In 1964 huurden we een huis in de Blauwe Bergen. Willem steeg steeds hoger in zijn werk en overzag nu installaties in enige van de grootste karweien in Australia, zoals pompinstallaties in nieuwe elektriciteitscentrales in Victoria, New South Wales en West Australia. Zijn laatste werk was aan de Sydney Harbour tunnel. Hij overleed in 1992.

Totdat de kinderen naar school gingen was mijn werk altijd aangepast aan hun behoeften. In 1964 was het mogelijk voor mij wat vaster werk aan te nemen en mij werd een baan aangeboden als nijverheidsonderwijzeres aan lagere scholen. In 1968 verkochten we ons land in Emu Plains en bouwden we een huis in Blaxland. Ik zie met veel plezier terug op de schooljaren van mijn kinderen en ons leven in de Lagere Blauwe Bergen waar we veel vrienden maakten.

In 1978 waren de kinderen zelfstandig en Willem Jansen en ik gingen onze eigen wegen. Ik was net in de veertig en kocht een rijenhuisje in Newtown, midden in Sydney om in de gelegenheid te zijn om verder te studeren in mijn grote liefde, namelijk het onderwijs. In 1982 behaalde ik mijn Australische graad aan de Universiteit van New South Wales en begon een nieuw leven als lerares in het hoger onderwijs in Canberra. Hier in de zetel van de Australische regering werd ik geselecteerd als adviseuse in een Committee van het Hawke Gouvernement dat als taak had om de standaard van het onderwijs in Australia op hoger niveau te brengen. Ik zie terug op mijn tijd in Canberra met veel genoegen.

De negentiger jaren, nu dicht by het pensioneren, zag men me aan de Noord Kust van New South Wales, nog steeds in het onderwijs en met een lieve Australische levensgezel,

Adrian Lipscomb, die advocaat is. Mijn kinderen waren nu getrouwd en hadden allebei twee kinderen.

Toen de nieuwe eeuw begon ging ik met pensioen maar natuurlijk was ik nog steeds lid van allerlei verenigingen, onder andere Het Rode Kruis . Ook dat is nu verminderd naarmate ik ouder geworden ben. De details van mijn leven zouden de hele nieuwsbrief in beslag kunnen nemen, dus beperk ik me maar tot het heden.

Ik ben nu in mijn tachtigste jaar en woon in Urunga, een klein maar heel mooi gelegen plaatsje aan de zee in noordelijk Nieuw South Wales. Op mijn oude dag woon ik met Adrian in een fijn huis met een prachtig uitzicht, natuurlijk over een rivier. Ik reis veel hier in Australia omdat ik overal vrienden heb, en ook omdat mijn dochter in Canberra woont, en mijn zoon en twee kleinzonen in Western Australia. Mijn enige kleindochter is lerares in Melbourne en één van de drie kleinzoons studeert medicijnen aan de Universiteit van Western Australia in Perth, een andere werkt in het bouwbedrijf van zijn vader in Canberra en de jongste is nog op High School in Perth.

Ik kan terug kijken op een prachtig, rijkelijk belonend leven in een mooi land. Ik verliet Nederland na een oorlog, een land dat nog steeds gebukt ging onder de gevolgen daarvan met vooral erge woningnood en andere tekorten die nu al lang zijn opgelost. Was het hier beter voor ons op de langen duur ? Dat kan ik niet beantwoorden. Wij zijn onveranderlijk hier ingeburgerd en tevreden. En de stamboom ? Wel ik bewonder Willem en all de andere Moretten die uren lang gewerkt hebben om onze stamboom compleet te maken en er een boek over samen te stellen. Een mooi bezit.

Zo lang geleden begonnen en nu volbracht.

Barbera heeft het Familieboek voor haar liggen en kijkt daar vaak in. (Red.) .



U vindt Barbera Pers.362 in het Familieboek II op bladzijde 320.
onder XI

Koninklijke Onderscheidingen.

Bij de laatste lintjesregen in 2016 is Cornelia Margaretha Moret (C.M.Bolster-Moret) pers.3731 Lid geworden in de Orde van Oranje Nassau.

U vindt haar in het Familieboek II op blz. 351 onder XIco.

Militaire Willemsorde

Wanneer de naam 'Moret' ergens opduikt is je nieuwsgierigheid gewekt. Zo stond in 'Stamboom Forum' dat ene J.Moret de Blaremborg hem een militaire Willems Orde was toegekend.

Er volgen dan de vragen: wie is hij, staat hij in de stamboom, wie zijn de ouders en waar is hij geboren. Zoeken in vele archieven leverde weinig op. Dan vragen bij de Kromhout Kazerne in Utrecht, waar een archief is met 'Oude Documentatie'. Het lukte niet hier contact mee te krijgen. Dan maar proberen bij het 'Nationaal Archief' in Den Haag. Doorgestuurd naar het 'Centraal Bureau voor de Genealogie'. Men zou het voor mij uitzoeken. En dan j.l. 2 september komt een e-mail binnen waarin in de bijlagen een aantal kopieën de toekenning betreffend.

Wie is J(ean)de Moret de Blaramberg. Vonden via internet de stamboom van de familie. Zijn opa is Jacques Guillaume van Blarenberghe, geboren Lille 21-10-1691 en overleden Lille 30-4-1742. Opa trouwt 1^e met ? Blarenberghe –Moret, leefde ca.1660 – 1720. Opa trouwt 2^e Marie Claire van Blarenberghe –Delmotte geb. 1689 en overl. 1763.

Uit dit huwelijk wordt Jean Paul de Moret de Blaremborg geboren Lille 1725 overl. Hannau in Hessen (Dld.) Trouwt met Jaenne Françoise Moret de Blaremborg – Pelon. Uit dit huwelijk wordt onze Jean Moret de Blaramberg geboren in Karlsruhe in 1772 en overlijdt Odessa op 31-12-1831.

We ontdekten dat Opa Jacques Guillaume een niet



onverdienstelijk schilder was. Hij werkte aanvankelijk in het atelier van zijn vader Hendrick. Zijn Vlaamse stijl ging later over in de Franse stijl onder invloed van zijn zoon Louis Nicolas. Er zijn een honderdvijftig werken bekend. Voornamelijk landschappen, zeegezichten en festivals, boer of aristocratische. Er is hier toch duidelijk sprake van een meester.

Wat verder te lezen valt over onze Jean Moret de Blaramberg.

De naam de Blarenberghe is van oorsprong Vlaams. Later veranderde de naam in de Blaramberg. Door het eerste huwelijk van zijn grootvader met een Moret-dochter is de naam Moret aan die van Blarenberghe toegevoegd. Het is ons niet gelukt om de herkomst van deze Moret dochter te achterhalen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat het familie is van onze stamvader Jaques. Hier is geen zekerheid bekend.

Jean de Moret de Blaramberg reisde veel in de Oost Europese landen. Zo werd zijn naam ook bekend als Ivan Pavlovich Blaramberg.

In 1786 trad hij in Nederlandse Militaire Dienst en werd twee maanden later gepromoveerd tot officier. Nam veel deel aan militaire acties en werd zelfs in 1792 gevangen genomen door de Fransen. Werd in de Bataafse Republiek vrij gelaten. In 1795 trad hij in dienst van de Britse militaire commandant die met de resten van alle troepen tegen de Fransen vochten. In 1796 woonde hij in Frankfurt en in het voorjaar van 1797 ging hij met toestemming van, in dienst van de Britse regering naar Rusland, naar St.Petersburg. Bleef daar niet lang om te verhuizen naar Moskou waar hij bleef tot 1804. Van 1804 tot 1806 werkte hij in Russische dienst aan het opstellen van wetten, als adjunct-hoofdredacteur van de tiende Commissie. In 1808, na een break van 1 ½ jaar werd hij advocaat bij de Rechtbank van Koophandel in Odessa. Van 1810 tot 1825 diende hij bij de douane als ambtenaar voor bijzondere opdrachten.

Waarom een Militaire Willemsorde?

De aanleiding.In de nacht van 26 op 27 juli 1787 vielen ongeveer 400 patriotten uit de stad Utrecht, verenigd in het Patriots Vrijkorps, onverhoeds een van de vele residenties

van de Stadhouder Willem V van Oranje-Nassau aan. Zij wisten de wachten te overrompelen maar stuitten bij de door grenadier Christoffel Pullman bewaakte brug op tegenstand. De grenadier sneuvelde maar het geweervuur wekte de 100 in het huis gelegerde huursoldaten. Na een korte schermutseling konden de patriotten worden verjaagd.

Uit een schrijven aan Koning Willem 1

De heer de Blaramberg diende van 1786 tot 1795 de Vereenigde Nederlanden, als officier in het Regiment Hessen-Darmstad en nam als zodanig deel in de affaire van Soestdijk in 1787, waarvoor hij met de gezamenlijke Officieren van het 1^e Bataillon van voornoemd Regiment eene Eere Medaille heeft bekomen. Hij heeft van 1795 tot 1804 als voormalig Hollandsch Officier Engelse Allowance genoten.

Daar, tijdens de Heer de Blaramberg het geluk kon hebben verkleefdheid aan het Doorluchtig Huis van Oranje, door daden te betoonen, er geene Ridder Orden in Holland bestonden, maar dezen sedert, door Uwe Majesteit, in het Rijk der Nederlanden zijn ingesteld, (30april 1815 red.), wenschte hij, voor de aangehaalde diensten de Militaire Orde te bekomen, en dit niet kunnende zijn de Civiele.

De Kanselier van Uwer Majesteits Orden, zijn van gevoelen, dat de decoratiën derzelven algemeen genomen niet, ter belooning van anterieure diensten behoren te worden toegestaan, voor welke in der tijd Medailles, of andere Eertekens zijn gedecoreerd daar zulks aanleiding zoude geven, tot eene tallooze menigte van soortgelijke verzoeken en die ingewilligd wordende, een buitensporig aantal Ridders

van de Willems, of van de Leeuwen Orde, zouden doen ontstaan.

Door de sterke vergelijking van het document is dit overgetypt, hierna de inhoud. (Red.)

10 januari 1821 no.16

*Wij Willem, bij de gratie Gods,
Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje – Nassau, Groot Hertog van
Luxemburg, enz.,enz.,enz.*

Gezien het rapport van Onzen Luitenant Generaal, Kanselier van de Militaire Willemsorde en van onze Minister van Staat, Kanselier der Orde van den Nederlandschen Leeuw, in den 6 dezer No.4597.

Hebben goed gevonden en verstaan, den Heer J. de Blaramberg, Russisch Ridder en Staatsraad, Inspecteur Generaal der Douanes in het arrondissement van Odessa, te benoeme, tot Ridder van de Militaire Willemsorde, derde klasse.

En is de Kanselier dier Orde belast met de executie dezer, waarvan kennis zal worden gegeven aan onze Minister van Staat voorn.: zoo mede aan Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken.

Brussel, den 10 januari 1821

w.g. WILLEM

25 jaar Familiestichting Moret

Volgend jaar op 8 juli 2017 is het 25 jaar geleden dat bij Kooijman en Lambert Notarissen te Rotterdam de notariële akte van de stichting passeerde. Aanwezig hiervoor waren Leendert Moret pers. 394 wonend in Brouwershaven en Adrianus Moret pers. 1285 die helaas niet meer onder ons is. Hij overleed op 4 mei 1999 op 70-jarige leeftijd. Wij memoreren dat Aad, zoals wij hem kennen, heel veel werk heeft verricht voor onze stamboom. Waar Aad uit de archieven in Amsterdam, den Haag, Dordrecht en Heine Noord de gegevens zocht en noteerde, was het Leendert die, destijds nog in het DOS-systeem, alles in de computer inbracht. Veel dank zijn wij aan hen verschuldigd.

Wanneer wij de oprichtingsakte inzien dan lezen we in Artikel 2 lid "d - betreffend het doel van de stichting o.m. *"De instandhouding en de versterking van de banden tussen de leden van het geslacht Moret, ook die in het buitenland"*

Welnu, gedachtig aan deze zinsnede wordt op 9 september 2017 weer een Familiedag georganiseerd. Deze dag staat in het teken van het 25 jarig bestaan.

Het Bestuur is, in acht nemende de uitslag van de gehouden enquête, tot het besluit gekomen een vaartocht naar de Kinderdijkse Molens te organiseren. Hoe alles gaat verlopen dat melden wij in het voorjaar van 2017. U ontvangt dan een inschrijvingsformulier. Omtrent de prijs is nog geen directe duidelijkheid omdat er een mogelijkheid is dat de vaartocht niet vanuit Oud-Alblas doch vanuit Alblasterdam zal beginnen. Dit heeft een duidelijke invloed op de deelnameprijs. Wel zullen we in restaurant "De Krom" in Oud-Alblas samenkomen voor de ontvangst.

Reserveert u alvast de datum: 9 september 2017.

De vaartocht wordt ondernomen met de “Glashopper” een milieuvriendelijke rondvaartboot, d.w.z. elektrisch voortgestuwd. Vanuit deze boot heeft u door de geheel glazen opbouw een panoramisch uitzicht. Het schip is uitgerust met voorzieningen voor o.a. minder validen, zoals een in hoogte verstelbare loopplank. Aan boord wordt een koffietafel in buffetvorm verzorgd. Er is een bar waar u wat kunt bestellen.

De Kinderdijkse molens.



De Glashopper



Café-Restaurant “De Krom”.

De web-site www.moret.info

Op 7 juli 2016 kon de kurk van de fles. Na heel veel werk, verricht door Koen Moret uit Veenendaal en in samenwerking met de genealogiecommissie kon na goedkeuring door het Bestuur van de Familiestichting de vernieuwde web-site op internet.

Wat direct opvalt is de volledig nieuwe lay-out van de web-site. Het doet fris aan.

De historie is mooi uitgevoerd en duidelijk weergegeven.

De tabellen zijn nog hetzelfde, doch er wordt enorm gewerkt deze aan te vullen met de nieuwste gegevens. Dit is een monnikenwerk en vraagt wel enige tijd. Geleidelijk echter zullen deze vernieuwd worden ingebracht.

Evenals in de oude web-site kunnen ook hier de Nieuwsbrieven worden opgeroepen, geopend en worden gelezen.

De stamboom is een onderdeel die veel wordt bezocht door genealogen van hen die een Moret in hun familie hebben. Jammer dat de wet persoonsbescherming voorkomt dat de jongste gegevens niet kunnen worden vertoond. Het is mogelijk aan stamboom@moret.info nadere gegevens op te vragen.

De verschillende rubrieken zijn overzichtelijker geworden. Kortom wij zijn trots op onze nieuwe web-site en wensen dat velen er hun gewenste gegevens erin kunnen vinden.

Het Bestuur.

Geboren:

Er zullen handen zijn die je dragen
En armen waar je veilig bent
En mensen die zonder vragen
Zeggen dat je welkom bent

Zoë
Loïse Klaren

17/02/2016



Jk ben 3385 gram en 47 cm lang.



Bel/app, kom en bewonder: 0620596625
Jasper Klaren & Cobie Moret
Nieuwegeer 14, 3271 BR Mijsheerenland

U vindt Jasper pers.5310 en Cobie pers. 2517 in Familieboek II op bladz. 409 onder XIIIb



GUUS & LAUREN MORET
GENERAAL MACZEKLAAN 9
5111 XA BAARLE-NASSAU

*Als ik naar m'n eigen bedje mag
zal papa of mama het laten
weten,
Dan gaan we namelijk
Beschuit met muisjes eten.*

Lewis is al na 29 weken geboren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Na de couveuse mocht hij naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Wanneer hij zelfstandig zijn flesje kon leegdrinken mocht hij naar huis. Dat was op 13 juli 2016. Het gaat nu uitstekend met Lewis.

U vindt Guus pers.404 in Familieboek II op bladz. 388 onder XIId-1

Overleden:

Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Pak de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil, draai je om en geniet van het uitzicht. Wees tevreden en vervolg je doel.

Adrianus Moret Aad

★ 17 januari 1940

† 13 april 2016

Nel Moret - van Eijk

Marlène
Lia en Matthew
*Mike en Meggie
Kenny
Bruce*

Diane en Peter
*Ritchie en Rob
Charity
Nigel en Lexie*
Danny

Correspondentieadres:
Yarden & Meyer Uitvaartzorg Westland
t.a.v. Familie Moret
Bloemenlaan 10
2292 DB Wateringen

Er is een online gedenkplaats aangemaakt op www.memori.nl onder de naam Aad Moret, waar u een mooie herinnering of foto kunt achterlaten. Tevens kunt u hier een condoleance plaatsen.

Op maandag 18 april kunt u van 19.00 uur tot 19.45 uur afscheid nemen en condoleren in de familiekamer van crematorium Eikelenburg aan de Eikelenburglaan 7 te Rijswijk. De entree bevindt zich aan de rechterkant van het crematorium.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 20 april om 13.00 uur in de aula van bovengenoemd crematorium. Na afloop kunnen er mooie herinneringen gedeeld worden in de ontvangkamer van het crematorium.

Geen bloemen, daarvoor in de plaats graag een donatie die ten goede zal komen aan Stichting KiKa. Hiervoor zullen collectebussen aanwezig zijn.

Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid onvoorwaardelijk liefhadden.

Hij was onze liefste
Hij was onze rots
Hij was ons alles
Hij blijft onze trots
Slaap nu maar zacht in een wolkenbed
ver weg in dat vreemde land
Blij hen die je voorgingen
werd het al klaargezet

Adrianus Moret Aad

★ 17 januari 1940

† 13 april 2016

Nel Moret - van Eijk

Lia en Matthew
*Mike en Meggie
Kenny
Bruce*

Diane en Peter
*Ritchie en Rob
Charity
Nigel en Lexie*
Danny

U vindt Adrianus pers.2272 in Familieboek I op bladz. 256 onder Xllo.

*Jullie blijven hier, ik ga naar daar
Daar is waar? Wat is daar?
Is daar ver van hier?
We spreken af, ik zoek waar
en daar ontmoeten we elkaar*

Op zijn verjaardag is in alle rust en kalmte van ons
heengegaan mijn lieve man, vader en schoonvader

WIM BOEKHOUT

*Hilversum
22 september 1924*

*Hilversum
22 september 2016*

Wij zullen je enorm missen

Bep Boekhout-Leegwater
Carin & Jan de Weerd

Op woensdag 28 september hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Wim.

Correspondentieadres: Gijsbrecht van Amstelstraat 218,
1214 BE Hilversum

U vindt Willem Boekhout pers. 5409 in Familieboek II op
bladz. 382 onder XIIk-4

Bestuur Familiestichting Moret

Voorzitter

Michiel de Ruiter
aftredend
voorzitter@moret.info

Secretaris

Sonja Geijssen-
de Ruiter
secretaris@moret.info

Penningmeester

Michiel de Ruiter
aftredend
penningmeester@moret.info

Leden:

Hugo Moret
bestuur@moret.info

Vacant

Vacant

De voorzitter, tevens penningmeester, is aftredend. Voor deze beide functies zoeken wij mensen die het voortbestaan van de Familiestichting Moret ter harte gaan. Dit geldt ook voor de beide vacante leden in het bestuur. Voelt u zich geroepen, wilt u dan contact opnemen met de secretaresse Sonja Geijssen-de Ruiter via secretaris@moret.info of telef. 035-6852216.

Commissies:

Redactie Nieuwsbrief

Willem Moret
Hugo Moret
redactie@moret.info

Genealogie

Willem Moret
Sonja Geijssen-de Ruiter
stamboom@moret.info

Activiteiten

Michiel de Ruiter
Ineke van Veen
secretaris@moret.info

Website

Koen Moret
webmaster@moret.info

Archief

Sonja Geijssen-de Ruiter – Alg.
Willem Moret - genealogie

Felicitatiedienst

Sjaan Verhoef-van
Herwijnen
felicitatiedienst@moret.info

familiestichting Moret

De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Rotterdam op 15 juli 1992 onder nummer 41133110.

De Statuten omvatten 21 artikelen.

Het doel van de Stichting is vastgelegd in artikel 2 van deze Statuten.

- a. Het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch onderzoek, zowel in als buiten Nederland, betreffende het geslacht *Moret* en het coördineren, documenteren en publiceren van de verkregen gegevens;
- b. Het lokaliseren, inventariseren en bekend maken van zaken die voor de geschiedenis van het geslacht *Moret* van betekenis zijn.
- c. Het verhinderen van het verloren gaan van zaken bedoeld onder a. en b.;
- d. De instandhouding en versterking van de banden tussen leden van het geslacht *Moret*, ook die in het buitenland;
- e. Het nemen van initiatieven voor de activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot het gestelde onder a. b. c. en d.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. Te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van belang worden geacht voor de geschiedenis van het geslacht *Moret*, in eigendom, bruikleen of anderszins te verkrijgen, alsmede te zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van het door haar verworvene.
- b. Onderzoekingen te doen instellen naar de geschiedenis van het geslacht *Moret* en zo mogelijk van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te publiceren.
- c. En al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van het doel van de Stichting gewenst acht.