

familiestichting Moret

Nieuwsbrief 36

oktober 2011



Ron Moret - Beeldend Kunstenaar

Op deze bladzijde ziet u een kunstwerk van Ron Moret (zie foto) en een andere kunstuiting van Ron Moret.

Lees verder over deze Bergense kunstenaar op bladzijde 5 t/m 8.

Redactie:

Ruud Puijssers, Hoorn
Willem Moret, Zwijndrecht
Alphons Moret, Bilthoven

Secretariaat Familiestichting

Ruud Puijssers
Stoelenmatter 20
1625 WP Hoorn
☎ 0229 230536
Mail: r.puijssers@quicknet.nl

INHOUD**PAGINA**

Voorwoord van de redactie	3
Van het bestuur	3
Van de penningmeester	4
Ron Moret, beeldend kunstenaar	5
Bladerend in ons archief	8
Reddingsactie voor de Wim	10
Voor de tweede keer naar de West	11
Bekende naamgenoten	13
Oudste familieadvertentie	15
Huib Moret in de picture	16
Familieberichten	17
Bestuur Familiestichting	22
Bestellen Familieboek	22
Inschrijfformulier donateur	23

Voorwoord redactie

Weer hebben we een pracht stel artikelen. Zoals over beeldend kunstenaar Ron Moret die op de voorkant prijkt.

Onze lezers weten ons steeds meer te vinden om ons een stukje op te sturen zoals mevrouw Lid-Moret deed, toevallig ook over Ron Moret. Of Jeanne Moret uit Rotterdam die ons een foto van een standbeeld uit Spanje over Segismundo Moret stuurde. En de de familie Moret-Kanters uit Zaamslag over Huibert Moret. Dank aan allen.

Dus heeft u ook een artikel gelezen, schroom niet, knip het uit of kopieer het en/of stuur het ons op. Na ontvangst krijgt u meteen de originelen terug.

Voor onze wat oudere lezers hebben wij de lettergrootte aangepast zodat u wat beter de teksten kunt lezen. Helaas lukt ons dat niet met alle gescande artikelen die met enig goochelwerk wel wat vergroot kunnen worden maar dan tegen de grootte van de beschikbare bladzij oplopen.

Van het bestuur

Een jubileum: twintig jaar is natuurlijk maar een schijntje in vergelijking met vier eeuwen.

De Familiestichting Moret bestaat 8 juli 2012 twintig jaar en dat is reden om de komende familiedag in dit teken te stellen. De genealogische geschiedenis die door de stichting op papier is gesteld beslaat zo'n vier eeuwen. De Antwerpse beeldsnijder Jacques (of Jacobus) Moret (1592-1666) trouwde in 1628 met Lysbeth Leenderts en met hen beginnen de vier eeuwen Moret, die in het familieboek zo prachtig op papier zijn gesteld.

Een jubileum koppelen aan de genealogische geschiedenis doen we niet, omdat dat een hachelijke onderneming is, immers onze 'genealogische geschiedvorsers' zoeken nog steeds naar oudere bronnen en bijna maandelijks worden er weer verre afstammelingen van Jacques aan de stamboom toegevoegd. Ofwel, de tijdsperiode verschuift steeds zodanig, dat je geen jubileum kunt vaststellen.

Op 1 september 2012 staan we wel stil, dat de Familiestichting Moret 20 jaar bestaat. Wij hopen op veel afstammelingen (al of niet met de naam Moret), die dan op die familiedag met ons mee willen varen. Dit jubileumjaar zetten we de activiteit dus maar in het teken van de schipperstak van de familie, een van de vele takken naast accountants, rietdekkers, artistieken en nog veel meer.

De vaartocht vindt ook plaats in het Biesbosgebied, waar in de buurt verschillende Moretschippers actief waren.

Michiel A. de Ruiter, voorzitter

Van de penningmeester

De penningmeester wil het volgende onder uw aandacht brengen.

Wist u dat:

uw donatie wordt gebruikt voor:

1. het maken en verzenden van onze Nieuwsbrief (grootste post)
2. het in stand houden en onderhoud van onze website
3. het maken en verzenden van de verjaardagkaarten
4. lidmaatschapscontributie Nederlandse Genealogische Vereniging
5. jaarlijkse contributie aan de Kamer van Koophandel
6. het beantwoorden van vragen van belangstellenden in de stamboom.
7. kosten voor bezoek aan de archieven om gegevens van verwanten te zoeken en akten te raadplegen. Deze kosten worden nu voornamelijk door de genealogiecommissie zelf gedragen.

Het bestuur en de commissies proberen om van uw donatie de stichting zo goed mogelijk te besturen.

Op het ogenblik nemen de bestuursleden en de commissieleden zelf ook veel kosten voor hun rekening, hetgeen uiteraard niet de bedoeling is. Alles zou uit de gedoneerde gelden moeten kunnen worden voldaan.

Het bestuur verzoekt dan ook de donateurs die de donatie voor het jaar 2011 ad € 12,50 (hogere bijdrage mag altijd) tot nu toe vergeten zijn over te maken, dit alsnog te doen. Dit op **girorekening nummer 405520 t.n.v. de Familiestichting MORET o.v.v. hun adres**, zodat de betaling is te achterhalen op de adressenlijst. Voor het jaar 2012 is een factuur ingevoegd met deze Nieuwsbrief.

Ron Moret - Beeldend Kunstenaar



Ron Moret - Beeldend Kunstenaar

In het Bergens Nieuwsblad van februari 2011 wordt ons medegedeeld de onthulling van een beeld wat symboliseert het protest en waarschuwing tegen gasopslag in het Bergermeer. De onthulling is mogelijk gemaakt, zo lezen we, door de Stichting Gasalarm 2 en een aantal Bergenaren die zich verzetten tegen dit voornemen.

Wie is deze Ron Moret?

We vonden hem in ons familieboek op bladzijde 385 onder Xlec en tabel 15A bladzijde 228 persoonsnummer 2720.

In onze stamboom lezen we: Ron (Ronald), 1957, wordt als oudste van vier kinderen geboren in de Amsterdamse Jordaan. Als hij veertien is, verhuist het gezin naar Schagerbrug in Schagen. Volgt hij de Land- en Tuinbouwschool.

Op 23 jarige leeftijd komt hij in Schoorl terecht, waar hij gaat werken bij de Volkshogeschool voor jeugd en bedrijf.

Na in de buitendienst te hebben gewerkt bij Scorlewald wordt Ron aangenomen bij Heliomare in Wijk aan Zee. Hier werkte hij als begeleider kunstzinnige vormgeving. In dit werk probeert hij leerlingen te inspireren om dat te maken wat ze wel kunnen in plaats van hun beperkingen te benadrukken.

In zijn vrije tijd is hij naast fietsen, bezeten van kunst. Hij verzamelt voornamelijk schilderijen, met grote voorkeur voor de Bergense schilder Selhorst. Hij had nooit gedacht iets met kunst te gaan doen, tot hij een Kerststal ziet, gezaagd uit lagen hout die je uit kunt schuiven. Dit wil hij ook gaan doen en zo is het begonnen. Daarna is het alleen maar doorgegaan.

Wilt u meer weten en zien, dan raden wij u aan zijn website te bezoeken op: www.ronmoret.nl

Willem Moret

Gedenkteken gemaakt door Ron Moret

Op de volgende bladzij vindt u een foto van het gedenkteken voor mariniers dat gemaakt is door Ron Moret. Tekst en foto zijn overgenomen uit "Defensiekrant van 21 april 2011.

Dit met dank aan Frouke Lid-Moret uit Ede die onze hulpkreet (stuur eens wat op) ter harte heeft genomen en ons dit heeft toegestuurd.



Gedenkteken voor overleden mariniers

DOORN Op de Van Braam Houckgeestkazerne is onlangs een gedenkteken voor overleden mariniers tijdens missies onthuld. Dit gebeurde tijdens een alle hens waarbij de families van de overledenen en het personeel van het Mariniers Trainings Commando (MTC) aanwezig waren.

Commandant MTC kolonel der mariniers Rolf Springer gaf aan dat het precies een jaar en een dag geleden was dat als gevolg van een laffe aanslag in Afghanistan collega's Marc Harders en Jeroen Houweling omkwamen. "Een soortgelijke trieste bijeenkomst vond plaats kort na 23 juli 1993 toen we moesten vernemen dat, als gevolg van een ongeluk, marinier Rico Bos in Cambodja was overleden." Het gedenkteken is in brons gegoten,

waarbij de gedenkplaat aan boven- en onderzijde wordt geflankeerd door een afdruk van de wapens van Marc en Jeroen. Aan de bovenzijde is het korpswapen en de wapenspreuk Qua Patet Orbis zichtbaar. Daaronder staat de tekst 'Ter nagedachtenis aan onze collega's', met de naamplaatjes. Het geheel wordt omgeven door een in brons gegoten touw. Kunstenaar Ron Moret vervaardigde het gedenkteken belangeloos, dat bescherming uitbeeldt.

Bladerend in ons archief: Joseph Jacobus Moret

ontdekten we een **gedeeltelijke levensloop** van één onzer nl. Joseph Jacobus Moret pers.1375 en te vinden in het Familieboek op blz. 387 onder Xleg en tabel 15 B en 15 B1 blz. 229 en 230.

Het betreft het gedeelte wat door Joseph Jacobus is doorlopen nadat hij zich op 2 mei 1938 vrijwillig meldde als matroos stoker (beroeps) der derde klasse bij de zeedienst van de Koninklijke Marine. Hij werd geplaatst bij de marinekazerne te Willemsoord. Hij wordt hij op 1 juli 1938 geplaatst aan boord van Hr. Ms. "Van Speyk". Bij de Koninklijke Marine ingelijfd als buitengewoon dienstplichtige van de lichter 1939 uit de gemeente Rotterdam. Op 13 maart 1939 geplaatst aan boord van Hr. Ms. "Gelderland". Op 2 mei 1939 overgeplaatst naar vliegkamp "De Kooij". Op 11 september 1939 weer geplaatst op Hr. Ms. "Van Speyk". Op 27 oktober 1939 gedetacheerd aan boord van torpedoboot Hr. Ms. "Z 7". Op 1 december 1939 stoker 2e Kl.

Op 11 mei 1940 uitgeweken naar Engeland per torpedoboot Hr. Ms. "Z7". Aankomst in Holyhead (Engeland) diezelfde dag.

Op 3 januari 1941 detachering beëindigd en geplaatst op Hr. Ms. "Jacob van Heemskerck". Op 1 april 1941 stoker der 1e Kl.

Op 12 januari 1942 uit Engeland vertrokken per Hr. Ms. "Jacob van Heemskerck" Keerkring gepasseerd (in) op 21 januari 1942 en (uit) op 1 februari 1942. Op 14 februari 1942 keerkring gepasseerd (in) en op 4 mei 1942 (uit). Aankomst in Kaapstad op ...mei 1942.

Vandaar weer vertrokken op 23 juni 1942. Keerkring gepasseerd (in) op 11 juli 1942 en (uit) op 22 oktober 1942. Op 25 oktober 1942 aangekomen in Australië. Keerkring gepasseerd (in) op 1 februari 1943 (uit). Op 15 augustus 1943 keerkring gepasseerd (in) en op 6 september 1943 keerkring gepasseerd (uit).

Overgeplaatst naar de marinekazerne Queen Mansions met ingang van 13 december 1943. Op 15 juni 1944 geplaatst aan boord van Hr. Ms. "Abraham Crijnsen". Met ingang van 29 augustus 1944 gedetacheerd naar het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger voor opleiding tot onderofficier-vlieger.

Op 26 mei 1945 Detachering ingetrokken en op dato geplaatst bij marine commandant in Australië. (Queens Mansions).

Op 19 maart 1946 geplaatst aan boord van Hr.Ms. "Tromp" en met Hr. Ms. "Tromp" op 31 maart 1946 uit Australië vertrokken. Keerkring gepasseerd (in) op 2 maart 1946, keerkring gepasseerd (uit) 18 april 1946. Aankomst in Nederland 3 mei 1946.

Met ingang van 6 mei 1946 overgeplaatst naar Alexanderkazerne .Met ingang van 29 oktober 1946 verlof in afwachting van ontslag. Met ingang van 1 maart 1947 eervol ontslagen uit de zeedienst wegens ongeschiktheid ten gevolge van gebreken, op datum tevens ontslagen als dienstplichtige op grond van art. 42, 1e lid a der Dienstplichtwet.

Voor dubbeltelling komt in aanmerking het tijdvak van 10 mei 1940 t/m 4 mei 1945 ingevolge K.B. van 8 augustus 1946 nr.47.

Decoraties

Machtiging verleend tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis en voorlopige machtiging verleend tot het dragen van de gespen "Krijg ter Zee 1940 – 1944" in december 1944 en "Nederland mei 1940" – Bronzen medaille toegekend op 13 januari 1948.

Na zijn ontslag uit de Zeedienst emigreerde Joseph Jacobus naar Australië, waar hij inmiddels op 17 oktober 1944 was getrouwd met Joyce Evelyn Smalley. Hij ging wonen in Box Hill – Victoria en startte een eigen bedrijf, Riband Steel Pty Ltd. Hij kreeg 6 kinderen. Joseph Jacobus is op 10 juni 1952 genaturaliseerd Australiër.

Op donderdag 13 april 1972 werd hij voor zijn kantoor doodgeschoten. De dader schoot zichzelf door het hoofd. Het motief voor de moord is onbekend gebleven. Een Australische krant meldde: "Prominent Box Hill businessman Mr. John Moret was killed in a double shooting tragedy at Box Hill last Thursday. Mr Moret was gunned down as he entered his car outside his company office, Riband Steel Pty.Ltd.

Belangrijke oproep

Geachte donateurs,

Weet u van een geboorte van een kind uit de familie Moret, vraag de gelukkige ouders om een extra geboortekaartje voor de genealogiecommissie.

En hetzelfde geldt voor een trouwkaart en een rouwkaart.

REDDINGSACTIE VOOR DE WIM



Help - De naam Wim verdwijnt in Nederland. Schrijver Wim Daniëls maakt zich daar zorgen over. Hij schreef het boekje *Lang leve Wim* om de naam weer populair te maken. Door **Sytse Wilman**

De schrijver heeft uitgerekend dat er nog maar een paar Wimmen per jaar bijkomen. Vroeger waren dat er veel meer. Heel jammer, vindt de schrijver, want het is een leuke naam. Wat is er volgens schrijver Wim zo bijzonder zijn naam? „Wat heel leuk is, is dat je de naam Wim ook ondersteboven en in spiegelbeeld kunt lezen. Probeer maar eens! Bovendien zijn Wimmen altijd leuke, aardige mensen. Heel soms kom je wel eens een vervelende Wim tegen, maar dan denk je ook gelijk: Huh? Hoe kan het nou dat hij Wim heet?!”

Vroeger heetten heel veel mensen Wim, maar nu steeds minder. Van alle kinderen met een abonnement op *Kidsweek*, heet er maar één Wim. Wim (11 jaar) vindt het een goed idee om de naam in het zonnetje te zetten. „Het zou zonde zijn als de naam Wim verdwijnt. Ik vind het zelf heel leuk om Wim te heten, want het hoort in mijn familie. Mijn opa heet ook Wim. Of het klopt dat Wimmen altijd heel leuk en aardig zijn? Nou, dat zou best wel eens kunnen.”

Voor de tweede keer naar de West

Twee weken later dan haar echtgenoot, vlootalemoezenier Frans Kerklaan, vertrekt Mija Moret voor een periode van drie jaar naar Curaçao. Hun beide kinderen blijven achter in Nederland. Hoe gaat ze daarmee om?

We spreken met een kersverse *Master Special Educational Needs*. Want nog maar enkele weken geleden heeft Mija haar master behaald bij Fontys Hogeschool. Het afgelopen jaar heeft ze heel wat uurtjes in de studie

gestopt en met een fulltime baan was dat af en toe stevig doorwerken. Mija kijkt met plezier terug op de periode waarin ze bezig is geweest met haar praktijkonderzoek. Met enthousiasme vertelt ze over haar onderwerp: *In de greep van de let-ter-greep-streep*. Door middel van een experiment, uitgevoerd op de basisschool waar ze werkt, heeft Mija gekeken naar het effect van het gebruik van visuele segmentatie, in de vorm van lettergreepstreepjes, op de leesresultaten van zwakke lezers uit groep 4 en 5. Ik begrijp dat het oefenen met zulke streepjes voor die kinderen de moeite waard is geweest. Tegenover me zit

Met toestemming van de redactie van het blad is dit artikel van juni 2011 uit "In de Peiling" nr. 3 overgenomen. Op de foto hieronder Mija Moret.



een vrouw die vol passie spreekt over hoe kinderen leren lezen of beter gezegd hoe het komt dat dit bij sommige kinderen helemaal niet zo vanzelfsprekend gaat.

Mija is sinds 2001 werkzaam bij de Stichting Katholiek Onderwijs Niedorp o.a. als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Daarvoor was ze jaren werkzaam in de alfabetisering anderstaligen in het onderwijs aan volwassenen in Leiden en Alkmaar. Haar werk bevalt haar uitstekend, maar ze heeft nu – om drie jaar met Frans naar Curaçao te gaan – haar baan opgezegd.

Je hebt al veel jaren in het onderwijs gewerkt en je werk is belangrijk voor je. Maar je moet het op Curaçao mogelijk even zonder stellen. Hoe zie je dat?

'Dat zal wel even wennen zijn, denk ik. Dit jaar was lekker druk en dat gaf me een hoop energie. Maar ik moet reëel zijn, in hetzelfde tempo als in Nederland doorgaan, zal op Curaçao niet gaan gebeuren. Poco, poco. Langzaam aan, eerst maar weer eens wennen aan de warmte. Dus even zonder werk, klinkt mij helemaal niet vervelend in de oren. Ik geloof dat ik daar wel van kan genieten. Natuurlijk hoop ik wel, dat ik tijdens deze term, binnen mijn vakgebied als remedial teacher werk vind. Ik heb daar wel vrouwen in. In het onderwijs is een hoop te doen en er zijn altijd kinderen die wat extra leerondersteuning kunnen gebruiken, hetzij op school of in de particuliere sector. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.'

Welke afwegingen maakt de vrouw om voor het werk van haar man zo'n lange periode naar het buitenland mee te gaan?

'Dat we nog een keer naar de West zouden gaan, stond voor ons al vast. Onze eerste term in de West is ons prima bevallen. Wanneer, dat was meer de vraag. Toen onze kinderen op de middelbare school zaten, was de West voor ons geen optie. We hebben altijd gezegd wanneer de kinderen de deur uit zijn, we wel weer naar de West wilden. Inmiddels zijn Franka en Martijn de deur uit en toen Frans de mogelijkheid werd geboden om naar Curaçao te gaan, hebben we daar eens rustig over nagedacht. Er gaat dan van alles door je hoofd. Onze moeders zijn niet meer zo kwiek, dus wij zullen eerder naar Nederland gaan om ze te bezoeken dan dat zij naar ons toe komen.'

'De kinderen studeren alle twee, de een in Leiden en de ander in Delft. Vooral de jongste, die dit jaar is gaan studeren, komt nog regelmatig voor een weekendje naar huis. Als we in de West zitten, zal dat niet meer gaan. We hebben ons plan aan ze voorgelegd en we hebben het uitgebreid met elkaar besproken. Franka en Martijn stonden niet meteen te juichen bij onze plannen. Ze zijn nu aan het idee gewend en zien nu vooral de voordelen van een thuis in de zon. Voor ons zal dat ook wel wennen zijn, zo zonder kinderen. Als ze thuis komen, is het een gezellige boel. Vooral als ze blijven eten, is Frans helemaal in zijn element. Frans kookt namelijk graag en uitgebreid.'

Maakt Defensie het je als gezin wel of niet gemakkelijk om zo'n beslissing te nemen?

'Ja en nee. Ik vind over het algemeen dat Defensie een aantal zaken goed heeft geregeld. Ik merk wel dat in de loop der jaren het een en ander is veranderd. Ik krijg het idee dat de militair nu zaken zelf moet regelen die voorheen door Defensie werden gedaan. Als partner merk ik daar verder niet zo veel van. Frans regelt alles wat met Defensie te maken heeft en ik zorg dat het thuis geregeld is. We hebben een goede voorlichting gehad in Amsterdam. Het scheelt wel dat we voor een tweede keer gaan, dat maakt veel dingen minder vreemd. De ondersteuning van Defensie ervaar ik als een luxe. Een collegaatje van mij is verleden jaar met gezin naar Aruba vertrokken om daar in het onderwijs te gaan werken en dat is toch echt een heel ander verhaal.' 'Er is ook een andere kant. Ik kan me voorstellen dat tegenwoordig partners met een leuke baan het moeilijk vinden om mee te gaan. Ze geven tenslotte hun carrière op om hun partner te volgen. Niet iedereen kan even gemakkelijk werk vinden in de West. Wat dat betreft zit ik in het onderwijs in een gunstige positie. Daarnaast heb ik begrepen dat de toelages in de West aanzienlijk minder zijn dan tien jaar terug. Dat kan voor veel mensen een hindernis zijn. Heen en weer verhuizen blijft een kostbare zaak. Als je dan tijdens de term een beetje kunt sparen, is dat wel zo prettig. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk een keus die je zelf moet maken. Ik ga in ieder geval samen met Frans naar Curaçao en we gaan er weer een mooie tijd van maken.'

Jan Mooij

Mija Moret vinden we in het familieboek als pers. 2296 op blz 387 onder XIIbu.

Bekende naamgenoten?



Geen familie!

Jeanne Moret stuurde de foto van het standbeeld in Cadiz in Spanje toe. Is Segismundo Moret (zie onderstaande foto) familie van ons? De genealogen onder ons hebben hier nog(?) niets over gevonden.



Bij Alphons Moret leidde dit tot het schrijven van hetvolgende:

In mijn jeugd kwam ik vaak in de grote leeszaal van de bibliotheek aan de Botersloot in Rotterdam. Ik maakte er mijn huiswerk en studeerde er. Tussendoor zocht ik dan in de grote bekende encyclopedieën zoals de Winkler Prins, de Oosthoek, de Grande Larousse, de Brockhaus en de Encyclopedia Britannica onze familienaam Moret op. Dan kom je steevast een paar beroemde naamgenoten tegen. Ik noem er een paar:

- De Franse Egyptoloog Alexandre Moret (1868-1938).
- De Zwitserse componist Norbert Moret (1921-1998).
- De Franse impressionistische schilder Henry Moret (1856-1913).

Je zou het natuurlijk mooi vinden als het familieleden waren, maar daar is geen sprake van. Dat geldt ook voor de invloedrijke Spaanse politicus Sigismundo Moret (1833-1913), van wie je zelfs een standbeeld kunt tegenkomen op een vakantie.

Alphons Moret

Oudste familieadvertentie

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag vordert gestaag met het digitaliseren van haar rijke bezit. Zo kwamen wij de volgende overlijdensadvertentie tegen van Jacobus Leenderts Moret, de patriot die in de Franse tijd secretaris was van Krimpen aan de Lek (zie hoofdstuk 9 van ons Familieboek).

Met blauw is aangeduid om wie het gaat. Onder de kopie van dit document hebben wij het stuk met grotere letters weergegeven.

ermeerdert was geworden. Je aliet afgehoopen minste verwarring, en zonder dat er eenig eeft plaats gehad.

EXTRACT uit de Minuten van de Secretary van Staat, in het Paleis van St. Cloud, den 18 van Oogstmaand 1810.

LEON, Keizer der Franschen, Keuning van Italië, weener van het Rhynerland, Reuidelbaar van Zwitsersch Bondgenootschap, en gedecreteerd en decreteren als volgt:

TITEL I.

1. Te rekenen van den 1sten van Herfstmaand zullen er in Holland Bechts vyf Regimenten Infantery en vier Regimenten Franche Kavallery chat der Franche troepen, Infantery, Kavallery, Sapeurs, Postonniers, zal naar Frankryk g.

kenen van den 1sten van Herfstmaand, zullen troupen, die in Holland verblyven, bestuurd or de Ordonneurs, Commissarissen van Geemteerden van de Hospitelen en der t van Holland.

ms zal onze Minister Directeur van de le van Oorlog alle Franche Besturan in tregroepen, die in het land onnat zyn, tse van de Artillery zal in Holland worde t het Regiment Artillery te voet, het Regiment paard en het Train-Batallion van Holland. troupen zullen gekerneerd worden, zullende mer den 1sten van Herfstmaand, geene derzelven, voorwensel ook, meer by de inwoners worden rd.

teuen van dat zelfde tydskip, zal de dienst van voedsel en onderhoud der troupen, die in ven, op het Budget van Holland komen.

TITEL II.

ollandsche Guards en de twee Regimenten in Husaren, die zich naar Frankryk begeben, rekenen van den tyden van Herfstmaand, vood en onderhouden worden door de Schatkist ik.

voerswapen.

MAERKE.

Heden zyn Oudertrouwd,
J. F. VAN REUGEN,
van Bosch,
en
M. TOMAE.
Rotterdam
den 16 van Oogstmaand 1810.

Heden verlosto voorspoedig myne geliefde Huisvrouw,
E. A. RUST, van een welgeschapen ZOON.
Rotterdam
den 21 Augustus 1810. J. JONES.

Heden morgen, ten drie uren, verlosto myne geliefde Huisvrouw, MAGDALENA VAN LANGE, van een welgeschapen ZOON.
M. WEGGEMAN GULDEMONT.
Krimpen aan den Tysel den 21 Augustus 1810.

Heden nacht behaagde het den God van leven en dood, een einde te maken van het tydelyk leven van onzen waardigen Vader, **JACOBUS MORET**. Hy stierf van de gevolgen van eene Slynberoerte, in den ouderdom van 87 en 1 half jaren, om (zoo wy op goede gronden vertrouwen) integaan in de vreugde van zynen Heer, — Dit zy tot communicatie aan Vrienden en Bekenden; van welker deelneming wy ons, zonder Brieven van Rouw-schlag, vernekerd achten.
Krimpen aan de Leeg
den 17 van Oogstmaand 1810. **LEENDERT MORET**
NEELTJE MORET

TOONEEL-BERICHT.
Op aanztaande Saturdag den 25 Augustus 1810, zal, in den ROTTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, onder directie van W. Bingley, vertoond worden: INES DE CASTRO, groot en zeer vermaard Treurspel, oerzys bekend onder den Tytel van de Gebroeds na barren Dood, doch op nieuw hewerkt door den beroemden Nederlandischen Dichter Mr. Rhyxels Elyth; vercierd met al dszels groot Spektakel. Gevolgd van VIER SCHILDWACHTEN OPEENEN POST, nieuw vrylyk Blyfnel. van A. van Kotsenburg.

Uit: Rotterdamse Courant 23 augustus 1810.

21 Augustus 1810. Heden nacht behaagde het den God van leven en dood, een einde te maken aan het tydelyk leven van onzen waardigen Vader, JACOBUS MORET. Hij stierf aan de gevolgen van eene Slynberoerte, in den ouderdom van 87 en 1 half Jaren, om (zoo wy op goede gronden vertrouwen) integaan in de vreugde van zynen Heer. — Dit zy tot communicatie aan Vrienden en Bekenden, van welker deelneming

wij ons Zonder Brieven van Rouwbeklag, verzekerd achten. Krimpen aan de Lecq
LEENDERT MORET .ten 17 van Oogstmaand 1810. NEELTJE MORET *

Huib Moret in de picture

Onderstaand krantenknipsel en foto kregen wij toegestuurd door de familie Moret-Kanters uit Zaamslag.

In het familieboek is over Huibert Moret (persoon no 1725) te lezen op blz 76 en blz 316-Xbl en tabel 8 blz 207.



HISTORISCHE BEROEPSVAART MAAKT ER EEN MOOIE DAG VAN

- Gezellige drukte bij weekend van Historische Beroepsvaart in Assen
- Oude ambachten doen geschiedenis herleven
- Dertig kilo garnalen pellen per dag

Door Annique Oosting

Assen Om een oud schip heen staan tientallen mensen te kijken hoe Huib Moret (60) een bak met zand, door aan touwtjes te trekken, naar een vrachtwagen manoeuvreert. Alsof hij als poppenspeler zijn poppen laat bewegen. "Vroeger loste mensen zand van een schip met kruiwagen en schep. Dit was in 1916 een gigantische verbetering."

Ondanks het druilrige weer zijn

veel mensen op het weekend van de Historische Beroepsvaart in Assen afgekomen. Ze slenteren langs de vele standjes met oude ambachten die langs de Vaart zijn opgesteld. Huib werkt al dertig jaar op een sluis, maar laat nog graag zien hoe hij vroeger zand van een schip loste. "We brachten grind of zand vanaf de grote rivieren naar het noorden. Die reizen duurde ongeveer tien dagen, best een poos als je zo jong bent." Het vaarleven werd hem met de paplepel ingegoten. "Mijn ouders en overgrootouders waren allemaal schippers. Ik ben de eerste die na verloop van tijd een baari aan wal kreeg."

Even verderop zitten vier dames op hoog tempo garnalen te pellen. Dertig kilo per dag pellen ze elk. Een truc om zo snel te werken is er

volgens de dames niet.

Gineke: "Je moet het veel doen. De een kan het sneller dan de ander." De garnalen vallen prima in de smaak. Een jongetje van een jaar of vijf komt speciaal terug voor de garnalen. "Mag ik nog een garnaaltje?" Met twee schelpvisjes in zijn vuistje kruipt hij tevreden weer in de buggy.

De markt wordt muzikaal omlijst door vijf scheepskoren. Ouders deinen mee op de aanstekelijke muziek, terwijl hun kinderen aan het blikgooien of hinkelen zijn.

Een jongetje staat met open mond naar een smid te kijken die met blote handen een stuk staal bewerkt. Het jongetje trekt zijn ogen los van de smid en trekt zijn vader aan de jas. "Kan ik dat later ook worden?"

FAMILIEBERICHTEN

Trouwkaart Johanna Moret en Jan Pieter van de Poel



Wij,
Jan Pieter van de Poel
&
Johanna Simone Moret

beloven elkaar trouw op D.V. 30 juni 2011.

Graag nodigen wij u uit dit met ons te vieren.

De huwelijksvoltrekking vindt om 12.00 uur plaats in het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

In de Oude Kerk van Zwijndrecht, Kerkstraat 49, willen wij God danken dat Hij ons bij elkaar bracht en een zegen vragen over ons huwelijk.

De dienst begint om 14.30 uur en wordt geleid door ds. C.G. Visser.

Wij vinden het fijn als u hierbij aanwezig bent.

U kunt ons feliciteren op onze feestavond met 'walking dinner' in restaurant Hipper in Gorinchem, Torenstraat 1. Om 19.30 uur verwachten wij u.

Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Psalm 33
Schenk ons Uw trouw, Heer,
op U is al onze hoop gevestigd.

Toekomstig adres:
Vliedberg 2
3344 GS Hendrik-Ido-Ambacht



Johanna Moret vinden we in het familieboek op blz 269 onder XIIz-2; tabel 3A + artikelen in nieuwsbrief 30 (blz 9) en 34 (blz 12).

Rouwkaart van Truus Moerland-Moret

*Je wereld werd kleiner
Beelden gingen vervagen
Je verlegde je grenzen
Gedachten vulden je dagen*

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mee dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante

Truus Moerland – Moret

sinds 5 januari 1987 weduwe van Maarten Moerland

in de leeftijd van 74 jaar.

Karin en Martin

Petra en Edwin

Lisa, Tim

en verdere familie

3 juli 2011

Torenmolen 18, Ridderkerk

Correspondentieadres: Noordmansstraat 25
2984 XK Ridderkerk

Geen bloemen

De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op vrijdag 8 juli om 13.30 uur in rouwcentrum "Vredehof", Lagendijk 114 te Ridderkerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de aldaar gelegen begraafplaats.

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het rouwcentrum.

In het familieboek vinden we **Trijntje Moret** (persoonsnummer 3866) op blz 359 onder XIde en op blz 216 in tabel 12B.

Rouwkaart van Lintje Moret-Snijders

voorkant



binnenkant

*De grenzeloze liefde,
Die zij naar ons heeft uitgestraald,
Worst nu in eindeloze
Herinnering vertaald.*

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
is overleden onze geliefde

Lijntje Moret-Snijders
weduwe van Arle Hendrikus Moret

In de leeftijd van 94 jaar.

Tina en Eel
Els en Bart
Hannah, Floor
Marleke
Mark
Arle (in herinnering) en Rosa
Arle en Wendy
Jet, Olijn
Rob en Sandra
Janny (in herinnering)
Ron
Petra en Frans
Francis
Maarten (in herinnering)
Adri en Wim
Pim en Inge
Jeffrey
Peter-Paul
Yvonne en Gijs
Eric
Elin

25 mei 2011
Aafje De Vijf Havens
Rotterdam

In het familieboek vinden we haar (persoonsnummer 2905) op blz 319 onder IX bk
en op blz 208 in tabel 8A.

Rouwkaart van Wilma Moret-Verheijen

*Samen gelachen, samen gehuild
samen genoten van het leven
samen gevochten voor het leven.*

Omringd door allen die haar lief waren is in haar vertrouwde omgeving, na een langdurige en met moed gedragen ziekte, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, geweldige schoonmoeder, zus, schoonzus, tante en vriendin

Wilma Moret-Verheijen

echtgenote van

Kees Moret

Wilma overleed in de leeftijd van 55 jaar.

Born: Kees Moret
Kevin en Debbie
Luuk en Eefje

Familie Verheijen
Familie Moret

13 september 2011
Hennekuilstraat 25, 6121 KW Born

U kunt afscheid nemen van Wilma in het uitvaartcentrum van DELA, Vuershof 1 te Geleen, op donderdag 15 september van 17.30 tot 18.15 uur en vrijdag 16 september van 17.30 tot 18.00 uur.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 17 september om 15.30 uur in de aula van crematorium Nedermaas, Vuershof 1 te Geleen.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

In plaats van bloemen gaarne uw donatie aan het KWF Koningin Wilhelmina Fonds. Hiervoor zullen er collectebussen staan op de condoleancetafels in de ontvangkamer.

In het familieboek vinden we haar onder persoonsnummer 1516 op blz 319 IXbk en tabel 8A op blz 208.

Belangrijke oproep

Geachte donateurs,

Weet u van een geboorte van een kind uit de familie Moret, vraag de gelukkige ouders om een extra geboortekaartje voor de genealogiecommissie.
En hetzelfde geldt voor een trouwkaart en een rouwkaart.

Het bestuur van de familiestichting Moret dankt u bij voorbaat.

BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET		
voorzitter	secretaris	penningmeester
Michiel de Ruiter	Ruud Puijssers	Gretha Borsboom-de Bruin
bestuurslid	bestuurslid	bestuurslid
Sjaan Verhoef-van Herwijnen	Sonja Geijssen-de Ruiter	vacant

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET		
Redactiecommissie	Genealogiecommissie	Activiteitencommissie
Ruud Puijssers Alphons Moret Willem Moret	Willem Moret Sonja Geijssen-de Ruiter	Ruud Puijssers Michiel de Ruiter
Webmaster/website	Archiefcommissie	Verjaardagcommissie
Ruud Puijssers www.moret.info	Ruud Puijssers afd. Genealogie Willem Moret	Sjaan Verhoef-van Herwijnen

Van het familieboek '**VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND**' is **nog 1 exemplaar verkrijgbaar** tegen betaling vooraf van: € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en portokosten op betaalrekening van de ING op rekeningnummer 405520 ten name van Familiestichting Moret, Barsingerhorn met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam en adres. **Reserveer eerst** bij de secretaris voor u betaalt!

Wilt u **donateur** worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijfformulier op de achterpagina ingevuld op aan de secretaris:

de heer R. Puijssers
Stoelenmatter 20
1625 WP Hoorn

U kunt ook het formulier op onze website **www.moret.info** invullen.

De minimumbijdrage per jaar is € 12,50.

INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

Ja, ik word donateur.

Nee, ik word geen donateur, maar wil wel meer weten omtrent de
Familiestichting Moret

		Graag uw gegevens hieronder invullen	
Achternaam			
Voorna(a)m(en) voluit			
Adres			
Postcode			
Woonplaats			
Geboortedatum			
Telefoonnummer			
Emailadres			
Ik sta in het Familieboek in	Tabel:	Stamboom:	
	Pagina:	Pagina:	
Ik sta niet in het Familieboek	<input type="checkbox"/>		
Hoe bent u bekend geworden met de Familiestichting?			
Ruimte voor opmerkingen en vragen.			



U kunt het inschrijfformulier sturen aan:
Secretariaat Familiestichting Moret,
de heer R. Puijssers
Stoelenmatter 20
1625 WP Hoorn; Via e-mail: r.puijssers@quicknet.nl