

familiestichting Moret

Nieuwsbrief 33

april 2010

Deze keer siert ons Familieboek “Vier eeuwen Moret in Nederland” de voorpagina.

Waarom, zult u zich afvragen. Wel er zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar. En wie het eerst komt, het eerst maakt. Een herdruk wordt in deze vorm niet overwogen.



U kunt het boek bestellen tegen betaling vooraf van € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en portokosten op rekening 405520 ten name van Familiestichting Moret – Barsingerhorn met vermelding “Familieboek” – vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

In deze **Nieuwsbrief 33** vind u de volgende onderwerpen:

Familieberichten	blz. 3 t/m 6
In memoriam Henny Moret	blz. 7
Uit ons Familieboek blz. 287	blz. 7 en 8
Crematieplechtigheid Henny Moret	blz. 8 en 9
Uit de Genealogiecommissie	blz. 9 en 10
Familie in Australië	blz. 10 ;11 en 12.
Een brief aan de donateurs	blz. 12 ;13 en 14
Wij zoeken	blz. 14
Ijsselaakje "Vertrouwen"	blz. 15
De meidagen van 1940	blz. 15 en 16
Winterfoto	blz. 16 en 17
Uit de bestuursvergadering	blz. 17
Bestuur Familiestichting met Colofon	blz. 18
Inschrijfformulier donateur	blz. 19
Donateur worden	blz. 20
Kopij voor de Nieuwsbrief	blz. 20



*Als je niet meer beseft waar je bent.
Niet meer kan genieten van het leven.
Als je op een stoel zit en je weet niet waar.
Als je hoofd niet meer wil doen,
wat je handen nog zouden kunnen.
Dan is het tijd dat wij je rust gunnen.*

Na een leven vol zorg voor alles wat haar lief en dierbaar was, hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Martijnje Moret
- Tina -

Capelle aan den IJssel,
24 februari 1921

Hoogvliet,
14 september 2009

Riet en Anton
Dirk en Coby
Arie en Petra
Irma en Johan

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Hoogvliet, woonzorgcentrum "Meeuwenhof"

Correspondentieadres: A. Mulwijk
Jan Postmapad 8
3191 BK Hoogvliet
Telefoon : 010-7857440

Op zaterdag 19 september 2009, om 11.00 uur wordt er een samenkomst gehouden in de aula op de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge 50 te Rotterdam-Zuid, waarna de begrafenis zal plaats vinden op genoemde begraafplaats, omstreeks 11.30 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere op Zijn dag uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde broer, zwager, oom en oud-oom

Arie Hendrikus Moret
Arie

zoon van

Cornelis Moret *in herinnering* en Marrigje Moret - van der Graaf *in herinnering*

in de leeftijd van 70 jaar.

Rotterdam: Arie Moret *in herinnering*

Krimpen aan den IJssel: Riet en Kees Vermeulen - Moret

Krimpen aan den IJssel: Kees en Lucia Moret

Capelle aan den IJssel: Marrie en Willem van Vliet - Moret

Nichten en neven

Krimpen aan den IJssel, 18 oktober 2009
Woonvorm Zwaluwhof

Correspondentieadres: Familie W. van Vliet
Piet Heinstraat 6
2901 AT Capelle aan den IJssel

Gelegenheid tot condoleren D.V. woensdag 21 oktober van 20.30 tot 21.30 uur
in uitvaartcentrum De Olm, Olm 8a te Krimpen aan den IJssel.

De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donderdag 22 oktober om 14.30 uur
in voornoemd uitvaartcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats Waalhoven, Tiendweg 47 te Krimpen aan den IJssel omstreeks
16.00 uur.

Geen bloemen.

*Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand.*

Bedroefd maar dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging van ons is heengegaan
onze lieve en *zorgzame* moeder, schoonmoeder, oma en zus

Bastiaantje Moret - Schalekamp

~ Sjaan ~

sinds 28 maart 1995 weduwe van Pieter Moret

in de leeftijd van 80 jaar.

René en Henriëtte
*Wouter en Fieke
Annemarije en Eelco*

Dirk en Jacoba
*Marcella
Claudia*

Truus Waardenburg - Schalekamp

13 januari 2010
Zorgcentrum "Immanuel"
Weegje 61
3295 CT 's-Gravendeel

Wij komen samen om afscheid van haar te nemen op maandag 18 januari
om 13.30 uur in het rouwcentrum op de Algemene Begraafplaats,
Maasdamseweg 1c te 's-Gravendeel.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.

Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren
in het rouwcentrum.

Stamboom blz. 280 – Xiad en tabel 4A – Pers.no: 443.

Getroost en gesterkt zijn wij door het
overweldigende medeleven na het
overlijden en bij de begrafenis van mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

Barend Moret

Ook tijdens zijn ziekte hebben wij veel
steun en aandacht ontvangen.
Wij willen u heel hartelijk bedanken!
Het was hartverwarmend!

Wilma Moret - Dijkema
kinderen en kleinkinderen

Rotterdam, maart 2010

*In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.
Joh.14:2*

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze lieve, zeer gewaardeerde
broer, zwager en oom

Hendrik Moret

Onze familiekring gedenkt hem met warmte.

N. Versloot-Moret
M. de Deugd-Moret
L.J. de Deugd-Moret
J.J. Huizer-Moret
W. Huizer
Neven en nichten

Dordrecht, 5 maart 2010

Overleed 6 jan.2010 – Rotterdam
Stamboom blz. 294 – Xibj – tabel
4F blz. 200 – Pers.no: 504

Stamboom blz. 383 – Xiag – tabel 4B
blz.192 – Pers.no: 701

*Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig.
Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.
Niemand zoek het zijne, maar wat des anderen is.*
1 Corinthe 10 vers 23 en 24

Geheel onverwacht overleed onze zus, schoonzus, tante en oud-tante.
Zij mocht niet meer terugkeren naar haar geboorteplaats, waar zij de laatste jaren van haar leven had willen doorbrengen.

Hendrika Moret Henny

* 10 december 1937 † 20 februari 2010

Familie Moret

*Een leven vol van arbeid
van liefde en verdriet.
Ik ging u hier verlaten,
treur om mijn heengaan niet.
Ik kon niet naar de kerk
geloofde wel in God.
Heb gepoogd hier goed te leven
zeker naar Zijn grootste gebod.
Het is de naastenliefde,
denk daar in Godsnaam aan.
Zij die dit eerlijk geven
kunnen rustig sterven gaan.*

Henny

A.M. van Schuurmanlaan 1
Bilthoven

Correspondentieadres: H. Moret
Matth. Balenstraat 8
3311 GH Dordrecht

Ingevolge de wens van Henny heeft de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsgehad.



In memoriam Henny Moret.

Gedurende vijftien jaar heb ik met Henny Moret, die 20 februari aan een hartstilstand overleed, samengewerkt aan ons Familieboek en aan de Nieuwsbrief.

Zonder Henny's enorme werk aan de lay-out en het maken van de tabellen zou het Familieboek er nooit gekomen zijn. Ik heb die consciëntieuze inbreng altijd gewaardeerd.

En dan elk jaar twee nieuwsbrieven, waaraan zij het meeste werk deed en tenslotte niet te vergeten het werk aan de website die zij alleen onderhield. Henny was niet altijd een makkelijk mens, haar perfectionisme zat haar wel eens in de weg.

Maar ik heb altijd bewondering gehad voor de moedige manier waarop zij zonder klagen omging met de gezondheidsklachten die zij na haar ernstige auto-ongeluk gehouden heeft.

Toen mijn vrouw en ik naar Bilthoven gingen verhuizen, heeft Henny telkens foto's gemaakt van de voortgang van de bouw van ons appartement. De bundel die zij daarvan gemaakt heeft zal bij ons een blijvende herinnering zijn aan haar hartelijkheid.

Wij hebben veel samen gelachen. Ik zal haar missen.

Alphons Moret

Zo blijft zij in onze familiegeschiedenis met waardering voortleven, bekend als Henny uit Bilthoven,

Uit ons Familieboek bladzijde 287.

Hendrika (Henny) MORET, (dr.van Xag) geboren Dordrecht 10-12-1937. Alleen wonend wegens een onbedwingbare liefde voor onafhankelijkheid. Henny is vanaf 1957 werkzaam geweest in het onderwijs, onder andere te Dordrecht, Sliedrecht, Piershil, Honselaarsdijk en Amsterdam, In Amsterdam woonde zij van 1968 tot 1989. Sindsdien woont zij in Bilthoven. Henny's tweede leven is de korfbalsport. Haar actieve deelname aan deze sport begon in 1952 bij de korfbalvereniging Snel te Dordrecht, waar zij nog steeds lid van is. Zij volgde alle trainersopleidingen tot en met oefenmeester, deel I. Daarnaast was zij zo'n zeven jaar voorzitter en later jarenlang trainer/coach van de korfbalvereniging Vlug en Vaardig te Amsterdam,

waarvan zij erelid is. Zij is tevens lid van verdienste van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond). Trainer/coach was zij ook bij de korfbalvereniging Argus te Weesp. Na haar verhuizing naar Bilthoven werd zij lid van de korfbalvereniging NOVA. Momenteel verzorgt zij voor deze vereniging onder andere uitslagen, competitiestanden, programmaboekjes en het clubblad.

Sinds 1996 werkt Henny mee aan het Familieboek van de Familiestichting Moret, waarvoor zij de tekstverwerking en de lay-out op zich heeft genomen. Tevens verzorgt zij de Nieuwsbrieven van de Familiestichting Moret.

De crematieplechtigheid van Henny Moret

Dordrecht, 26 februari 2010.

Door haar familie is in besloten kring op ontroerende wijze afscheid genomen van de zo plotseling uit hun midden weggenomen zuster, tante en vriendin Hendrika Moret.

Zij werd geboren in Dordrecht op 10 december 1937 en overleed in de vroege nacht op 20 februari 2010 in haar woning in Bilthoven. Zij was de tweede dochter uit het gezin van Gerrit Moret en Helena van Driel.

Onder de koorklanken van het lied "Welk een vriend is onze Jezus" betraden de familieleden de zaal waar het stoffelijk overschot stond opgebaard in de met bloemen bedekte kist.

Na welgekozen woorden opende de bedienaar de plechtigheid waarin hij in enkele gedichten haar geestelijk leven kenschetste.

In het daarop volgende lied "Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij" waren de gedachten bij Henny, haar niet zo gemakkelijke leven, haar ziekten in het verleden en haar moeilijke mobiliteit. Het feit dat zij zich zo verheugde terug te keren naar haar geboorteplaats Dordrecht, dichtert bij haar familie.

Haar jongste broer Pieter tekende in zijn spreken het leven en wezen van zijn zuster die soms eigenzinnig maar altijd recht op haar doel afgaande en met perfectie veel heeft bereikt op verenigingsgebied waarin zij vaak een actieve rol speelde.

Na deze woorden van overdenking konden de aanwezigen afscheid nemen door op de kist het leggen van een witte roos, onder de klanken van Psalm 139, haar wens, die ons tot nadenken stemde.

“Heer die mij ziet zoals ik ben,”
“dieper dan ik mijzelf ooit ken,”
“Kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,”
“Gij volgt mij waar ik zit of sta.”
“Wat mij ten diepste houdt bewogen,”
“ ‘t ligt alles open voor uw ogen.”

WM.

Uit de Genealogiecommissie.

Enkele jaren geleden ontdekten we via de Nederlandse Genealogische Vereniging in Weesp, Noordhollandse huwelijken. Dit gegeven bracht ons naar Hilversum en we ontdekten daar twee families Moret. Eén ervan sloot keurig aan bij datgene wat wij eerder in Amsterdam vonden en werd opgenomen in de stamboom van onze stamvader Jaques Moret. De andere Morettak ging terug naar ca 1736 waar ene Jan Moret huwde met Elsje van der Pas. Tot op heden kunnen we nog geen vader of moeder vinden van deze Jan Moret, die een koppeling mogelijk maakt naar onze Jaques zodat tot op heden deze zogenaamde Hilversums-Noordhollandse Morettak een eigen leven leidt.

Dat we niet verder kunnen komen is ondermeer gelegen in het feit dat in 1766 in Hilversum een grote brand heeft gewoed. We lezen in het Hilversums Archief het volgende:

“Door den verwoestenden brand van den 25 juni 1766 ook het Kerkelijk Trouwregister te Hilversum vernielt zijnde, is dit Trouwregister van 1713 tot 25 juni 1788 uit de berichten aan de Kerkenraad overgeleverd, opgemaakt en alhier te boek gesteld door mij, J.W. van IJssum, als predikant te Hilversum bevestigd den 9 Augustus 1767– Hervormde Gemeente Hilversum”.

Deze dominee ging langs alle huizen en vroeg de inwoners naar hun afkomst, hun geboortedatum, -jaar en de namen van hun vader en moeder etc. Dit zogenaamde “dummy- archief” is het enige wat bekend is. Alles ervoor is niet meer te achterhalen.

De genealogiecommissie, versterkt door Sonja Geijssen uit Hilversum, beijvert zich om verder te duiken in de Archieven in Noord-Holland.

Zo ontdekte zij via Leiden dat een kleinzoon van Jan Moret en Elsje van der Pas, n.l. Jan Cornelisz. Moret gedoopt in Hilversum 26 maart 1775 en zoon van Cornelis Jansz. Moret en Antje Jacobsd. van der Poll naar Noord Holland verhuisde. Jan Cornelisz Moret trouwde in Medemblik met Swaantje Riesebos en kreeg acht kinderen. In de trouwakten van deze kinderen zien wij dat de naam Moret ook werd geschreven als Maret. Doordat Jan Cornelisz. Moret niet kon lezen en schrijven is de naamswijziging niet opgemerkt. Pas later zien we dat er sprake is van de vergissing doordat in akten wordt opgemerkt: "ook genaamd Moret".

Ook duikt in deze akten de naam Morit op. We kunnen dus stellen dat de naam Maret/Morit/Marit een verschrijving is van Moret.. Zij behoren dus allen in de Hilversums-Noordhollandse Morettak.

Een groot genoegen doet u de genealogiecommissie om, wanneer u behoort tot de bovengenoemde tak en drager van de naam Maret ons van uw bestaan te verwittigen om deze stamboom verder compleet te maken. Mogelijk vinden we eens de koppeling met de stamboom van Jaques Moret.

Willem Moret

Op familiebezoek in Australië.

Niet zomaar ga je op familiebezoek in het verre Australië. Jaren liep ik met de wens ooit naar Australië te kunnen. Uit reisbeschrijvingen en correspondentie met mijn nicht Barbera, bij wie ik als jongetje vaak bij haar ouders in Boven-Hardinxveld op bezoek ging en logeerde, was daar een hang om haar weer te ontmoeten en het in mijn ogen mooie land te bezoeken.

En dan komt toch nog onverwacht de mogelijkheid de reis te kunnen maken. In een gesprek kwam het verlangen weer naar voren en toen mijn vrouw opperde om toch te gaan was daar de ontkenning omdat ik dan alleen zou moeten. Reizen per vliegtuig is voor mijn vrouw een zodanig lichamelijk ongemak dat dit onmogelijk is. Zoon Leendert die bij deze conversatie aanwezig was vroeg wanneer ik zou willen, dan ga ik ga met je mee, we gaan gewoon samen. Vraag aan Barbera wanneer het de beste tijd is.

Het antwoord van Barbera kwam de andere dag en oktober/november was de mooiste tijd. Het is daar lente. Barbera schreef dat ze niet lang

kon wachten. Niet elke dag komt er familie uit Europa.

En dan is het 19 oktober 2009. Samen vertrekken we vanuit Amsterdam voor eerst drie dagen Singapore. Veel is daar te zien en vandaar gaat het per Quantas naar Sydney waar ook weer een tweetal dagen wordt doorgebracht voor bezichtiging. Dan volgt het vertrek per auto naar Port Macquarie, zo'n 450 km noordelijk van Sydney.

Barbera en haar partner Adrian wachtte ons op in het door hen voor ons besproken hotel. De ontmoeting was emotioneel en vreugdevol. Het was in 1986 tijdens haar bezoek aan Nederland dat we elkaar voor het laatst hadden ontmoet. Samen met haar is begonnen aan de genealogie van de Moretten. Het was ca. 1953 en Barbera was secretaresse bij Burgemeester De Boer zodat zij vrij eenvoudig mij kon voorzien van de Hardinxveldse Moretfamilie. Barbera, is in feite medegrondlegger van wat later de Familiestichting Moret zou worden. In een tweetal dagen Port Macquarie, waarbij ondermeer een bezoek werd gebracht aan het buitenluchtmuseumdorp Timbertown in Wauchope, is zichtbaar gemaakt hoe de houthakkers in de negentiende en begin twintigste eeuw leefden.

Dan vertrekken we gezamenlijk rijdend via binnenwegen naar het ca. 150 km verder naar het noorden gelegen Urunga. Het ca. tweeduizend inwoners tellende dorp gelegen aan de kust van de Pacific Ocean is de woonplaats van Barbera en Adrian.

Veel tijd wordt besteed aan praten over voorvallen uit het verleden en aan de moeilijke tijd die emigreren met zich brengt.

Barbera heeft zich door deze moeilijke tijd gevochten. Is uiteindelijk aan de Universiteit van Sydney afgestudeerd waardoor zij lerares op een Highschool werd.

Maar naast de diverse conversaties werden ook uitstapjes gemaakt in de omgeving van Urunga. Daar kan, via een 650 meter lange loopbrug over een moeras, de kust worden genaderd. Daar zagen we de witte pluimen van voorbij zwemmende walvissen in de eindeloze oceaan..

Ook zijn er enkele mooie natuureservaten. Zo bezochten wij die in Dorrigo, waar we onder een goed gesternte getuige waren de prachtige maar zeer zeldzame "Regent Bower Bird" te zien. Iets wat maar zelden voorkomt in het daar aanwezige regenwoud met watervallen en zeldzame bomen.

Dan komt toch een keer het onvermijdelijke afscheid van Urunga.

Adrian bleef thuis werken en Barbera reisde met ons naar het ruim 400 km. noordelijker gelegen Brisbane. Daar bleven we twee dagen en verkenden de stad, reden nog een 150 km noordelijker naar Noosaville waar we een korte ontmoeting hadden met een oude bekende.

Eenmaal weer terug in Brisbane volgde ons afscheidsdiner en de

daarop volgende dag namen we van Barbera afscheid om vanuit Brisbane naar Hong Kong te vliegen. Barbera reisde eerst een uur met de bus om daarna, na een uur wachten op de trein, een drie en een halfuur durende reis te ondernemen voor zij werd afgehaald door Adrian en vermoeid maar voldaan in haar eigen huis aankwam.



Laan met Jacarandabomen in Grafton.

Onze reis, verder nog onderbroken door een driedaags bezoek aan Hong Kong eindigde op 5 november 2009 in de vroege morgenuren in Amsterdam waar ik werd opgewacht door mijn vrouw en kleinzoon.

Ik zie terug op een uitzonderlijke mooie reis die ik zonder de reiservaren zoon Leendert niet had kunnen maken.

Barbera vind u op blz. 271 – XI o en Tabel 3A blz.189. Pers.no:363

Willem Moret

Aan de donateurs van de Familiestichting Moret.

De Familiestichting denkt erover na om in het kader van de verder voortschrijdende automatisering van informatie via internet de Nieuwsbrief te verspreiden. Voordeel is o.m. beperking van de vrij hoge kosten die gemoeid zijn met de vervaardiging en verzending van de Nieuwsbrief in zijn huidige vorm.

Zou u de Nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen, dan verzoeken wij u uw e-mailadres alsmede uw naam, adres en woonplaats met geboortedatum te willen mailen aan: g.borsboom@quicknet.nl

Gaarne vernemen wij uw wens vóór 1 juli 2010 zodat wanneer blijkt dat er voldoende belangstelling is, wij dit dan kunnen verwerken in de verzendadministratie.

Door de hoge kosten die gepaard gaan met de verzending van een acceptgirobiljet, is besloten dit biljet niet meer aan u toe te sturen. Wij vertrouwen er dan ook op dat u zonder zo'n biljet uw donatie aan ons wilt overmaken.

Door omstandigheden (ziekte, overlijden en verhuizen) zijn er de voorbije jaren nauwelijks tot geen verzoeken tot betalen van de donatie aan u gedaan. Reden waarom wij u nu verzoeken eens na te gaan of uw betaling u is ontgaan. Graag zouden wij dan ook die donatie op eerder genoemde girorekening van u willen ontvangen. Wilt u dan daarbij naast uw naam en adres en geboortedatum tevens vermelden: "donatie vorige jaren" Wij zijn er u zeer erkentelijk voor.

In het vervolg ontvangt u aan het begin van elk nieuw jaar een verzoek tot betalen van uw donatie.

Uw donatie wordt besteed om de jaarlijks terugkerende kosten welke door de Familiestichting worden gemaakt zoals het onderzoek naar familieleden (genealogie), de Nieuwsbrieven, instandhouding van onze website (www.moret.info), Kamer van Koophandel, lidmaatschap NGV (Ned.Genealogische Vereniging), de verjaardagskaart en niet te vergeten een bijdrage aan de te houden Familiedagen.

De tijd die de bestuursleden en commissieleden aan de Stichting besteden geschied op basis van vrijwilligheid, zij ontvangen hiervoor dus geen vergoeding.

Mocht het werk in onze Familiestichting u aanspreken, dan is uiteraard een extra donatie hartelijk welkom. Echter niet alleen dat, ook stellen wij het op prijs van u te vernemen of u iets voor de Familiestichting wilt betekenen.

Wij zoeken bijvoorbeeld iemand die ervaring heeft in het opmaken van clubbladen. Door het plotseling wegvallen van Henny Moret, die jaren onze Nieuwsbrief verzorgde, is er dringend behoefte aan een dergelijke

medewerker(ster). Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Dit jaar ontvingen wij reeds van velen de donatie voor 2010, waarvoor hartelijk dank.

Mocht u uw donatie nog niet hebben voldaan, dan verzoeken wij u vriendelijk de minimale bijdrage van € 9,00 per jaar over te maken op girorekening nummer 405520 ten name van de Familiestichting Moret onder vermelding van uw 'naam en woonplaats met geboortedatum' en daarbij tevens 'donatie 2010'. Met vriendelijke groet uw penningmeester namens de Familiestichting Moret,

M.C.J. Borsboom-de Bruin
De Vaart 15,
1768 AM Barsingerhorn
telef. 0224-751416
Emailadres: g.borsboom@quicknet.nl

Wij zoeken!

In het Nationaal Archief 2.04.09 met inventarisno:933 merkte bij zijn zoektochten naar familieleden de heer Piet Marcus de naam Adriaantje Moret op.

Het gaat hier om een Akte van Bekwaamheid verkregen voor de opleiding en het examen "nuttig handwerken".

Adriaantje Moret is geboren te 's-Gravendeel op 20 augustus 1896,.

Tijdens haar opleiding woonde zij in Dordrecht. Zij trouwde op 30 april 1919 met Arie Verboom. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.

Naar aanleiding hiervan zien wij graag een aantal vragen beantwoord. Wie kan ons eraan helpen?

- a. Was deze geëxamineerde onderwijzeres op een lagere school of misschien een bijzondere meisjesschool?
- b. Bij wie en waar heeft Adriaantje haar handwerklessen gevolgd?
- c. Heeft Adriaantje zelf les gegeven?
- d. Zijn er van haar gemaakte werkstukken bewaard gebleven?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord zien, mogelijk kent één onzer lezers of lezeressen haar nog van vroeger.

Uw reacties worden graag ontvangen door Willem Moret, telef. 078-6121485 of e-mail: wmoret@planet.nl



Het Jsselaakje “Vertrouwen” van Adrianus Cornelis Moret (zie blz.14 in het Familieboek) vaart hier in het Boterdiep.

De meidagen van 1940

Omdat het dezer dagen 70 jaar geleden is dat Nederland werd betrokken bij de Tweede Wereldoorlog het navolgende:

Onderscheiden met het Bronzen Kruis, uitgereikt door Z.K.H. Prins Bernhard in 1951.

De dienstplichtig adjudant-onderofficier-instructeur Dirk Moret van het Wapen der Infanterie heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 mei 1940, toen de Compagnie Wielrijders, waartoe hij behoorde, Dordrecht uit het Noorden binnenkwam om deze plaats verder te helpen verdedigen met een tiental vrijwilligers per rijwiel een verkenning vóór de compagnie in de richting van de tunnel nabij het station uit te voeren, waarbij deze patrouille stuitte op vurende vijandelijke pantserwagens, welke kort daarop weer terugtrokken.

Vervolgens door daarna met zijn patrouille de verkenning voort te zetten in de richting van de Crispijnwijk, gelegen ten Zuiden van de tunnel, totdat hij vuur uit deze wijk ontving.

Voorts door, nadat in het daaropvolgend gevecht zijn Luitenant-

sectiecommandant werd gewond en de twee oudere sergeanten van de sectie het bevel niet op zich dorsten te nemen, het bevel, ook over deze twee sergeanten, over te nemen en de sectie daarna, zonder daarbij verliezen te lijden, onder vijandelijk vuur sprongsgewijze naar “Weizicht” volgens door hem ontvangen bevel terug te laten trekken en aldaar stand te blijven houden, totdat hij bevel kreeg om met zijn sectie nog verder op Dordrecht terug te trekken.

U vindt Dirk Moret in het Familieboek op blz.294 Xas en in tabel 4Fop blz. 202 – Pers. No: 498.

: Bronnen: H.G.Meijer – Bronzen Leeuw/Bronzen Kruis. Militaire dapperheidsonderscheidingen (1990) en C.C. van den Heuvel – Gedenkboek Verzetshedenkingskruis (1985)

Beide laatste stukken werden ons aangereikt door Pieter Marcus.



Nu de winter voorbij is, is er toch nog de herinnering aan de lange sneeuwwinter.

Van Henk Moret uit Dordrecht ontvingen wij de bovenstaande winterfoto. Met deze foto won hij een plaats in een Dordts dagblad.

De foto is genomen vanuit zijn woning grenzend aan het Beverwijksplein te Dordrecht.

U vindt Henk Moret in Xag-5 blz.286 en tabel 4C1 blz. 194. in het Familieboek. Pers. no:672

Uit de bestuursvergadering.

In de op 6 maart j.l. gehouden bestuursvergadering werd uiteraard stil gestaan bij het zo plotseling overlijden van onze redactrice en vormgeefster van onze Nieuwsbrief.

Als gevolg hiervan moesten de functies opnieuw worden verdeeld. Dit houdt in dat het verzorgen van de Nieuwsbrief voorlopig wordt verzorgd door Willem Moret terwijl de redactie zal gaan bestaan uit Alphons Moret; Ruud Pruijssers en Willem Moret.

In het bestuur hebben mutaties het volgende opgeleverd:
Het voorzittersstokje is door Gretha Borsboom overgegeven aan Jan Moret, terwijl Gretha het penningmeesterschap blijft uit voeren.
Het secretariaat is nu in handen gelegd van Ruud Pruijssers.

Dan is er het onderhoud van onze website www.moret.info
Ruud Pruijssers is bereid de nieuwe webmaster te zijn.

Het bijwerken van de Tabellen is een moeilijk te vervullen functie omdat dit speciale werk en de software Henny Moret haar eigen ontwerp was.
Wij bezinnen ons om hiervoor een andere oplossing te zoeken.

Het ligt in de bedoeling om ons archief te digitaliseren, zodat het beter toegankelijk wordt voor het nazoeken van genealogische zaken die eerder zijn uitgevoerd. Er heeft zich reeds iemand aangemeld om dit werk uit te voeren.

Bestuur Familiestichting Moret

Voorzitter: Jan Moret
Secretaris: Ruud Puijssers
Penningmeester: Gretha Borsboom-de Bruin
Bestuursleden: Sjaan Verhoef-van Herwijnen.
Henk Moret
Sonja Geijssen-de Ruiter

Commissies Familiestichting Moret

Redactiecommissie Nieuwsbrief: Alphons Moret
Ruud Puijssers
Willem Moret

Genealogiecommissie: Willem Moret
Sonja Geijssen-de Ruiter

Activiteitencommissie: Jan Moret
Henk Moret

Verjaardagcommissie: Sjaan Verhoef-van Herwijnen

Archiefcommissie: Algemeen: Ruud Puijssers
Genealogie: Willem Moret

Webmaster/website: Ruud Puijssers
E-mail: webmaster@moret.info

Colofon:

De Nieuwsbrief is een mededelingenblad voor donateurs van de Familiestichting Moret.

De Nieuwsbrief wordt 2 x per jaar uitgegeven op formaat A5.

Disclaimer: Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de Nieuwsbrief, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, ongeacht waarin deze informatie is verstrekt.

Redactieadres: Stoelenmatter 20, telef. 0229-230536
1625 WP Hoorn (NH) E-mail: r.puijssers@quicknet.nl

De Familiestichting Moret is opgericht 8 juli 1992 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 15 juli 1992 onder nummer 41133110

Inschrijfformulier Donateur.

Ja *)1 nee *)1 ik word (geen)*)1 donateur.

Nee, ik word geen donateur, maar wil meer weten omtrent de
Familiestichting Moret.

In beide bovengenoemde gevallen vragen wij u hieronder de gegevens
in te vullen.

Naam:.....

Voorna(a)m(en) voluit:.....

Adres:.....

Postcode:.....

Woonplaats:.....

Geboortedatum en plaats:.....

Telefoonnummer:.....

E-mailadres:.....

Ik sta in het Familieboek in Tabel..... Stamboom
blz.:..... blz.:.....

Ik sta niet in het Familieboek *)2

*) 1 doorhalen wat niet van toepassing is

*) 2 aankruisen

Dit formulier kunt u opsturen aan
de Secretaris van de Familie Stichting Moret
p/a Stoelenmatter 20,
1625 WP Hoorn (NH)
of via e-mail aan: r.pruijssers@quicknet.nl

U kunt ook het formulier op onze website www.moret.info invullen.

Donateur.

Wanneer u geïnteresseerd bent, of u weet iemand in uw omgeving die dat eveneens is, dan is het invullen van het ***inschrijfformulier*** en het opzenden ervan een kwestie van enkele minuten. U kunt dit formulier zenden in een gefrankeerde enveloppe aan de secretaris van de Familiestichting t.w. Ruud Pruijssers – Stoelenmatter 20, 1625 WP Hoorn (NH). *De minimale bijdrage per jaar is € 9,00.*

Kopij voor de Nieuwsbrief.

Velen van ons hebben voorvallen in de familie die de moeite waard zijn om in onze Nieuwsbrief te publiceren. Het komt er vaak niet van om het op te schrijven en door te geven. Maar neemt u dan toch eens een keer de moed om het toch te doen. Wij zien het met belangstelling tegemoet. Wanneer u iets heeft, een speciale hobby, een leuke vakantie ervaring met verre in het buitenland verkerende familieleden of een leuke of mooie foto van u of uw kinderen, een beroep waarvan u graag iets meer wil vertellen, laat het ons weten, schrijf of mail ons en wij zullen u trachten te bezoeken om een verslag te maken.

Ik ben van mening dat door deze manier van uitten de familieband steviger wordt. Op familiedagen kunnen wij dan gemakkelijker contact met elkaar maken, waardoor deze dagen dan waardevoller worden.

Natuurlijk vergeet u niet om ons in kennis te stellen van mutaties in uw familie zoals geboorte, verloven, trouwen en het onvermijdelijke overlijden.

Zo kunnen wij de stamboom up to date houden.

Kunnen wij op u rekenen?

U kunt u mailen naar wmoret@planet.nl of schrijven naar Westpier 31, 3331MK Zwijndrecht. Bellen mag ook naar 078-6121485.

Willem Moret – afd. genealogie.

