

familiestichting **Moret**

Nieuwsbrief 16

april 2000

Redactie: Alphons Moret, Amersfoort en Henny Moret, Bilthoven.

Secretariaat Familiestichting Moret:

Willem Moret Lijsterweg 263 3362 BH Sliedrecht. Telefoon: 0184 – 415014. e-mail: wmoret@planet.nl

INHOUD

Familiedag 2000	pagina 2
Hoe maak ik mijn eigen familiegeschiedenis?	pagina 3
De rolstoel is mijn talent	pagina 4
Een ongeluk komt niet alleen	pagina 5
Familieberichten	pagina 6
Familieberichten	pagina 8
Familieberichten	pagina 10
In memoriam Leny in 't Veld - Moret	pagina 11
Hoedt u voor de Heraut!!	pagina 12
Samenstelling bestuur Familiestichting	pagina 12

FAMILIE TREFFEN ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2000

In tegenstelling tot eerdere berichten vindt de ontmoeting van de Familiestichting Moret plaats op zaterdag 2 september a.s. vanaf 10.00 uur. Met opzet spreken wij van een familie treffen in plaats van een familiedag. Er is namelijk gekozen voor een zeer afwijkend programma, namelijk een samenkomen in Putten op de Veluwe. Wij brengen daar o.a. een bezoek aan de tuin van Anna Moret, waarover u hebt kunnen lezen in de Nieuwsbrief nr. 14 van april 1999. Dit familielid wil u graag ontvangen rond haar Leemen Huusje. Verder staan op het programma een mogelijk bezoek aan een landgoed alwaar een kunstenares werkzaam is en wachten u nog meer verrassingen. Het wordt voor jong en oud een aantrekkelijk programma, waarbij ruimschoots gelegenheid is om uw naaste of verre familieleden te ontmoeten en te spreken in een plaatselijk café/restaurant annex pannenkoekenhuis. De sportieve Moretten kunnen wandelend door de schitterende omgeving van het ene naar het volgende programmaonderdeel lopen, maar per auto kan natuurlijk ook. Een uitgebreid programma ontvangt u t.z.t. wanneer u zich heeft aangemeld voor deze unieke dag. Uiteraard willen wij vooraf weten op hoeveel familieleden wij kunnen rekenen. U kunt inschrijven door middel van het invullen en opsturen van de onderstaande strook, of als u uw Nieuwsbrief niet wilt beschadigen de gegevens overnemen.

De kosten voor deze dag bedragen:

- voor donateurs en 1 introduc e f 5,00 per persoon,
 - de overige deelnemers betalen f 10,00 per persoon
- te voldoen tijdens het familie treffen

Dit formulier voor 1 augustus 2000 terugsturen aan:

Cees Moret,
Marterweide 5
3437 TK Nieuwegein.
Telefoon 030-6042025

INSCHRIJFFORMULIER **familie treffen op zaterdag 2 september 2000.**

Ik schrijf in voor _____ personen.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: _____

HOE MAAK IK MIJN EIGEN FAMILIEGESCHIEDENIS?

INLEIDING

Ons familieboek 'Vier eeuwen Moret in Nederland' gaat over eeuwen voorgeslacht. Interessant. Maar voor u en uw kinderen en kleinkinderen is het belangrijk te weten, hoe zij via u in die geschiedenis passen. De geschiedenis van u, uw ouders, uw grootouders, van uw broers en zussen misschien, van ooms en tantes. Die geschiedenis staat niet in het familieboek. Die moet u zelf maken. Wij willen proberen via de Nieuwsbrieven daarvoor wat wenken te geven.

IN WELKE VORM?

Voor een eigen familiegeschiedenis zijn veel vormen mogelijk, iedereen moet zelf kiezen wat bij hem of haar het beste past. Ik heb schoolschriften gezien waarin iemand boeiende verhalen had geschreven die hem te binnen schoten of die hem verteld werden. Veel mensen maken plakboeken. Je kunt ook met losse mappen werken. Zelf geef ik de voorkeur aan multo-ringbanden, omdat je dan telkens iets tussen kunt voegen. Als zo'n band te vol wordt, maak je er gewoon twee van. Er passen bovendien allerlei souvenirs in als je van die plastic opberghoezen gebruikt.

HOE DAN OOK: DENK AAN DE LEZER.

In welke vorm u ook besluit iets te gaan maken, u doet het vooral voor uw kinderen en kleinkinderen. Die moeten het dus kunnen begrijpen, dat is de hoofdzaak. Vaak zult u bijvoorbeeld moeten uitleggen, *waarom* u iets belangrijk vond of *waarom* u iets bewaard hebt. Veel dat voor ons ouderen vanzelfsprekend is, is dat voor jongeren immers niet.

WAARMEE BEGINNEN?

U hebt misschien niet veel tijd voor het maken van een eigen familiegeschiedenis. Dat hoeft ook niet. Hoofdzaak is dat u eraan begint. Al besteedt u er maar zo nu en dan een uur aan, dan kan dat toch in de loop van tien jaar heel wat opleveren. Maar omdat het vaak een werk van lange adem zal zijn, is het wel van belang, een goede volgorde aan te houden. Dat wil vooral zeggen het meest dringende eerst doen.

Uw trouwfoto's, ach die verdwijnen niet zo gauw. Geboortekaartjes ook niet. In een schoenendoos doen is voorlopig goed genoeg. Maar tante Els, die nu 85 is, zal die er volgend jaar nog zijn?

Mijn eerste adviezen zijn daarom:

Maak een lijstje van de oudste familieleden die u nog wat wilt vragen over de familiegeschiedenis, bijvoorbeeld over de sfeer bij uw grootouders thuis, of wie er toch op die oude foto staan.

Zoek zo iemand op, zodra u er even tijd voor hebt. Ik heb er nog altijd spijt van, dat ik dat niet altijd gedaan heb.

Stel het maken van aantekeningen van zo'n gesprek niet uit. Direct erna schiet u weer van alles te binnen. Na één of twee maanden is er veel weggezaakt.

Alphons Moret.

DE ROLSTOEL IS MIJN TALENT

Zo vangt een artikel aan in het Streekblad 'Het Kontakt' van donderdag 16 maart 2000. In dit artikel is Tilly Meijer aan het woord. Tilly Meijer blijkt na enig zoekwerk te zijn: Mathilde Pieter-nella Moret Xcz blz. 371 - tabel 14C blz. 222. Is de weduwe van Johannes Hendrik Jacobus Meijer die overleed op 26 april 1992. Tilly Meijer - Moret kwam in 1976 in een rolstoel terecht. Zij was toen 45 jaar en kon niet meer lopen. Ook met krukken was dat niet mogelijk omdat haar ziekte ook armen en schouders hadden aangetast. Zij zou voor de rest van haar leven zijn aangewezen op een rolstoel was het



commentaar van de dokter. 'Ik heb steeds aan mijn Hemelse Vader gevraagd waarom mij dit moest gebeuren'. Maar zegt zij: 'Ik kreeg antwoord op mijn bidden. Niet de ouders hebben gezondigd, niet ik heb zoveel zonden gedaan, maar het is om de Naam des Heeren groot te maken.' Toen wist ik dat mijn rolstoel mijn talent zou worden.

Voor Tilly Moret is een dag niet gelachen een verloren dag. Zij heeft een uitgesproken positieve instelling. Waagt soms wel eens teveel, maar doet dat af met: 'Wie niet waagt, die niet wint'. Met de rolstoel op het ijs, met een root kinderen op de slee erachter. Haar geloof is in haar leven een grote steun. Door God ben ik vrolijk. Tilly is levenslustig en leidt een uitgesproken actief leven. Ze heeft veel hobby's die ze met haar handen kan uitvoeren.

Schrijven doet ze ook. En als ze moe wordt van het schrijven spreekt ze de tekst in. Zo heeft ze een boekje uitgegeven waar andere mensen steun uit kunnen putten. De oplaag was 200 exemplaren en toen ik haar onlangs belde waren nog slechts 16 boekjes te koop. In de reguliere boekhandel in de Streek (Alblasserwaard en Vijfherenlanden) is het uitverkocht.

Wanneer er echter voldoende nabestellingen zijn, overweegt zij een tweede druk. Wilt u dit boekje bezitten, dan kunt u haar bellen op nummer: 0183-353201.

Haar adres is Tilly Meijer - Moret, Kwakernaak 32, 4243JK Nieuwland.

De prijs bedraagt f 14,95 excl. verzendkosten.

De titel: Lachen in de rolstoel.

EEN ONGELUK KOMT NIET ALLEEN

Dat schreef ons Francien Moret-Kanters IXbo blz. 320. Toen hun zoon Aren Moret Xbs blz.320 met zijn schip de 'Integro' zie blz. 80 de sluis van Terneuzen invoer om te worden geschut, hing er van een reeds in de kolk liggende bak een tros overboord. Tijdens het manoeuvreren raakte deze tros in de schroef van de 'Integro' met het gevolg dat de aandrijving vast sloeg en de motorkoppeling vernielde. Na inspectie bleek ook de schroefas schade te hebben opgelopen. Het schip moest de schutkolk worden uitgesleept en naar de werf voor de nodige reparatie. Naast de enorme kostenpost van zoiets kon er ook niet worden gevaren, dus verdiend. Het water moet na reparatie weer 'dun' worden gevaren om de verliezen te dekken. Wij wensen Aren Moret vanaf de wal een spoedig loggooien van de trossen en een goede vaart.



En of de duvel ermee speelt, broer Adriaan Moret IXbo blz. 320, liggend met zijn schip 'Lammy', (geen 360 ton, maar 1000 ton) en te zien op blz. 80, liggend in de Botlek, raakt met zijn hand bekneld tussen een luikenlift en het luikhoofd toen er een hijsdraad losschoot. Een buurman schipper hoorde het hulpgeroep en zorgde dat Adriaan uit zijn benarde positie werd bevrijd. Een oproep naar 112, als elke seconde telt, lukte niet. Er kwam geen verbinding. Via de mobilfoon werd men van het kastje naar de muur gestuurd. Een dienstdoende boot van de Havendienst echter hoorde het mobilfoonge-



sprek en schoot te hulp. Adriaan werd naar het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse gebracht en daar was de dienstdoende chirurg net vertrokken. Na een wachtperiode werd Adriaan dan toch eindelijk geholpen. Schade: Adriaan moet voor de rest van zijn leven zijn linkerwijsvinger missen. Gelukkig dat hij in zijn vrouw Lammy Pastoor een goede tweede schipper heeft. Samen komen ze er wel weer bovenop en wij wensen Adriaan een spoedig herstel en beiden veel sterkte en veel vracht.

FAMILIEBERICHTEN

ERASMUSPELD VOOR B. G. MORET

B.G. Moret (1925) heeft de Erasmusspeld gekregen vanwege zijn grote verdiensten voor het katholieke onderwijs in Rotterdam. Hij is jarenlang als bestuurder actief geweest in verschillende verenigingen. Onder zijn toezicht werd de scholengemeenschap St. Paulus gebouwd, nu het Noordrand-college. Moret werkte als hoofd van de Technische dienst bij het district Rotterdam van de PTT. Hij was daar 45 jaar actief.

Rotterdams Dagblad 9-10-99

Tabel 15B, p. 229. Stamboom Xleh p. 389

JACOBA CORNELIA MORET

EN

JAN VAN DE WETERING

WAREN OP

25 JANUARI 1999

60 JAAR GEHUWD

Tabel 8A, p. 208. Stamboom IXbn p. 320

ECHTPAAR MORET 60 JAAR GETROUWD

Op maandag 17 mei was het een feestdag bij het echtpaar Moret. Slingers aan de deur en een bordje 'lang leve het bruidspaar' verwezen naar hun diamanten huwelijksdag. Zestig jaar geleden 17 mei 1939 werd hun huwelijk voltrokken. De heer Huibert Moret en mevrouw Saartje Moret-den Boer herdachten op deze feestelijke dag echter nog een jubileum. Het was namelijk, precies 25 jaar geleden dat zij in Overschie kwamen wonen. De heer Moret vertelt werkzaam te zijn geweest bij aannemersbedrijf Schiedam. Met zijn binnenvaartschip vervoerde hij allerlei materialen waaronder zand en grind. Mevrouw Moret heeft tot haar 70^e jaar buitenshuis gewerkt. Zij kregen een zoon en twee dochters, die vervolgens voor vier kleinkinderen zorgden.

Uit de plaatselijke krant.



Tabel 8A, p. 208. Stamboom IXbj p. 318

Mama's buik, zo warm en fijn
werd na negen maanden wat te klein.

Wij zijn God dankbaar voor de geboorte
van onze zoon en broertje

RYAN LEVI

Op 30 januari 2000
Aad, Eveline en Jordan Moret
Karel Doormanlaan 97
3333 AK Zwijndrecht

Het is en blijft een wonder

JURRE ADRIANA MARIA

werd geboren op
15 november 1999

Joke Moret en Jan de Jong
Stationsstraat 30
4701 NB Roosendaal

Tabel 4C1, p. 194. Stamboom Xlak p. 286

Tabel 4C4, p. 197. Stamboom Xlav p. 289

Wie dit kleine ventje ziet,
gelooft zijn eigen ogen niet,
en zal meteen moeten beamen,
dit wonder van 2000
maakten wij samen.



JEREMY MORET
geboren zaterdag 4 maart 2000.

Zoon van
Michelle Domini & Hans Moret
Komatistraat 4
3312 CC Dordrecht

Tabel 4C2, p. 195. Stamboom Xlap (1) p. 288

*Een wonder is ons geschonken,
nog zo teer, nog zo klein.
Dat het in de wereld
een zonnestraal moge zijn.*

ALICIA HELENA
geboren 17 maart 2000.
Dochter van
Helen & Wim Hardenbol-in 't Veld
Zusje van Wesley Hardenbol
Berkenhof 53
3319 WB Dordrecht



Tabel 4C1, p. 194. Stamboom Xlap p. 286

FAMILIEBERICHTEN

*Maak iets van het leven
Want het duurt maar even
Voor mij is het uit
Hier kom ik niet meer onderuit
Anders was ik graag nog gebleven*

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, broer, zwager en oom.

PIET MORET

geboren 27 maart 1940 overleden 17 oktober 1999

Mookhoek : J. Moret-Krijger
Puttershoek : F. Barendrecht-Moret
A. H. Barendrecht
Brielle : J. Pruyn-Moret
F. F. R. Pruyn =
Numansdorp : J. J. Krijger
A. J. Krijger-Herweijer
Numansdorp : H. de Man-Krijger
M. B. de Man
Neven en nichten

Mookhoek 20, 3293 AE Mookhoek

Tabel 4A, p. 191. Stamboom Xz p. 281

Gelukkig is onze lieve vader en opa, onze broer, zwager en oom

LEEN MORET

Een lang lijden bespaard gebleven.

Dat neemt niet weg dat we zijn lieve aanwezigheid heel erg zullen missen.

Hij overleed op 76-jarige leeftijd

Corrie
Hans en Joke
Joyce
Boy
en verdere familie

3314 CS Dordrecht, 20 november 1999
Zuidendijk 109

Tabel 2, p. 187. Stamboom Xg (6) p. 263

Wij troffen het volgende overlijdensbericht aan, maar wij kunnen de naam Kloot niet terugvinden. Weet iemand wie de ouders zijn van de overledene? Graag doorgeven aan het secretariaat van de Familiestichting. Adres: zie pagina 1.

Na lang ziek te zijn geweest en veel te hebben moeten lijden, is toch nog plotseling van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

RAFAELE CLARA KLOOT - MORET

weduwe van Cornelis Kloot

In de leeftijd van 74 jaar

11 december 1999

Correspondentieadres: Lissabonweg 387, 3137 LK Vlaardingen

FAMILIEBERICHTEN

In Loving Memory of

LOUIS JOHAN MORET

Born July 16, 1933

Deceased November 27, 1999

Age 66 Years

FUNERAL SERVICE

Chapel of Memories Funeral Chapel

Peace River, Alberta

November 30, 1999 at 2:00 p.m.

OFFICIATING

Reverend Stan Haugan

HONOURARY PALLBEARERS

Everyone present today is considered

Louis' Honourary Pallbearers.

EULOGIST - Rufus Morrison

ORGANIST - Marion Weber

SOLOIST - Terri Proud

Pass Me Not Sweet By And By

CREMATION TO FOLLOW

Following the funeral service, friends are invited
to join the family for a time of fellowship at the

Senior Citizens Drop In Centre.

Arrangements by Chapel of Memories

Peace River, Alberta

*Het maakt niet uit hoe lang je leeft,
maar wat je in dat leven geeft*

Intens verdrietig, maar dankbaar voor haar nooit
aflatende liefde en zorg, geven wij kennis dat na
een ongelijke strijd door God tot zich genomen is
onze lieve moeder en oma

HELENA IN 't VELD - MORET

geboren op 19 augustus 1931

sinds 21 mei 1999 weduwe van Aart in 't Veld

Wim en Ina

Marina

Laura

Savannah

Eddy

Richard

Helen en Wim

Wesley

Alicia

16 april 2000

Berkenlaan 6

3319 HA Dordrecht,

Tabel 4C4, pagina 197. Stamboom Xlaw p. 289

Tabel 4C1, p.194. Stamboom XIaj pagina 286

FAMILIEBERICHTEN



Na 1,5 jaar proef gedraaid te hebben,
weten zij het zeker, zij willen met elkaar oud worden.

Daarom gaan
EDWIN MORET & BIANCA HANSWIJK
op vrijdag 12 mei 2000
om 14.30 uur trouwen te Pernis

Burg. Verduijnstraat 15
3195 SB Pernis

Tabel 15D, p. 232. Stamboom Xlep p. 393

WIJ WENSEN JULLIE EN JE FAMILIE EEN FIJNE DAG TOE!!





IN MEMORIAM LENY IN 't VELD – MORET

'Maar wat je in dat leven geeft'

Deze regel bovenaan het overlijdensbericht van Helena in 't Veld – Moret dat ik vorige week ontving, trof mij.

Jaren lid zijnde van de NCRV, zocht ik altijd in de gids of er nog een reisje werd georganiseerd voor de NCRV-leden van Dordrecht & Omstreken. Enkele malen ben ik mee geweest. Na afloop konden we altijd zeggen dat het weer goed was geweest.

Zij, Leny, gaf zich volkomen.

Zette zich in voor haar mensen op zo'n reis.

Was dan de vraagbaak, die overal een antwoord op had.

Wist precies hoe zo'n dag zou verlopen omdat zij zich vooraf had ingeleefd en toegeleefd naar die dag.

Zichtbaar genoot zij als iedereen het naar de zin had. Haar kordate optreden zullen wij moeten missen. Maar bovenal zullen haar kinderen en kleinkinderen hun moeder en oma niet meer om raad en daad kunnen vragen. Zij zullen haar het sterkst missen. Wij wensen hen dan ook die kracht en sterkte toe die zij nodig zullen hebben om in de voetsporen van zo'n moeder te kunnen gaan.

Willem Moret, secretaris Familiestichting

familiestichting **Moret**

HOEDT U VOOR 'DE HERAUT'!

Ferry van P., eigenaar van de Rotterdamse boekhandel 'De Heraut', blijft ondanks zijn veroordeling in 1997 actief in het aanbieden van genealogieën die onbetrouwbaar blijken. Wij herhalen ons advies: raadt het mensen af, op zijn aanbiedingen in te gaan. Het is zonde van het geld.

SAMENSTELLING BESTUUR FAMILIESTICHTING

Voorzitter	: G. J. Moret	Zwartewaal	Telefoon : 0181 – 661916
Secretaris	: W. Moret	Sliedrecht	Telefoon : 0184 – 415014
Penningmeester	: J. W. Moret	Rotterdam	Telefoon : 010 – 4184149
Evenementen	: C. Moret	Nieuwegein	Telefoon : 030 – 6042025
Lid	: J. Moret	's-Gravenhage	Telefoon :
Lid	: E. Dungelman-Moret	Voorburg	Telefoon : 070 – 3871578

De heer J. Moret te 's-Gravenhage is op 6 juni 2000 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Jaques Moret, min of meer bestuurslid van het eerste uur van de Familiestichting maakt plaats voor een volgende generatie. In een volgende Nieuwsbrief zullen we daar meer aandacht aan besteden.

Derhalve is het bestuur op zoek naar een vervanger voor de ontstane vacature. Is er iemand die interesse heeft om mee te werken als bestuurslid van de Familiestichting Moret? Zo ja, schroom niet en bel met één van de bovenstaande bestuursleden voor meer informatie.

Er is per jaar zo'n twee tot drie maal een gezellige en geanimeerde bestuursvergadering.