

familiestichting *Moret*

opgericht 8 juli 1992 ingeschreven in het stichtingsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken op 15 juli 1992 onder nummer S 133110

De Statuten omvatten 21 artikelen.

Het doel van de stichting is vastgelegd in artikel 2 van de Statuten en luidt:

- a. het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch onderzoek, zowel in - als buiten Nederland, betreffende het geslacht MORET en het coördineren, documenteren en publiceren van de verkregen gegevens;
- b. het lokaliseren, inventariseren en bekend maken van zaken die voor de geschiedenis van het geslacht MORET van betekenis zijn;
- c. het verhinderen van het verloren gaan van zaken bedoeld onder a en b;
- d. de instandhouding en versterking van de banden tussen de leden van het geslacht MORET, ook van die in het buitenland;
- e. het nemen van initiatieven voor de activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot het gesteld onder a, b, c en d.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van belang worden geacht voor de geschiedenis van het geslacht MORET, in eigendom, bruikleen of anderszins te verkrijgen, alsmede te zorgen voor het beheer, de restauratie en het onderhoud van het door haar verworvene;
- b. onderzoeken te doen instellen naar de geschiedenis van het geslacht MORET en zo mogelijk van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te publiceren;
- c. en al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van het doel van de stichting gewenst acht.

Bent u al donateur? De minimumbijdrage is f 20,- per jaar.

Via het onderstaande strookje kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de
Familiestichting MORET. Voor het adres van de secretaris zie pagina 7.

Naam:

Adres:

Woonplaats en postcode:

Telefoon:

geeft zich hiermee op als donateur van de Familiestichting MORET

familiestichting *Moret*

Nieuwsbrief 13, oktober 1998

Redactie : Alphons Moret, Amersfoort
Tekstverwerking en lay-out : Henny Moret, Bilthoven.

INHOUD

pagina

2. Afscheid Alphons Moret
4. Van het bestuur 1
5. Van het bestuur 2
6. Familieberichten 1
7. Familieberichten 2
8. Familiefoto
9. Familiefoto
10. Proefvaart met de Lammy
14. Computerles Francina Moret
15. Tweede plaats scouting A15



ALPHONS MORET MET ZIJN AFSCHIEDSCADEAU

AFSCHEID ALPHONS MORET

Op de laatst gehouden bestuursvergadering van de Familiestichting Moret gaf Alphons Moret te kennen niet langer als medebestuurder in de Stichting te willen functioneren. Hoewel al enkele opmerkingen in voorgaande vergaderingen en gesprekken over dit onderwerp werden gehoord, dachten wij dat de soep altijd heter wordt opgediend als gegeten en staken onze koppen in het zand. En dan komt zo'n mededeling toch nog onverwachts hard aan. Echter wie zijn wij om te trachten dit besluit tegen te houden? Medeoprichter van onze Familiestichting en genealoog van het eerste uur. Zo rond 1947 begint Alphons met broer Jaques zich te verdiepen in de afkomst van de Moretten. Zij ondernemen daarvoor vele reizen naar plaatsen in België, voornamelijk Antwerpen en worstelen zich door vele vaak nauwelijks leesbare documenten om te zoeken naar de naam Moret en in het bijzonder naar onze stamvader Jaques (Jacobus), bezochten archieven in Rotterdam, Den Haag, Schoonhoven, Krimpen a. d. Lek en Amsterdam. Meer dan vijftig jaren minutieuze arbeid.

Niet zonder resultaat, zoals is te zien in het eerste deel van het onlangs verschenen familieboek 'Vier Eeuwen Moret in Nederland'.

Wij moeten zijn besluit eerbiedigen en kunnen alleen maar concluderen, 'nu zijn wij aan de beurt om dit werk voort te zetten'. Immers, de familie is steeds in beweging en dat moet worden bijgehouden voor hen die na ons komen. Op onze laatste in De Bilt gehouden familiedag stond de voorzitter stil bij dit besluit van Alphons en memoreerde in zijn speech het vele wat door Alphons is gedaan. Het boek ligt er toch maar en zonder zijn inbreng en redactie zou het zeker stukken minder zijn geweest. Om onze dank gestalte te geven overhandigde de voorzitter namens allen een pennenset met inscriptie.



Behalve in de familieberichten verschijnt er wel eens vaker een Moret in de krant, zoals in het volgende geval. Het betreft **Guus Moret** (geboren 1963). Zie pagina 189 en 271 van het Familieboek.

Scouting A15 landelijk tweede Fantastische prestatie Hardinxveldse groep

H'VELD-GIESENDAM - De jongensgroep van Scouting A15 heeft een fantastische prestatie geleverd door als tweede te eindigen tijdens een groot scouting weekend in Baarn. Aan de landelijke bijeenkomst die drie dagen duurde deden 100 ploegen mee.

Het was voor de 63ste keer dat zo'n groots landelijk scoutinggebeuren plaatsvond. Als regionaal winnaar werd Scou-

ting A15 afgevaardigd om te strijden om de hoogste eer. Gedurende drie dagen waren zo'n 700 scouts bij elkaar in Baarn, waar zij moesten laten zien dat ze behalve het opzetten van hun tent en inrichten van eigen keuken, ook voor zichzelf konden zorgen en bovendien op het gebied van sport en spel van alle markten thuis waren.

Fantastisch

De scouts uit Hardinxveld-Giesendam spreken van een fantastisch weekend waar de sfeer gigantisch goed was en waar leuke contacten werden gelegd. Een hele eer om er aan deel te mogen nemen, was hun unanieme mening. Het drie dagen durende scoutingkamp waar dagelijks diverse proeven moesten worden afgelegd, werd 's avonds steeds afgesloten met sport- en spelwedstrijden en om een uur of tien een groot kampvuur, waarbij onder het thema 'Trollen' toneel werd gespeeld. Scouting A15, waar zowel jongens als meisjes lid zijn, heeft één keer per week een opkomst. Dan worden allerlei activiteiten ondernomen, zoals kaartlezen en werken met het kompas, EHBO-cursus en veel sport en spel. Al vanaf het vierde jaar kunnen kinderen lid worden. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met Rob Emmen, telefoon 0184-4147573.

● De scoutinggroep A 15 die landelijk op één na de beste was in Baarn. Staande van links naar rechts Arne Nomen, Robin van Bommel, Erwin Nederlof en Guus Moret. Zittend David Reurslag, Jankees de Wit en Barry van Bommel. (foto Ewoud Klop)



In een regionaal blad voor de Zaanstreek van 2 mei 1998 vonden we een aardig artikelje dat we hier overnemen. Het betreft: **Francina Moret-Van Kasteel**.
Zie pagina 204 en 305 van het Familieboek



‘ En waar zit nou het apestaartje?’

‘Zolang ik nog niet dood ben, wil ik weten wat er allemaal te koop is’, zegt Francien Moret (73). Ze krijgt van het bedrijf SKIP Opleidingen en Automatiseringsdiensten een cursus Internet. Dit om te kunnen communiceren met haar dochter en kleinkinderen die in Brunei wonen, een sultanaat op het Indonesische eiland Borneo. ‘Ik faxte en telefoneerde iedere week. Maar dit is nog makkelijker’, vindt Moret. Ze had eigenlijk bij haar familie op bezoek willen gaan, maar heeft besloten dat niet te doen omdat het land gehuld is in een verstikkende rook, veroorzaakt door bosbranden in Indonesië. ‘De mensen gaan alleen met een masker op de straat op, zo erg is het.’

Om de rookwolken even te ontvluchten waren haar dochter Renate ter Haar en haar kleinkinderen Nicole (6) en Tim (4) deze week bij hun schoonfamilie in Spanje. ‘Mijn dochter zei tegen me dat ze in geen weken een blauwe lucht had gezien. ‘Het eerste e-mailtje dat Moret verstuurt gaat dus naar Spanje. Ze stuurt met behulp van Hanneke Bruin van SKIP een foto van haarzelf mee, die even van tevoren met een digitale camera is gemaakt.

‘En waar zit nou het apestaartje?’, vraagt Moret zodra ze achter haar spiksplinternieuw computer zit. Geduldig legt Bruin het functioneren van het apparaat uit. ‘We hadden eerlijk gezegd verwacht dat we hier veel meer tijd voor uit zouden moeten trekken, maar deze mevrouw heeft aanleg. We hebben er ook respect voor dat ze niet wegloupt voor moderne toestellen”, zegt de cursusleidster. Ondank dat vindt Moret het nog wel een beetje eng om achter de computer te zitten.

‘Vroeger dacht ik altijd dat de hele boel uit elkaar zou liggen als je op een verkeerde knop drukte. Dat blijkt wel mee te vallen, maar ik heb de werkster wel gevraagd om in de buurt van dat ding heel voorzichtig te zijn met de stofzuiger.’

Van onze secretaris Willem Moret kregen wij het volgende verslag. Voor de familiegegevens zie pag. 208 en 316 van het Familieboek.

In een dankbrief schrijft Alphons - uiteraard met de pen - onder meer: ‘Bij de overhandiging was het niet tot mij doorgedrongen dat het een vulpen was. Een wens van mij. Zeer bedankt’.



Het boek stond op de familiedag uiteraard in het centrum van de belangstelling en daarom is het niet verwonderlijk dat ook de naam ‘Henny Moret’ klinkt. Terecht, want zo hoorden wij van de voorzitter, heeft zij het boek die kleur en smaak gegeven die het voor ons leesbaar maakt. Belangeloos meldde zij zich om, toen zij van een boek hoorde, haar kennis in dienst van de familie stichting te stellen. ‘Zoiets doe je maar eens in je leven’ hoorden wij haar eens zeggen toen het aan het einde soms moeilijk werd. En als je wat dichterbij een en ander gadesloeg kom je tot de ontdekking dat je zoiets alleen maar aankunt als je gedreven bent. En Henny is zo'n gedreven mens, je kunt zeggen een echte Moret, als het moet een beetje eigenwijs, onverzettelijk maar toch in voor ideeën van anderen en met kennis van zaken stug doorgaan tot aan de eindstreep in een gastvrij huis met altijd koffie. Hartelijk, heel hartelijk bedankt Henny, terwijl de voorzitter de dank symboliseerde door overhandiging van een cadeaubon en bloemen.

Na haar dankwoord ging de familiedag in ongedwongen sfeer verder en bewonderden velen het werk van René Moret.

René Moret heeft in Hamont-Achel in België, net over de grens bij Valkenswaard, zijn atelier. Een bezoek is de moeite waard, maar zo vroeg hij ons, laten zij mij eerst even bellen voor een afspraak om teleurstelling te voorkomen. Het telefoonnummer is 0032-11-644464.

VAN HET BESTUUR 1



SAMENSTELLING BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET

Het bestuur van de Familiestichting Moret, zoals dat was tot en met de Familiedag op 25 april. Alphons Moret was hier voor het laatst als bestuurslid aanwezig is. Kandidaat voor de ontstane vacature is mevrouw E. N. M. Dungenman. (tabel 9 p. 211. stamboom IXby p. 323.

OVER REACTIES EN... BELOFTE MAAKT SCHULD!

Zo nu en dan ontdekken we Moretten die nog niet in ons bestand bekend zijn. Er worden dan direct brieven verzonden met de vraag om zich nader bekend te maken. Soms horen we iets, meestal niets. Dat is uitermate jammer. Derhalve verzoeken we een ieder die een Moret ontdekt en die nog niet in het boek is opgenomen ons daarvan op de hoogte te stellen. (Graag ook altijd de naam van de moeder vragen. Dat vergemakkelijkt het zoeken.) Wij trekken het dan na en proberen de gegevens volledig te krijgen.

Op de Familiedag zijn in die richting ook schone beloften gedaan als: 'Ik zorg ervoor dat je die gegevens krijgt.' Helaas....

Wilt u zo vriendelijk zijn de gevraagde gegevens alsnog aan de secretaris te doen toekomen?
Bij voorbaat dank voor uw moeite

Terugvarend zijn we het met allen eens dat er een goede proefvaart is gemaakt en eenmaal aan de werf afgemeerd, waar nog een toast wordt uitgebracht op de 'Behouden Vaart' en een uiteindelijke goede thuiskomst, nemen we afscheid. Wij danken Lammy en Adriaan voor de uitnodiging en de onvergetelijk fijne middag.



Rie en Willem Moret

Voor de geïnteresseerden:

Dieselmotor Mitsubishi type S12A2MPTA. Vermogen 634 kW x 1940 rpm (862 PK). Reintjes keerkoppeling voor schroeftoerental 368 rpm.

ladingaanwijzer toe, zodat de kraanmachinist aan de wal zelf kan zien hoe hij het schip kan laden. Wat ik mis is het vertrouwd stuurrad. Ook hier heeft de moderne tijd intrede gedaan. Dit nostalgische stukje scheepsuitrusting is vervangen door een 'joystick', een klein handeltje waarmee de hydraulische cilinder van het roer wordt bediend.



Een geanimeerd gesprek ontwikkelt zich over lading en bestemmingen. Het kan Bazel zijn, maar ook een bestemming ergens op de Donau. Zondagmiddag vertrekt de 'Lammy' naar Antwerpen om daar te worden geladen. Wat de lading wordt is nog riet bekend, we zien het wel.

Wat we wel ontdekken is dat er hard gewerkt moet worden om 'water onder het schip te houden'.

Hoewel het schippersleven in vele opzichten gemakkelijker is geworden en in weinig meer doet denken aan dat van opa Arie Hendrikus op de 'Hoop op Welvaart', zijn het nog lange dagen en vele in een jaar die gemaakt moeten worden.

We varen langs de oevers van de Lek en zien Streefkerk aan stuurboordwal verdwijnen met Ammerstol/Bergambacht in de verte en aan bakboord Lekkerkerk, gedomineerd door de kerk met zijn toren, een typisch Hollands dorpsgezicht aan de rivier.

Stil genieten we van de tocht, in de gaten gehouden door het immer bezige seinmatroosje, een hobbyproduct van vader Dirk.



VAN HET BESTUUR 2

VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND

Het familieboek is, vanzelfsprekend zolang de voorraad strekt, nog verkrijgbaar.

Prijs f 125,00. Te verhogen met f 5,00 verpakingskosten en f 10,00 portokosten. Vooraf te voldoen op gironummer 405520 tnv Penningmeester Familiestichting Moret te Zwartewaal

Het boek telt 432 pagina's en begint zo:

A. HOOFDLIJNEN VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS

HOOFDSTUK 1 DE OORSPRONG VAN DE FAMILIE MORET

Een beeldsnijder uit Antwerpen in de 80-jarige oorlog

Onze stamvader kwam uit het zuiden. Dat blijkt uit de vermelding bij zijn huwelijk in Rotterdam in 1628 als 'jongesel van Antwerpen'.



Gezicht op Antwerpen omstreeks 1600

FAMILIEBERICHTEN 1

Veel gelukkige jaren waren wij samen, samen waren wij één. Maar nu je er niet meer bent moet ik zonder jou verder, dus alleen.

Met groot verdriet, maar ook in diepe bewondering voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, geven wij kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zuster, schoonzuster en tante

Geertruida Wilhelmina de Vos - Moret

* 12 juli 1927 † 5 maart 1998

M de Vos
en verdere familie
Rotterdam

Tabel 14D, p. 223. Stamboom Xdc p. 372

Dankbaar voor alles wat wij in en van haar ontvingen, geven wij bedroefd kennis dat, na een liefdevolle verzorging in verpleegtehuis 'De Sterrenlanden' is overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Dirkje Valk - Moret

Sinds 25 februari 1994 weduwe van
Teunis Johannes Valk

in de ouderdom van 96 jaar

F. Visser-Valk J. Visser
C. Valk + A. J. Valk-Warnar
Jolanda en Martin
Ester en Kees

Dordrecht, 3 juni 1998

Tabel 4A, p. 191 Stamboom Xx p. 281

Met zeer diepe droefheid laten wij u weten dat, tijdens het beoefenen van zijn geliefde hobby, volkomen onverwachts en op veel te jonge leeftijd is heengegaan mijn innig geliefde man, ons pap, mijn schoonzoon en baasje

Cees Moret

echtgenoot van
Ans Moret - van den Hove

*Eindhoven, 14 juli 1935
† Eindhoven, 5 september 1998

Maarheze : A. Moret - van den Hove
 Joep en Rick
Veldhoven: Karin en Victor
Budel : Mirjam en Algo
Eindhoven: E. J. van den Hove - Broekx

Tabel 7A pagina 206 Stamboom Xbk pagina 313

De motor komt op toeren en tevreden blikken van Adriaan en Lammy ontmoeten elkaar. Op dit moment is gewacht: geen trillingen meer die het noodzakelijk maken om kopjes en vaasjes etcetera vast te zetten. De spietjes die her en der tussen houten delen in de stuurhut zijn gestoken worden eruit gehaald en ook hier blijft alles rustig, Tjonge wat loopt dat ding, ja, zegt Dirk, en als je geladen bent dan is hij helemaal rustig. De schroef ligt dan dieper en er komt dan geen lucht meer bij.



De mannen van Koedood waken in de machinekamer en controleren smeeroliedrukken en uitlaattemperaturen. Rook uit de schoorsteen is nauwelijks zichtbaar, dat is een goed teken. Het water wordt door de schroef vermalen tot een wit schuimspoor waarboven enkele meeuwen hopen op een vis die aan de oppervlakte komt. We varen langs de werf van IHC Smit in Kinderdijk, waar een enorme hopperzuiger tegen de wal ligt voor verdere afbouw. Even verder draaien we de Lek op.

Onder mooi weer gaat de pròefvaart verder. Gastvrouw Lammy zorgt voor nat en droog, terwijl de mannen met tevreden gezichten het monotone en als muziek in de oren klinkende gebrom van de motor op zich laten inwerken.

De bevrachter, die ook als gast meevaart, is tevreden. Immers er is voor dit schip voldoende lading. Het 80 meter lange schip beschikt over drie gescheiden ruimen, tezamen circa 1 100 ton, zodat verschillende soorten lading gelijktijdig kunnen worden vervoerd. Dit soort schepen is niet dik gezaaid en dat is goed voor de v.o.f. Lammy uit Coevorden.

Het is uitgerust met allerlei elektronische apparatuur tot een ladingaanwijzer toe, zodat de kraanmachinist aan de wal zelf kan zien hoe hij het schip kan laden. Wat ik mis is het vertrouwd stuurrad. Ook hier heeft de moderne tijd intrede gedaan. Dit nostalgische stukje scheepsuitrusting is vervangen door een 'joystick', een klein handeltje waarmee de hydraulische cilinder van het roer wordt bediend.

PROEFVAART MET DE LAMMY

Op 7 mei 1998 arriveerden, op uitnodiging, mijn vrouw en ik bij Koedood Motoren Revisiebedrijf in Hendrik Ido Ambacht om de proefvaart van de in het ms. 'Lammy' (zie pag. 80 van het Familieboek) nieuw geïnstalleerde motor mee te maken. Dirk Moret uit Oude Tonge kwam ons ter verwelcoming tegemoet en begeleidde ons aan boord. Hier werden we welkom geheten door Lammy Pastoor en Adriaan Moret.



Bij het betreden van het schip kwam ons de geur van vers gezette koffie tegen. Schoenen uit, zo hoort dat, betraden wij de knusse woonkamer die aan niets herinnert aan de veel kleinere ruimten van de schepen waarop vader en opa met hun gezinnen voeren (zie pag. 153 van het Famflieboek). Adriaan is in de machinekamer druk bezig nog enkele oneffenheden weg te werken en vader Dirk ziet toe. Zie foto hiernaast.

Dirk denkt terug aan de tijd toen bij nog voer met de 'Niets Bestendig'. Toch wel een wereld van verschil. Toen langzaam lopende gloeikopdieselmotoren en nu snellopende elektrisch startende dieselmotoren met een veelvoud aan vermogen. Was dat nog niet een klein beetje de tijd van houten schepen en ijzeren mannen?

Veel tijd om te blijven mijmeren is er niet, want alles is gereed. Adriaan staat al weer in de stuurhut en geeft het sein dat er vertrokken kan worden. Een diep zwaar gebrom in het binnenste van het schip duidt erop dat de motor is gestart.

De draden worden losgegooid en door Lammy vakkundig binnengehaald en op de juiste manier opgeschoten om weer direct te kunnen worden gebruikt. Langzaam zet het schip zich in beweging, de naast liggende schepen worden verhaald en er begint vaart in de 'Lammy' te komen. Een plechtig moment eigenlijk, want voor de eerste keer vaart het schip met de nieuwe motor. Niemand aan boord denkt eraan, althans niet openlijk. Sentimentele gedachten horen immers niet bij deze door zon, water en wind gebruinde koppen? Na even stroomopwaarts te hebben gevaren gaan we rond en varen stroomafwaarts onder de brug over de Noord, richting Lek.

FAMILIEBERICHTEN 2

Hoera,
we hebben een dochter

22 november 1997

Stephan en Selma Moret
Rotterdam

Lindsey
Amy



3250 gram en 54 cm

tabel 14D pagina 223 stamboom Xlbp pagina 372



In dankbaarheid ontvangen:

Irene

Geboren op 20 juli 1998

Zusje van Job

Imert en Annelies Moret, Sneek

Maak je geen zorgen,
het is God die je behoedt.
Hij zal voor je zorgen
bij al wat je doet.
Geen stap in je leven
ga je alleen.
Want iedere dag weer
is God om je heen

Tabel 14C pagina 222. Stamboom Xldo blz.371/372

**VERHUISD:
RIE EN WILLEM MORET**



Voor wie het niet weet:

Willem is secretaris van de Familiestichting Moret

nieuw adres:

Lijsterweg 263 3362 BH Sliedrecht Telefoon 0184-415014

Email wmoret@hetnet.nl

FAMILIEFOTO GEMAAKT OP DE FAMILIEDAG 1998



Wie deze foto (in kleur en formaat 9 x 25 cm) wil hebben kan deze bestellen door:
het overmaken van f 5,50 (inclusief verzend- en verpakingskosten) naar:
banknummer 50 82 35 375 (ABN/AMRO)
ten name van Henk Moret, Dordrecht