

# familiestichting Moret

Nieuwsbrief 35

april 2011

## MORET in Ierland



### MORET in Ierland

“Onlangs was ik voor mijn werk weer eens in Ierland. Een prachtig land met schitterende landschappen, leuke oude stadjes en aardige mensen. “

Zo begint het artikel over de speurtocht van Leendert Moret (uit Brouwershaven) naar Moret in Ierland en het Moret-Castle in Ierland. Lees zijn interessante verhaal in deze nieuwsbrief.

### Nieuwe bestuursleden gevraagd:

Niets voor u? Als u graag een nieuwsbrief in elkaar weet te zetten en/of onze website kan beheren, dan is er bij ons een plekje open.

**Redactie:**

Ruud Pruijssers, Hoorn  
Willem Moret, Zwijndrecht  
Alphons Moret, Bilthoven

**Secretariaat Familiestichting**

Ruud Pruijssers  
Stoelenmatter 20  
1625 WP Hoorn  
☎ 0229 230536

**Nieuwe bestuursleden gevraagd:**

Wij zoeken ook nog mensen die willen helpen met het uitzoeken van familiegegevens voor het familieboek. De genealogiecommissie kan wel mensen gebruiken. Ook dan is er bij ons een plekje open.

<b>INHOUD</b>	<b>PAGINA</b>
Voorwoord van de redactie	3
Van het bestuur	3
De nieuwe voorzitter stelt zich voor	4
Moret in Ierland van Leendert Moret	5
Feestartikelenlegende Frans Moret is dood!	8
Welkom in het sprookje van de feestartikelen	9
Feestkoning is niet meer!	10
De stamboom	10
Het Drentse koninkrijk van Magreet Moret	11
Verslag van de genealogiecommissie	12
Familieberichten	15
Bestuur Familiestichting	16
Bestellen Familieboek	23
Inschrijfformulier donateur	24

## Voorwoord redactie

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer:

Een artikel van Leendert Moret over Moret in Ierland. Van Frankrijk wisten we het wel, maar Ierland?

Ook een interessant artikel over Magreet Moret-Wessels Boer. Zij is de grootgrondbezitter uit Drenthe waar u al eerder in de nieuwsbrief over hebt gelezen. Dit recente bericht laat ook haar sociale kant zien.

De dood van Frans Moret uit Rotterdam, bijgenaamd de “Feestneuzenkoning”, werkte inspirerend voor lokale journalisten om hier een boekje over open te doen. Zie de artikelen.

De genealogiecommissie, het hart van de familiestichting, laat in een verslag zien wat door deze commissie het afgelopen jaar zoal is gedaan.

En verder uiteraard de rouwberichten achterin de nieuwsbrief.

Wat wij missen zijn de geboorten in de Moretfamilie. Weet u van een geboorte die u en onze familie betreft, stuur het kaartje naar ons toe. De genealogiecommissie is u dankbaar.

Veel leesplezier.

De redactie.

## Van het bestuur

Nog één jaar en dan bestaat de familiestichting 20 jaar. Vandaar dat we de familiedag een jaartje verder hebben geschoven naar september 2012.

Heeft u nog leuke ideeën voor die feestelijke familiedag in 2012, dan horen wij dat graag van u. En misschien heeft u wel bijzondere verhalen die u altijd al kwijt wilde, en is er nu die bijzondere gelegenheid.

Ondertussen gaat het werk van de genealogiecommissie (Willem Moret en Sonja Geijssen-de Ruiter) gestaag door. Lees in hun verslag in deze nieuwsbrief wat zij niet allemaal uitvlooien voor de familiestichting. Hulde voor hun inzet en energie!

Het bestuur had een probleem: voorzitter Jan Moret vertrok begin januari met onmiddellijke ingang vanwege gezondheidsredenen. Het bestuur ging meteen aan het speuren naar een geschikt iemand die voorzitterskwaliteiten heeft.

We hebben die snel gevonden in de persoon van Michiel de Ruiter. Inderdaad: een broer van bestuurslid Sonja.

Met ingang van de bestuursvergadering begin april is Michiel tot het bestuur toetreden. We hopen met hem een vakkundig bestuurder en voorzitter te hebben gevonden.

Dan hebben we nog de vacature van Henk Moret die nog niet vervuld is. Dus als u iemand weet die belangstelling heeft? Wij horen het graag.

Het bestuur

Michiel de Ruiter (voorzitter)

Ruud Pruijssers (secretaris)

Gretha Borsboom-de Bruin (penningmeester)

Sjaan Verhoef-van Herwijnen

Sonja Geijssen-de Ruiter

## De nieuwe voorzitter stelt zich voor

Op 8 april jl. ben ik door het bestuur van de Familiestichting Moret benoemd tot voorzitter. Het zittend bestuur had versterking nodig en het is vaak moeilijk mensen te vinden, die hierin tijd willen steken. Ik had van mijn zuster, ook bestuurslid, het familieboek al cadeau gekregen en ik heb gezien, dat dit bestuur al jaren bezig was op serieuze wijze de genealogie te beoefenen. Het boek zag er prachtig uit, maar gaf ook boeiende familie-historische informatie.

Uiteraard ben ik een Moret, hoewel dat niet statutair verplicht is. Mijn moeder was Johanna Hendrika Moret geb.07-06-1906. Mijn naam is Michiel Anthony de Ruiter, geboren 5 november 1944 te Hilversum. Een stukje van de oorlogswinter bracht ik toen door bij mijn grootvader Gerrit Moret. In Amsterdam, waar mijn ouders eigenlijk woonden, was voor hen nauwelijks voedsel te krijgen. Om die reden gingen mijn ouders om mij goed geboren te laten worden naar Hilversum.

Na vijf jaar Amsterdam verhuisde het gezin naar Heemstede. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ik heb na de middelbare school Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd, ben leraar Nederlands geweest, rector en directeur-bestuurder van een brede scholengemeenschap. Voor mijn rectoraat ben ik naar het Noorden verhuisd. Nu, gepensioneerd, woon ik in Bolsward, Fryslân. Ik heb een zoon en een dochter, die laatste heeft weer twee zoons.

Mijn motivatie ligt in het feit dat ik geschiedenis belangrijk vind. Beginnen met heemkunde, familiegeschiedenis, zo de blik verruimen met regionale en staatkundige geschiedenis, naar kennis opdoen van grote ontwikkelingen. Je kunt die 'grotere' geschiedenis dan als het ware 'verhaal' geven, inkleuren, een menselijk gezicht geven.

Michiel de Ruiter



## MORET in Ierland

Onlangs was ik voor mijn werk weer eens in Ierland.

Een prachtig land met schitterende landschappen, leuke oude stadjes en aardige mensen.

In Ierland gaat alles nog een beetje langzamer dan bij ons. Ik had op donderdagmiddag een afspraak in Kilkenny en reed daar op m'n gemak naar toe. Aan de rand van het stadje zag ik een bord waaruit bleek dat Kilkenny tweelingstad is met Moret-sur-Loing.

Ik had een fotoestel bij me dus ik maakte een foto van het bord. Verder was er aan de rand van het stadje weinig te zien en ik had helaas geen tijd om het oude stadcentrum te bezoeken.



Later die dag bedacht ik opeens dat ik jaren geleden eens een slechte fotokopie van een tekening kreeg van een kasteel met de naam Moret(t).

Volgens de half leesbare tekst was dit een tekening uit een boek genaamd 'Grose's Antiquities of Ireland'. De oom die me die kopie gaf vertelde er niet bij hoe hij er aan kwam, maar wel dat hij dacht dat de naam Morett of Moret in het Keltisch iets betekende als grensplaats of doorwaadbare plaats in een rivier. Ik heb ooit eens geprobeerd dat boek te pakken te krijgen maar dat is me nooit gelukt. Nu dacht ik dat het kasteel wellicht in de buurt van Kilkenny stond en dat daarom misschien die twee plaatsen een verband hadden met elkaar. Daarvan bleek bij navraag in Kilkenny echter niets en ik ga ervan uit dat dit geheel toevallig is. Men wist me ook niet te vertellen waar dat kasteel gestaan zou hebben.

De volgende morgen had ik een afspraak in Waterford. Nog zo'n leuk oud Iers stadje, waar ik alweer geen tijd had om rond te kijken. Ik kom er vast nog wel eens en als het dan wat beter weer is, maak ik een keer tijd om de stad te bekijken. Ierland is echt de moeite waard om eens een rondreis te maken. Zoals gezegd zijn de Ieren heel aardig en behulpzaam.

Ik was redelijk op tijd klaar met mijn werk en vroeg aan mijn gesprekspartner of hij toevallig iets wist van Morett Castle. Hij bleek wel geïnteresseerd in de geschiedenis van Ierland en alhoewel Morett Castle hem niet bekend voorkwam heeft hij het onmiddellijk voor me opgezocht. Het kasteel blijkt al lang niet meer te bestaan, dat wil zeggen er is alleen nog een ruïne. Die staat in het gelijknamige plaatsje in County Laois (spreek uit: Lieesj). Hoewel, van plaats kun je nauwelijks spreken. Er staan enkele boerderijen maar er staat niet eens een plaatsnaambord of iets wat aangeeft dat je in Morett bent. Er moet ook een riviertje zijn, maar ik kon dat niet zo snel vinden en ik moest die dag nog wel de laatste vlucht van Dublin naar London nog halen.

Een iets grotere plaats in de buurt is New Inn, maar daar wist men me eerst niet te vertellen waar Morett Castle was. Er zijn meerdere kastelen in de omgeving. Uiteindelijk kreeg ik aanwijzingen om in Morett te komen. Op de aangegeven plaats staat inderdaad een ruïne van wat ooit een kasteeltje moet zijn geweest. Er staat een hek om de ruïne en het lijkt in de achtertuin van een van de boerderijen te staan.

Er was nergens een levende ziel te bekennen. In een stenen muurtje zit een plaquette gemetseld die aangeeft dat het hier gaat om 'Morette Castle'.

Ik ben rond het kasteel gelopen en heb een paar foto's gemaakt. Helaas was het geen best weer om te fotograferen, maar ik heb m'n best gedaan om er toch wat van te maken. Het resultaat ziet u in dit artikel.



Eenmaal thuis gekomen heb ik op het internet nog wat verder gezocht. Er is wel het één en ander te vinden.

Vlakbij de ruïne is enkele jaren geleden de 'Motorway M7' aangelegd. Daarom is er wat archeologisch onderzoek gedaan.

In het verslag van de National Roads Authority staat onder andere:

*De ontdekking van een samenstelsel van kenmerken, over een groot gebied en van verschillende tijdperken, geeft aan dat er in Morett een belangrijke nederzetting was en er activiteiten plaatsvonden vanaf de prehistorie.*

Onder de kenmerken die genoemd worden, zijn zes middeleeuwse graan droogovens. Vier smeltovens dateren uit de eerste eeuw na Christus. Er zijn ook sporen gevonden van een middeleeuwse weg, bestraat met kasseien en compleet met karre-sporen. Er zijn ook enkele graven gevonden die gedateerd zijn van het jaar 442 tot 1259.<sup>1</sup>

Op het internet vind je ook een artikel van ene Harry P. Dunn genaamd 'A review of the area, town, land and House of Killone in the County of Stradbally'. Het gaat voornamelijk over 'Killone House', een mansion in de Baronie van Stradbally, niet ver van Morett. Het hele gebied is kennelijk van historisch belang. Er worden een aantal belangrijke plaatsen in de omgeving van Killone genoemd. Het gebied was, voor dat plaatsnamen in gebruik kwamen, bekend als Tou Molgan misschien vertaald als Tuath Melaughlin ofwel Clan van Melaughlin O'More. Die laatste was één van de eerste Chiefs van de oude 'Seven Septs' van het historische land van Leix (ook uitgesproken als Liesj). In het begin van het Christendom was dit gebied (Laois) een veilig oord van vroomheid en heiligheid. De vele ruïnes zijn de stille getuigen van dit monastische tijdperk dat het begin vormde van de Christelijke geschiedenis van Ierland.

De 'Seven Septs van Leix' waren de clans van O'Devoy, O'Doran, O'Dowling, McEvoy, O'Kelly, O'Lalor en O'Moore. O'Moore was de belangrijkste van de zeven clans. Moore is een zeer algemene naam in Ierland, er zijn zo ongeveer zestieneneenhalfduizend mensen met die naam. Van de dertien verschillende stammen die bekend zijn, is er echter maar één die afstamt van de O'Moore uit Laois. De naam stamt waarschijnlijk uit het oud-Ierse Ó Mordha dat zoiets betekent als statig of nobel.<sup>2</sup>

Op een genealogische website is ook nog een verhaal te vinden over de slag bij Bithlann in het jaar 978. In die slag werden de Leinstermen verslagen door de vreemdelingen van Ath-Cliath (de 'Da-

<sup>1</sup> Bron: Brochure NRA National Roads Authority Ireland 2005 [www.nra.ie](http://www.nra.ie)

<sup>2</sup> Bron: Ask about Ireland – [www.askaboutireland.ie](http://www.askaboutireland.ie)

nes of Dublin').<sup>3</sup> De 'Lord of Leighe and Rechet (Lea and Morett) sneuvelde evenals de koning van Leinster en vele anderen met hen.

We lezen hier het volgende: Morett was in het district van Clan-Maoilughra, nu Clannmaleire genaamd, in het gebied van de O'Dempseys. Het kasteel van Morett bestaat nog als ruïne; het zou beter omschreven worden als kasteelachtig herenhuis; één van die versterkte huizen uit de 16e en 17e eeuw, gebouwd in een tijd waarin het nodig was zich te kunnen verdedigen. Het is gebouwd op een kleine verhoging en heeft een schoorsteen in elke muur en gevelspits. Er is niets van over behalve de buitenmuren. Op één hoek heeft het een torentje ondersteund door consoles.

Morett, het kasteel en een aantal omliggende districten kwam in het bezit van Gerald, Graaf van Kildare, door toewijzingen van Koning Edward VI en Maria (Tudor, Bloody Mary) en Philips II (Midden 16e eeuw). Gerald wees zijn landerijen van Morett, Timogue en andere toe aan zijn zoon Gerald Fitzgerald. Die zoon wordt omschreven, als vals, gemeen en achterbaks. Hij arrangeerde, door verraad, de dood van O'Kelly, de Chieff van Farran O'Ceallagh. Als wraak daarvoor heeft O'More Fitzgerald vermoord en zijn kasteel verbrand.<sup>4</sup>

Tenslotte kwam ik er achter waar die prent van Morett Castle te vinden is. Groses's Antiquities of Ireland is een bekende historische bron, vooral vanwege de vele schetsen van Ierse monumenten aan het einde van de 18e eeuw. Het is van de hand van ene Francis Grose (1731 – 1791). Het werk bestaat uit twee delen en is gepubliceerd in 1797.

Ik vond op het internet een prent van Moret Castle, volgens de omschrijving een 'zeldzame 18e eeuwse originele print uit Groses's Antiquities of Ireland'. Ondanks die nogal indrukwekkende omschrijving was de prijs niet hoog. Ik heb hem besteld via internet; ben benieuwd of ik hem inderdaad zal ontvangen.



Leendert Moret, Brouwershaven – 2/2011

**Noot van de redactie:**

Denk nu niet, dat wij uit Ierland komen. Er is niets in onze stamboom dat in die richting wijst. Maar onwillekeurig is het boeiend om ook zijpaden te volgen. Leendert bedankt!

**Belangrijke oproep**

Geachte donateurs,

Weet u van een geboorte van een kind uit de familie Moret, vraag de gelukkige ouders om een extra geboortekaartje voor degenealgiecommissie.

En hetzelfde geldt voor een trouwtje en een rouwtje.

<sup>3</sup> Vermoedelijk Vikingen

<sup>4</sup> Zie [www.rootsweb.ancestry.com/~irlkik/fhm/castles/irecastl-laois.htm](http://www.rootsweb.ancestry.com/~irlkik/fhm/castles/irecastl-laois.htm)

## Feestartikelen-legende Frans Moret (86) overleden

Uit RTV Rijnmond van 8 februari 2011

**"Afgelopen zaterdag is op 86-jarige leeftijd Frans Moret overleden. Frans Moret was jarenlang de eigenaar van de gelijknamige feestartikelenwinkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam."**

De naam Frans Moret is een begrip in Rotterdam. De winkel verkoopt feestkostuums en allerlei feestartikelen. Het familiebedrijf bestaat sinds 1888 en heeft al tientallen jaren een winkel aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-West. De dochter van Frans Moret heeft de zaak van haar vader voortgezet. Frans Moret wordt vrijdag gecremeerd op Hofwijck in Rotterdam-Overschie.

Chienarouden is een zeggen  
Chienarouden is een zeggen  
Het glas is leeg, de raok is uit  
Het leven is rond niet anders is  
Het is poez zo...

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader, schoonvader, opa en zwager is overgegaan in dierbare herinneringen.

**Frans Moret**  
weduwnaar van Wil Marix

overleed in de leeftijd van 86 jaar

Frans en Jularat  
Jean  
Aida

Ellen en Hendrik  
Arouk

Bep Marix

Rotterdam, 6 februari 2011

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 11 februari om 16.00 uur in de aula van crematorium Hofwijck, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.

Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het crematorium.

Correspondentie-adres:  
Oudeijk 2 Schiekade 116, 3043 LC Rotterdam

### Familiegegevens familieboek:

Frans Moret = pers.no: 782 en te vinden in het fam.boek op blz.311 onder Xbg en tabel 7 blz. 205.



En hieronder een ander artikel over de winkel van Frans Moret:

## Frans Moret

*Welkom in het sprookje van de feestartikelen.*

Lang geleden woonde er een man in Rotterdam genaamd *Frans Moret*. Het is het jaar 1888 en van beroep is hij drukker en af en toe geeft hij ook zelf boekjes uit. In die tijd kwamen de mensen vragen naar liedjes om een bruidspaar in te halen of om voordrachten voor bruiloften en partijen.

Het was niet zo druk in die tijd en onze Frans zag wel wat in die nevenactiviteiten. Van het één kwam het ander en weldra werden er ook hoedjes en toeters gemaakt en verkocht. Binnen een aantal jaren was het bedrijf meer een feestartikelenmagazijn geworden dan drukkerij en het werd alsmaar drukker.



Zo ontstond langzaam maar zeker het hedendaagse assortiment van zo'n 10.000 fop- en feestartikelen waar we U door middel van deze web-side een indruk van willen geven. Door de tijd heen zijn de artikelen veranderd van simpele papier-maché maskers naar hedendaagse materialen als plastic en latex. De kleurkrijtjes zijn inmiddels grimeerartikelen geworden en de geldia is veranderd in een computerkassa.

*De oudste maar tevens modernste feestwinkel van Nederland en dat is geen sprookje.*



## FEESTKONING IS NIET MEER!

OVERLEDEN FRANS MORET WERD WERELDBEROEMD MET FOPNEUZEN

Artikel uit Algemeen Dagblad van 9 februari 2011

### ROTTERDAM.

*Frans Moret, dé Rotterdamse handelaar in feestartikelen, is niet meer. Zaterdag overleed hij, vrijdag is de begrafenis. "Geen cake en koffie, maar met een borrel en bitterballen," zegt dochter Ellen Moret.*

Daan Hakkenberg

Dat Frans Moret een lokale beroemdheid was, bleek tijdens de rondgang langs apotheken, verpleeghuizen en ziekenhuizen in de laatste jaren van zijn leven.

"Als ik met mijn vader langskwam, vroegen mensen: is dit dé Frans Moret?"

Zijn naam is superbekend, maar zelf bleef hij liever op de achtergrond, vertelt dochter Ellen Moret.

Zaterdagochtend overleed hij op 86-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn dochter.

"Ouderdom," zegt Ellen. "Hij zat in een elektrische rolstoel, want z'n benen wilden niet meer. Geestelijk was hij nog uitstekend. Vrijdag was ik bij 'm en zag hij wat geel. Ik dacht: dat gaat niet goed."

De winkel in feestartikelen werd opgezet door zijn grootvader Frans Moret. "En we blijven bestaan. We zijn van 1888, net zo oud als Sparta," zegt Ellen trots.

"Het was eerst een drukkerij. Ze werkten veel voor bruiloften: liedjes op papier zetten. Toen kwamen ook vragen: heb je een toeter en een hoedje?"

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een van de twee zaken, die aan de Goudse Weg, gebombardeerd.

Zodoende groeide de zaak aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West uit tot het

epicentrum voor fopneuzen, confetti en sinterklaaspakken.

"Mijn vader wilde na de oorlog eigenlijk gaan werken op de grote vaart. Hij had zijn monsterboekje al. Toen werd hij gevraagd mee te helpen in de zaak en is hij nooit meer weggegaan."

Boven de winkel had hij een goochelstudio. Trucs die Frans leerde van een professionele goochelaar voor twee gulden vijftig per uur, verkocht hij in de studio door.

Waar moeder Wil achter de toonbank stond, was Frans het zakelijke brein. "De meeste handelaars in feestartikelen zijn chagrijnen *pur sang*," zegt Ellen lachend.

De humor van mijn vader was nogal kort door de bocht en op de man af. Mijn moeder, die anderhalf jaar geleden overleed, was het echte feestnummer.

Haar vader wist de winkel altijd *up to date* te houden, zegt Ellen. Schmink en dierenmaskers liggen naast nepdrollen en stinkbommen. "Je moet liefde hebben voor het vak. Dat had mijn vader. Hij heeft de zaak groot gemaakt." Ze wijst op de T-shirts en een straatnaambordje met Maaskantje, bekend van de tv-serie en film *New Kids*. Ook het masker van *The Voice of Holland*-winnaar Ben Saunders, compleet met gouden tanden en tatoeages, ligt in de schappen.

Tot zijn dood was Frans Moret trots op zijn winkel, Rotterdams grootste.

Ellen Moret: "Hij hielp graag anderen met het opzetten van een winkel. Maar hij maakte meteen duidelijk: probeer het niet in Rotterdam. Dan begin ik een winkel naast je en zullen we zien wie over blijft. Rotterdam was zijn stad."

### **De Stamboom**

Als je aan een boom zou vragen: Hé boom, sta jij nou graag alleen? Dan zou hij denk ik zeggen: Geef mij maar boompjes om mij heen.

Zou je aan je vader vragen: Hé vader, sta jij graag alleen? Dan zou hij denk ik zeggen: Geef mij maar mensen om mij heen.

Als je aan een boom zou vragen: Aan wie geef jij het leven door? Dan zou hij denk ik zeggen: Daar heb ik nou mijn takken voor.

Zou je aan je moeder vragen: Aan wie geef jij het leven door? Dan zou ze denk ik zeggen: Ja, kijk daar heb ik jou nou voor.

Zou je aan je oma vragen: Jouw leven waar komt dat vandaan? Dan zou ze denk ik zeggen: Van oma's die niet meer bestaan.

Dus bomen zijn als mensen, geen van twee staat graag alleen; in kinderen en takken, groeit leven om hen heen.

Jij, je vader en je moeder, dat is een soort van levensboom; en die tak een eindje verder, dat is een tante of een oom.

Maar die opa's en die oma's die jaren terug gestorven zijn? Ja, kijk, ik zal maar zeggen: dat zullen wel de wortels zijn.

*Overgenomen uit de Nieuwsbrief februari 2011 van de PCOB afd. Zwijndrecht. Met als ondertiteling: Ingezonden door Wim de Boer uit de gevonden brieven van zijn vader.*

## Het Drentse koninkrijk van Magreet Moret

Artikel met toestemming overgenomen uit Dagblad De Stentor in Zwolle van 29 december 2010

*In haar eentje vertegenwoordigt zij een uniek stuk Drentse geschiedenis, maar nog geen boekje is over haar geschreven. Magreet Moret laat zich niet vangen. Ook niet door zakenblad Quote dat haar elke novembermaand trouw in zijn top 500 van rijkste Nederlanders opneemt. Zij is de baas in haar koninkrijk, een supergrootgrondbezitter met eigenzinnige trekjes. Maar zij is ook een weldoener. En bedoeld of niet, zonder haar zou het Drentse landschap een stuk minder mooi zijn.*

door Ed van Tellingen

Het is Magreet en niet mevrouw Moret. Ze oogt als een doodgewone plattelandsvrouw, sober gekleed zonder enige frivoliteiten. Ze tut zich niet op, rijdt in een tweedehands autootje en ze 'proot mooi zuver Drèents' met iedereen die haar even aanschiet. Ze leeft zuinig. En dat is zuinigjes uitgedrukt.

Magreet Moret woont in een buurtschap in het Reestdal, tussen Meppel en De Wijk, in een rietgedekt boerderij-complex dat zich moeiteloos voegt in het schilderachtige landschap. Een brede oprijlaan omzoomd door eiken. Het huis is in verval, een afbladderende geur van oud geld. De bruine luiken hangen losjes in de sponningen. Het gras schiet omhoog op de entree naar de voordeur. De plantjes in de vensterbank schreeuwen om water.

Uiterlijk vertoon is haar vreemd. Magreet is Magreet, al 71 jaar, maar tegelijk is ze een mysterie. Want wat drijft deze vrouw die louter vanwege haar grondbezit meer macht bezit dan welke Drentse bestuurder ook? Hoe beheert zij de duizenden hectares landbouw- en bosgronden die haar eigendom zijn? En wat gebeurt er met al haar bezittingen en boerderijen als zij er niet meer

is? Hoe gaat zij om met haar pachters? Sommigen hebben bittere ervaringen, maar zij blijkt ook een weldoener die dankzij royale giften dorpen als Ansen en Echten leefbaar houdt. Dorpshuizen staan er met haar geld.

Het zijn allemaal vragen die je haar kunt voorleggen, maar dat heeft geen zin. "Ik ben niet bijzonder, ik ben niet interessant, ik doe gewoon mijn werk." Dat antwoordt ze.

De trekbel klingelt, een frêle vrouw komt naar buiten. Pientere, waakzame ogen kijken dwars door je heen. Ze heeft wel iets van miss Marple, de scherpzinnige detective die Agatha Christie tot leven riep.

Magreet Moret: "Er zijn genoeg mensen die in de krant willen. Wethouders, iedereen, interview hen maar." Ze zwaait voorzichtig met haar wandelstok en zegt half lachend: "Ik ben dom."



Magreet Moret is grootgrondbezitter. En ze is niet dom. Ze bezit duizenden hectares land in Drenthe en aan de boorden van Overijssel en Friesland. Pakweg vier- tot vijftienduizend hectare leert een grove schatting. Haar grondbezit groeit nog steeds.

In het kadaster staan 1012 percelen op haar naam: 851 percelen in Drenthe, 132 percelen in Friesland, 28 percelen in Overijssel en 1 perceel in Groningen. Ze heeft geen rentmeester, wel een notariškantoor in Hogeveen dat een aantal zaken regelt. Een stichting regelt haar nalatenschap.

Ze gaat volstrekt haar eigen weg. Geen bank hijgt in haar nek. Magreet betaalt contant. Als de inkomsten even tegenvallen, dan gebeurt er niets. Maar geld dat vrijkomt steekt ze in haar erfgoed. Haar geboortehuis staat in het hart van Ruinerwold. Een statige boerderij achter smeedijzeren hekken. De boerderij is al jaren onbewoond en sterk verwaarloosd. Een bank, een paar fauteuils en veel paperassen op tafels en stoelen. De Telegraaf wordt er elke ochtend nog bezorgd en gepakt.

Vroeger kon Magreet heel Drenthe van west naar oost doorkruisen over haar eigen grond, tot aan Schoonebeek. In 2010 lukt dat niet meer vanwege de aanleg van snelwegen en andere infrastructuurele werken, maar als ze al een stukje land moet opgeven dan krijgt ze elders gronden in veelvoud terug.

Zo verkocht ze halverwege de jaren negentig grond in de kom van het klaverblad Hogeveen. Super De Boer bouwde op die plek haar hoofdkantoor, maar dat ging niet vanzelf. Moret ging uiteindelijk overstag, maar ze bedong een prijs die twee tot drie keer zo hoog lag dan het bedrag dat de directie van de supermarktketen van plan was te betalen.

De projectontwikkelaar kocht de grond, maar toen bleek dat de pas verworven grond alleen bereikbaar was over de weg die eigendom was van Magreet Moret. En ja, ook dat recht van overpad heeft ze uiteindelijk verkocht, wederom voor een heel goede prijs. Met de opbrengst kocht ze elders weer landgoederen.

Zo gaat het altijd. Het kapitaal van een voetbalclub staat op het veld, het kapitaal van Magreet Moret zit in de grond.

Ze is veel meer dan een taaie onderhandelaar. Ze is een kei in gerechtelijke procedures, haar dossierkennis is fenomenaal. Elke bestuurder in Zuid-Drenthe kent haar. Bijna iedereen komt met haar in aanraking, of het nu is bij de aanleg van een fietspad of een stukje riool. Magreet is een onneembare hindernis voor wie haar niet correct benadert.

Maar het omgekeerde komt ook voor. Ooit verongelukte een meisje op een gevaarlijk stuk weg. Op zo'n moment stelt zij onmiddellijk grond beschikbaar voor de aanleg van een fietspad.

Als iemand haar doorgrondt dan is dat Frens Wemmenhove, van 1978 tot 1998 wethouder van Zuidwolde, en tot 2004 ook van De Wolden. "Petje af voor haar. Ze weet alles van haar bezit. Waar loopt de grens? Wat is verpacht? Welke bestemming ligt erop." Hij kwam haar bij elk gemeentelijk plan wel tegen.

"Zij heeft een grote emotionele band met haar grond, zoals elke boer trouwens. Maar haar binding met de grond gaat nog verder. Mensen die geen grond bezitten kunnen zich dat gevoel niet voorstellen. Zij zeggen: ze heeft grond genoeg, waarom kan zij die paar stukjes grond niet zomaar afstaan."

Het was geen toeval dat de ruilverkaveling van Zuidwolde in 1984 niet doorging. Magreet stemde tegen, en dat gaf de doorslag. Het typeert haar macht en invloed. "Zij voelt zich slachtoffer", zegt Wemmenhove. "Zij heeft het gevoel dat haar grond wordt afgepakt, ook al krijgt ze vervangende grond ervoor terug. Nieuwe grond heeft die emotionele waarde niet. Zij wortelt op haar oude grond. Familiegroend. Die grond heeft niet alleen een geldelijke, maar vooral ook een gevoelswaarde." Het is erfgoed, erfgoed van de familie.

Een intrigerende vrouw, een raadselachtige vrouw, een dominante vrouw. Ze heeft feodale trekjes. Een aantal pachters zal dat beamen. Magreet Moret heeft een fotografisch geheugen. Wie als pach-

ter een boom omhakt op zijn erf zonder dat zij daarvoor toestemming gaf, heeft het voor eeuwig verbruïd. In het verleden moeten zich kleine tragedies hebben afgespeeld bij pachters die geen cent terugzagen van wat zij zelf investeerden.

Frens en Jannie Benning hebben 25 jaar een melkveebedrijf gerund in Ten Arlo, een buurtschap van zo'n zes boerderijen tussen Zuidwolde en Hoogeveen. Bijna al het land en opstallen in dit deel van Drenthe zijn eigendom van Magreet. De boerderij (uit 1850) heeft al zes generaties Benning onderdak verschaft. Frens Benning is er geboren en getogen.

"Haar opa Pol zei tegen ons: 'Je redt je maar met haar'. Dat hebben we gedaan. We hebben dus zelf de boerderij ontwikkeld en gemoderniseerd."

Het geheim? Frens: "Je moet haar met respect behandelen. Je hoeft het niet met haar eens te zijn, maar alles gebeurt wel in overleg." Jannie: "Ze heeft er een geweldige hekel aan dat je onderhands iets verhuurt of dat je iets doet wat ze niet weet." Frens: "Alle investeringen hebben we voor eigen rekening gedaan, maar zeg ik: 'Wij hebben er ook ons hele leven lang plezier van.'" En voegt hij toe: "Maar soms knapt ze dingen wel op. Zodra het haar past."

Frens en Jannie, die nu de bedrijfsvoering hebben overgedaan aan de zevende generatie, blijven nuchter. "We hebben weinig klachten. Je kunt natuurlijk ook zeggen: ik kap ermee, ik zeg de huur op en ga verhuizen."

Handel met open vizier en ken haar in al je plannen. Dat onderstreept oud-bestuurder Wemmenhove: "Ze duldt niet dat pachters hun eigen weg gaan. Ze wil invloed. En als je eenmaal trammelant hebt, komt het niet meer goed."

Brandt een boerderij af, dan is extra omzichtigheid geboden. Wemmenhove: "Wat averechts bij haar werkt is dat een gemeente zegt: 'Jij moet dit en dat doen.' Zeker als een gemeenteraad zich ermee bemoeit. Dat gebeurt in de openbaarheid, in de krant, waarin zij wordt afgeschilderd als iemand die dat niet wil. Overleg met haar, stap naar haar toe. De herbouw komt wel goed, maar op haar manier. Zij moet het regelen." Onthoud te allen tijde: zij is de eigenaresse van de grond en gebouwen.

Er komt veel op Magreet Moret af. De waterberging, de natuurbescherming, de robuuste verbindingzones, de braaklegging van gronden en het gaat allemaal over haar grond. Ze heeft een mate-loze interesse in alle ontwikkelingen. Ze is op alle voorlichtingsbijeenkomsten, niets ontgaat haar.

Het belang van de landbouw staat bij Magreet op de eerste plaats, maar bedoeld of onbedoeld levert zij een grote bijdrage aan het behoud van de karakteristiek van het Drentse landschap. "Vanuit haar afkeer van modieus gedoe en haar wens om dingen te houden zoals ze zijn, heeft ze er wel voor gezorgd dat veel mooie dingen in haar deel van Drenthe bewaard zijn gebleven", reageert dijkgraaf Marga Kool.

Zij vervolgt: "Dan heb ik het over gebouwen en het landschap. Een ander zou de zaak al lang hebben gekapt, gesloopt en gemoderniseerd. Maar zij heeft waardevolle zaken door de tijd heen onveranderd gelaten. De wereld van de cultuurhistorie mag haar daarvoor wel dankbaar zijn."

Hoe dat zal zijn over pakweg tien jaar? Magreet Moret heeft niet het eeuwige leven. En de bestuurlijke biotoop van vroeger bestaat niet meer. Burgers kwamen vroeger gewoon over de vloer bij de wethouder, en vice versa. Bestuurders wisten ook dat ze 's morgens vroeg Magreet altijd konden bellen of bezoeken. Dat is nog steeds zo.

(Veel mensen hebben een bijdrage geleverd voor de samenstelling van dit verhaal. Een aantal van hen verkiest de anonimiteit.)

*Met dank aan Arie Moret die ons dit krantenverslag onder de aandacht bracht (redactie).*

## Van de genealogiecommissie

Door bestudering van o.m. notariële en justitionele akten zijn Moret gegevens toegevoegd aan de stamboom:

- We zien boedelingen uit 1793.
- We komen een Moret tegen uit Gouda, leefde omstreeks 1693 en tot nu ons onbekend. Oefende het beroep van kleermaker uit.. Wij kennen ook de naam Moret in Den Haag, eveneens kleermakers, doch geen verbinding met onze stamvader. Mogelijk is de gevonden Moret uit Gouda hier familie van.
- Een schuldbekentenis uit 1630 waar ene N.Moret rentmeester is van de Prince van Orange.
- Een machtiging van ene Jan Moret die als tolk aanwezig was bij de koop/verkoop van Engelse wol.
- We komen met regelmaat de naam tegen van Pieter (Pierre) Moret, hij wordt ook genoemd 'franschman'. Tot nu toe is er geen verbinding gevonden met onze stamvader Jaques Moret. In de jaartallen die wij van Pieter tegenkomen 1629 –tot 1637 zou het goed mogelijk kunnen zijn dat hij een broer of neef is van onze stamvader. In 1629 is deze Pieter 54 jaar, dus geboren rond 1575. Wanneer hij een broer zou zijn van onze stamvader is dat zeer belangrijk . We weten dat hij herbergier was in de Koestraat in Rotterdam in het pand met de naam: "In de Witte Sluier".

Op internet komen wij de volgende namen tegen:

- Hetty Moret – drs. Psychologie – gestudeerd in Tilburg 1997 – 2002.
- Frédérique Moret – speelde in maart 2010 viool in het Betuws Symphonieorkest.
- Manfred Moret – verkeerspsycholoog
- Francina Moret trouwt in Schiedam op 12-11-1741 met Frans Heeman uit Osnabrück.

Er werd een schuldbekentenis ontdekt waar Lysbet Leendentss, weduwe van Jaques Moret beelt-snijder, op 12-04-1644 – 34 gulden leende aan Jacob Filipss van Houten. We zien hieruit dat onze stamvader dus vóór 12-04-1644 is overleden.

Genoeg werk aan de winkel om uit te zoeken wie het nu precies zijn en waar deze personen in de stamboom passen.

Zijn er onder ons die weten wie het zijn, dan vernemen wij dat graag.

Uw reactie wordt met belangstelling tegemoet gezien door Willem Moret – [wmoret@planet.nl](mailto:wmoret@planet.nl) , schrijven mag ook naar Westpier 31, 3331MK Zwijndrecht.

Willem Moret en Sonja Geijsen-de Ruitser

# FAMILIEBERICHTEN

Huil niet omdat ik er niet meer ben,  
maar glimlach omdat ik er was.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is plotseling overleden onze  
broer, zwager en oom

## Johannes Jacobus Gerardus van Dongen

- Joop -

Bandung, 25 augustus 1935

Hilversum, 10 januari 2011

Cees en Emmy  
Mark en Monique  
Monique

Ger en Carolien  
Erwin en Jolanda  
Marcel en Martine  
*Amy, Jesse*

Correspondentieadres:  
Antje Breijerstraat 203  
2132 ZT Hoofddorp

Wij nemen afscheid van Joop op dinsdag 18 januari om 13.00 uur in de aula van de Noorder-  
begraafplaats Laan 1940 - 1945 te Hilversum.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

### Familiegegevens uit het familieboek:

Johannes Jacobus Gerardus van Dongen pers.no: 5423. zoon van Anna Jacoba Moret pers.no: 4157  
vermeld in het Familieboek op blz. 335 onder Xci en tabel 11 op blz. 213.



Op 2e kerstdag 2010 werd bij Marijke darmkanker geconstateerd, en op 23 januari 2011 heeft zij haar bewonderenswaardige, krachtige verzet tegen de vernietigende, meedogenloze sluipmoordenaar, kanker, verloren.

**Marijke Brouwer**  
20 juni 1949 - 23 januari 2011

Martin  
Elmer  
Tasco

Kolvenstreekweg 10  
1421 CA Uithoorn

Marijke verblijft in de Lindenkamer van Nieuw Eykenduynen, waar zij op afspraak te bezoeken van 09:00 - 22:00 uur.

Wij nemen op vrijdag 28 januari om 15:45 uur afscheid van haar in de aula van Nieuw Eykenduynen. Na afloop nodigen wij jullie uit voor een informeel samenzijn.

Liever geen bloemen.

**Familiegegevens uit het familieboek:**

Marijke Wilhelmina Moret

Familieboek blz. 322 - XlBx en tabel 9 - blz. 211

## OVERLEDEN

*pers 3882*

Moegestreden, maar toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn man, onze pa en opa

**Dick Moret**

26 oktober 1949

† 13 april 2010

*Nooit een onvertogen woord  
hebben wij van jou gehoord.  
We hoorden je nooit zeuren,  
je liet het maar gebeuren.  
Veel stille pijn heb je geleden  
nu is de grote strijd gestreden.*

Rie-Jo Moret-Gardien

Romilda en Ferry

Michelle

Dick

Rob

Richard en José

Anouk

Daniëlle

Stijn

Laura en Arjan

Rens

Twan

Dave en Eveline

Kevin

Samantha

Ivan

Dick is thuis in zijn vertrouwde omgeving

Korte Kruisweg 50  
2676 BS Maasdijk

Wij houden de Avondwake zondag 18 april om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus, Pr. Mariëneplein 8 te Maasdijk, waarna er gelegenheid is tot condoleren.  
De uitvaartplechtigheid zal gehouden worden maandag 19 april om 14.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 1 te Maasdijk. Aansluitend is er gelegenheid de familie te ontmoeten in "Het Wapen van Maasdijk", Cornelis Houtmanplein 11.

Helaas kwam het krantenartikel slecht uit de scan, zodat dit bovenstaand er zo gehavend uit ziet.

Familiegegevens uit het familieboek:

Dirk Jacobus Moret (Dick) pers. 3882

Fam.boek blz. 256 onder XIe - 11 - Tabel 1E - blz. 186

Bedroefd delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader, trotse opa, mijn zoon, onze broer, zwager en oom

**Arie Henderikus Moret**  
- Arie -

Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Rosalina Moret - Hogewij  
Arie en Wendy  
Jet  
Olij  
Rob en Sandra  
Lijntje Moret  
en verdere familie

4 september 2010

Brindisipad 5  
3067 MS Rotterdam

W N



De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 september om 16.00 uur in de aula van de begraafplaats Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

**Familiegegevens familieboek**

Arie Hendrikus Moret, geboren 22-05-1960.

Arie Hendrikus Moret, pers. no. 2867, is de zoon van Arie Hendrikus Moret en Rosalina Hogewij.

Hij wordt vermeld in het Fam. boek op blz.319 onder Xbo en tabel 8A op blz. 208.

*Haar stoel is leeg  
Haar stem is stil  
Wie haar heeft gehand  
weet wat dat zeggen wil*

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

## Helena Catharina Moret - de Geus

- Lenie, voor velen Zus -

echtgenote van

Cornelis Willem Moret

\* Khundert, 4 mei 1934

† Breda, 1 april 2011

C.W. Moret

Anja en Louis

Patrick en Sylvana

*Ceranza, Jinyro*

Matasja en Ingrid

Nicola

Marleen en Dtm

Marco en Ylse

Eric

Rodney en Esther

Bram

Vera

Sanna

Driehoefijzenstraat 26

4765 BJ Zevenbergschen Hoek

Ons Ma is bij Anja en Louis, Rode Poort 32 te Etten Leur. Er is gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 5 april van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag 6 april om 14.00 uur in aula 2 van het Crematorium Zuylen, Tuinzigtaan 11 te Breda.

Na afloop van de afscheidsdienst kunt u de familie persoonlijk condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

### Familiegegevens familieboek

Helena Catharina de Geus per. 516

Fam.boek blz. 293 onder XIbh - Tabel 4E blz. 201

Dat jij toch nog blij kon zijn  
Met elke dag die je werd gegeven  
Dat je op heel kleine dingen  
Zo gretig wist te leven

Dat je zo vol van moed kon zijn  
Zo'n berusting kon verwerven  
Dat jij, zo gehecht aan het leven  
Toen het nodig was, kon sterven

Dat jij zo dicht bij mij kon zijn  
Maakt alles minder zwart  
Echt sterven zul je voor mij nooit  
Omdat je voortleeft in m'n hart



*We voelen ons gesterkt, gesteund en gedragen  
door alle aandacht aan ons gegeven.  
Zonder Kees verder te gaan zal ons zwaar vallen.*

*M.E. Lit-Moret  
en kinderen*

### **Familiegegevens familieboek**

pers.4615 in het Familieboek blz.328 onder IXby. - tabel 10 blz.212.

de echtgenote van Cornelis Lit is mevr. Margaretha Elizabeth Moret pers. 4614 is de dochter van Philippus Moret, die stempelmaker was bij de Rijksmunt in Utrecht. In het Familieboek vindt u op blz. 93-94 de hobby van Philippus Moret

### **Belangrijke oproep**

Geachte donateurs,

Weet u van een geboorte van een kind uit de familie Moret, vraag de gelukkige ouders om een extra geboortekaartje voor de genealogiecommissie.

En hetzelfde geldt voor een trouwtje en een rouwtje.

Het bestuur van de familiestichting Moret dankt u bij voorbaat.

<b>BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET</b>		
<b>voorzitter</b>	<b>secretaris</b>	<b>penningmeester</b>
Michiel de Ruiter	Ruud Pruijssers	Gretha Borsboom-de Bruin
<b>bestuurslid</b>	<b>bestuurslid</b>	<b>bestuurslid</b>
Sjaan Verhoef-van Herwijnen	Sonja Geijssen-de Ruiter	vacant

<b>COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET</b>		
<b>Redactiecommissie</b>	<b>Genealogiecommissie</b>	<b>Activiteitencommissie</b>
Ruud Pruijssers Alphons Moret Willem Moret	Willem Moret Sonja Geijssen-de Ruiter	Ruud Pruijssers Michiel de Ruiter
<b>Webmaster/website</b>	<b>Archiefcommissie</b>	<b>Verjaardagcommissie</b>
Ruud Pruijssers www.moret.info	Ruud Pruijssers afd. Genealogie Willem Moret	Sjaan Verhoef-van Herwijnen

Van het familieboek '**VIJF EEUWEN MORET IN NEDERLAND**' zijn nog 2 exemplaren verkrijgbaar tegen betaling vooraf van: € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en portokosten op betaalrekening van de ING op rekeningnummer 405520 ten name van Familiestichting Moret, Barsingerhorn met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam en adres.

Wilt u **donateur** worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijfformulier op de achterpagina ingevuld op aan de secretaris:

de heer R. Pruijssers  
Stoelenmatter 20  
1625 WP Hoorn

U kunt ook het formulier op onze website **www.moret.info** invullen.

De minimumbijdrage per jaar is € 12,50.

## INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

Ja, ik word donateur.

Nee, ik word geen donateur, maar wil wel meer weten omtrent de  
Familiestichting Moret

Graag uw gegevens hieronder invullen	
Achternaam	
Voorna(a)m(en) voluit	
Adres	
Postcode	
Woonplaats	
Geboortedatum	
Telefoonnummer	
Emailadres	
Ik sta in het Familieboek in	Tabel: <input type="text"/> Stamboom: <input type="text"/>
	Pagina: <input type="text"/> Pagina: <input type="text"/>
Ik sta niet in het Familieboek	<input type="checkbox"/>
Hoe bent u bekend geworden met de Familiestichting?	
Ruimte voor opmerkingen en vragen.	



U kunt het inschrijfformulier sturen aan:  
Secretariaat Familiestichting Moret,  
de heer R. Pruijssers  
Stoelenmatter 20  
1625 WP Hoorn; Via e-mail: [r.pruijssers@quicknet.nl](mailto:r.pruijssers@quicknet.nl)