

Nieuwsbrief 18

april 2001

Redactie: Alphons Moret, Amersfoort en Henny Moret, Bilthoven.

Secretariaat Familiestichting Moret: Willem Moret, Lijsterweg 263, 3362 BH Sliedrecht. Telefoon: 0184 – 415014. E-mail: wmoret@planet.nl

IN MEMORIAM JACQUES MORET (1917-2000)

Op de morgen van zijn 83^e verjaardag overleed op 28 december 2000 mijn broer Jacques. Hij had, zij het gekluisterd aan zijn rolstoel (hij had o.a. Parkinson), nog fijne kerstdagen gevierd met zijn kinderen. Deze tien jaar oudere broer verdient een wat uitvoeriger 'in memoriam' in onze nieuwsbrief, omdat zonder hem ons familieboek er misschien nooit gekomen zou zijn. Meer dan vijftig jaar bleven wij de hobby genealogie delen, ook al ging hij als ambtenaar in Den Haag wonen en ik als leraar in Amersfoort. Als we elkaar weer eens ontmoeten, stond het uitwisselen van onze vondsten altijd op het programma. Daarbij was hij sterk in het combineren en deduceren zoals een detective. In de trant van: *'Die Michiel Corstaansz uit 1716 kan haast niet anders dan de eerstgeborene in dat gezin zijn. Dan zal hij genoemd zijn naar de vader van zijn vader, want aan die regel hielden ze zich toen. Volgens mij moet die grootvader dan de Michiel Leendertsz zijn van wie wij gevonden hebben dat hij trouwt in 1687. Wil jij dat eens nagaan?'* Zo hebben wij jarenlang gepuzzeld, telkens met meer legstukjes die in elkaar pasten. Natuurlijk spraken we ook over andere dingen. Over zijn kinderen René en Tjarda, over zijn vrouw Nelly die soms maanden in een reumacentrum moest kuren. En over zijn werk. Jacques werkte zijn hele leven bij het RID, het Rijks Instituut voor Drinkwatervoorziening in Den Haag. Als ondergrond had hij de Waalse School in

Rotterdam, waarvan de kopklassen gelijk stonden met Mulo-A. Hij begon in 1940 als 'schrijver', ontwikkelde zich via cursussen en zelfstudie in administratief-financieel-economische richting. Maar zijn grootste belangstelling had het sociale terrein. Hij eindigde dan ook als personeelschef, terwijl hij in zijn vrije tijd vele jaren de Scheveningse gevangenis bezocht voor de reclassering. Ook heeft hij als gezinsvoogd ettelijke pupillen begeleid, waarover hij met warmte sprak. Tevens zat hij in het bestuur van een basisschool en van een padvindersgroep. In zijn pensioentijd werd hij o.a. door de Parkinson-ziekte steeds meer invalide, maar gelukkig heeft hij nog actief mee kunnen werken aan het oprichten van de Familiestichting Moret, de eerste familiedagen en tenslotte aan de samenstelling van het Familieboek, de kroon op zijn levenslange hobby. Op grond van zijn grote verdiensten voor de Familiestichting benoemde het bestuur hem in 2000 tot Ere-bestuurslid. De oorkonde daarvan heeft hij jammer genoeg niet meer in ontvangst kunnen nemen.

Alphons Moret

VAN HET BESTUUR

DOORGEVEN VAN FAMILIEBERICHTEN

In deze Nieuwsbrief treft u zoals gewoonlijk weer de door de secretaris ontvangen familieberichten aan. Het bestuur kan zich niet voorstellen dat er in onze familie zo weinig kinderen worden geboren, huwelijken worden gesloten of familieleden overlijden. Nadrukkelijk verzoeken wij u derhalve om de geboorten, huwelijken en overlijden in uw familiekring door te geven. Voor de optimalisering van de familiegegevens is dit van groot belang. Werkt u daaraan alstublieft mee en stuur uw familieberichten per post of via e-mail naar het secretariaat. Adres: zie pagina 1.

BEDANKT

Veel van de donateurs van de Familiestichting zenden met Kerst- en Nieuwjaar gelukwensen. Weet u dat een dergelijk gebaar een aansporing is met het werk voor de Familiestichting door te gaan? Wij danken u voor deze gelukwensen. Wij, op onze beurt, wensen u en de uwen veel gezonde en gelukkige dagen in het jaar 2001.

DONATIES

Bij deze Nieuwsbrief is weer de gebruikelijke acceptgirokaart bijgesloten voor het voldoen van uw jaarlijkse donatie. Wilt u zo vriendelijk zijn uw donatie voor 1 mei 2001 over te maken? Bij voorbaat vriendelijk dank. Men kan donateur worden voor een bedrag van minimaal 20 gulden per jaar. Opgaven bij het secretariaat van de Familiestichting.

FAMILIEBOEK' VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND'

Het familieboek is nog steeds verkrijgbaar, maar de voorraad is niet onuitputtelijk. Wilt u dus nog een boek bestellen, wacht daar dan niet te lang mee. Het kan in uw bezit komen door het overmaken van 140 gulden (inclusief verzendkosten) op gironummer 405520 ten name van de Familiestichting Moret.

SAMENSTELLING BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET

Voorzitter	: G. J. Moret	Zwartewaal	Telefoon : 0181-661916
Secretaris	: W. Moret	Sliedrecht	Telefoon : 0184 - 415014
Penningmeester	: J. W. Moret	Rotterdam	Telefoon : 010-4184149

Evenementen : C. Moret Nieuwegein Telefoon : 030-6042025
Lid : E. Dungelman- Moret Voorburg Telefoon : 070-3871578



Adres:
a/b m.s. Integro
p/a Hogendijk 30
4531 BD Terneuzen

Tabel 8C, pag. 210. Stamboom Xbs, pag. 320

Onze ouders

Wim Heijnen en Riet Heijnen - Moret

Hebben 40 jaar regen, stromen en wind doorstaan.
Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Op zondag 26 november 2000, 11:00 uur, nodigen wij u uit in de Toeristenkerk te Onderdijk waar 'hun levensverhaal' verteld zal worden door Pete Pronk.

Aansluitend zouden wij het gezellig vinden als u met ons de 'brunch' wilt bijwonen in Robacher's Watermolen te Hauwert. U bent van harte welkom.

Houtkopersgilde 6
1671 RB Medemblik



..... want het huis was op de rots gegrondvest. Math. 7:25

Marja en Jan
Karin 
Wim en Soet
Paul
Robert-Jan

Tabel 14D, pag. 223. Stamboom Xldu, pag. 373

"Opgetild naar het licht"

Dankbaar voor alles wat hij in zijn liefdevolle en toegewijde leven voor ons betekende, geven wij u kennis van het overlijden van onze dappere vader en schoonvader

Jacques Moret

weduwnaar van Nelly Moret-van Rijswijk

Rotterdam, 28 december 1917

's-Gravenhage, 28 december 2000

Monster: René Moret

Dineke Moret-Meijerink

's-Gravenhage: Tjarda Fontain-Moret

Alexander Fontain

Morsestraat 35
2517 PM 's-Gravenhage

Tabel 9, pag. 211. Stamboom Xbz, pag. 323.

Met droefheid delen wij u mede dat zacht en kalm van ons is heengegaan onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Willem Johannes Moret

weduwnaar van Pietertje Visser

in de leeftijd van 94 jaar

G. Moret

L. Marcus - Moret

P. Marcus

W.J. Moret

G.W. Moret - Roozen

A. Moret - Kooistra

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Dordrecht, 21 december 2000

Tabel 4C2. pag. 195. Stamboom Xah. pag. 287.

Heden overleed na een bijzonder moedig en respect afdwingend ziekbed mijn dierbare, allerliefste vriend, mijn lieve broer, onze onvergetelijke vader, grootvader en overgrootvader

WILLEM MORET

Geboren 26-01-1912

Oprichter van de Delftsche en de Rotterdamse Faam

Benidorm : Sophie Willebrands
Hoorn : Leny Pruyssers-Moret
Sitges : Nelly en Juan van den Bossche-Moret
Putten : Anna en Theo Vriezen-Moret
Garderen : Loes en Rudy Meerwijk-Moret
Lemmer : Willem Moret
Rotterdam : Marion en Koos van der Staay-Moret
Rotterdam : Marcel Moret

Kleinkinderen, achterkleinkinderen,
neven en nichten.

Benidorm, 14 januari 2001

Tabel 9, pag. 211. Stamboom Xbu, pag. 322

"Wat God doet dat is welgedaan"
Gezang 432 (Liedboek)

Tot ons grote verdriet, maar ook met dankbaarheid denkend aan het goede wat ons in haar geschonken werd, delen wij u mede dat de Heere, na een werkzaam leven, uit ons midden heeft weggenomen onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Willemina Moret - 't Jong

weduwe van Gerrit Moret

op de leeftijd van 91 jaar

Sliedrecht : Gerrit Moret Jr.
Goes : Lenie Redelijkheid - Moret
Jan Redelijkheid
Wim
Gert Jan
Désiree en Ad, *Ricardo*
Nieuwegein : Cees Moret
Gisela Moret - van den Dool
Cees en Bianca, *Roy*
Martijn en Maartje

Sliedrecht, 17 maart 2001

Tabel 3A, pag. 189. Stamboom Xk, pag. 270

Maria Cornelia Moret

De moeder van haar drie zonen, de schoonmoeder van haar drie schoondochters,
de oma van haar zeven lieve kleinkinderen,
zuster en vriendin,
de uitzonderlijk lieve en wijze echtgenote van Willem Moret
is na een jarenlange strijd met goede en minder goede dagen overleden.

* Amsterdam, 27 februari 1931

Sliedrecht, 17 februari 2001

Wij allen die haar hebben gekend, zullen haar heel erg missen,
niet vergeten en in het hart sluiten.

Leendert Moret / Martha Besemer

Willem

Sarah

Symon Moret / Jeanette van Beest

Annemarie

Hanneke

Marc

Gerard Moret / Yvonne Drease

August

Jeroen

A.M. Tijsma / Spek

Lijsterweg 263, 3362 BH Sliedrecht

G. Kraaijeveld / van Maastrigt

Tabel 3A, pag. 189. Stamboom Xlk, pag. 268.

MEDELEVEN

Wanneer een leven stil valt en wanneer daarna, door heel veel mensen sterkte voor de toekomst wo, gewenst aan de nabestaanden, dan blijkt dat een onontbeerlijke steun te zijn om een groot verlies te dragen. Zo heb ik die warmte gevoeld in de welgemeende woorden, uitgesproken in het crematorium, tijdens de daaraanvolgende condoleance en mede in de vele schriftelijke uitingen van deelneming. De belangstelling ter nagedachtenis betoont aan mijn vrouw en onze moeder Rie Moret is een bevestiging van het hebben en houden van vele vrienden in haar leven, recent en al heel lang. Dat heeft mij gesterkt, om altijd vragend 'wat denk jij ervan', te trachten haar voetstappen te volgen.

Dank ben ik verschuldigd aan allen die op enigerlei wijze hebben geholpen 21 februari 2001 onvergetelijk te maken. Dank ben ik ook verschuldigd aan verplegenden en verzorgenden van zowel Rivas als Serviceflat 'Drechtstreek'.

Dank mede namens mijn kinderen, W. Moret

NEVEN EN NICHTENDAG

Beste neven en nichten,

Bij begrafenissen en crematies zie je meestal een deel van je familie dat je bijna of niet (meer) kent. Zo verging het mij in ieder geval bij de begrafenis van Leny in 't Veld - Moret en oom Wim. En daarmee krijgt een droeve gebeurtenis dan ook een vrolijk randje, als je neven en nichten ziet en spreekt die je 15 tot 25 jaar geleden voor het laatst hebt gezien. Bij het samenzijn na afloop van de begrafenis van oom Wim werden opmerkingen gemaakt dat het ook wel eens leuk zou zijn elkaar onder vrolijker omstandigheden te ontmoeten.

Zo begon de brief die Leni Vinkestein - van Herwijnen in januari 2001 stuurde aan de kinderen van de zes -onen en twee dochters van Gerrit Moret en Helena Kooiman. In het familieboek zijn ze op pagina 193 als volgt weergegeven:

NAKOMELINGEN VAN GERRIT MORET (1874-1959) BRANDSTOFFENHANDELAAR							tabel
GEHUWD TE DORDRECHT IN 1900 MET HELENA KOOIMAN (1875-1960)							4C
Sietje Louwerina	Hendrik	Gerrit	Willem Johannes	Johannes	Cornelis	Adriaan Jacobus	Helena
1902-1990	1903-1972	1904-1992	1906-2000	1907-1958	1911-1981	1913-1971	1917-1993
x 1928	x 1930	x 1930	x 1936	x 1938	x 1931	x 1938	x 1942
Jan Hendrik van Heun	Celia Boel	Helena van Driel	Pieterkje Visser	Cornelia Antje v. d. Merwe	Louisa Johanna Dewaerheijt	Lydia Pieterrella de Man	Floris van Herwijnen
1900-1990	1904-1993	1904-1982	1907-1997	1909-	1912-	1913-1994	1916-1978



U kunt in deze tabel niet alleen zien wie deze acht kinderen zijn, maar tevens ook wie de ouders zijn van Leni Vinkestein en als u het voorwoord van het familieboek hebt gelezen moet het duidelijk zijn dat Leni het organisatietalent van 'niemand vreemd heeft'. Immers, haar moeder Helena van Herwijnen-Moret was één van de grondleggers van de Familiestichting Moret en daar zijn wij nog steeds trots op. Zeer gedreven moedigde tante Lena andere familieleden aan om de krachten te bundelen en te komen tot samenwerking in de zoektocht naar familieleden. Een en ander heeft geresulteerd in de oprichting van de Familiestichting en het uitgeven van het familieboek. Helaas heeft tante Lena dat niet meer mee mogen maken. Op de pagina's 111 tot en met 113 van het familieboek is meer over deze Morettentak te lezen. Tevens is er een foto van opa Moret opgenomen, zittend op de treeplank

van zijn eerste Fordje. Ook de hiernaast staande afbeelding van het voor de kleinkinderen zo bekende kolenzakje staat in het boek. De acht kinderen van Gerrit en Helena zorgden voor maar liefst 32 kleinkinderen. Om precies te zijn 18 mannen en 14 vrouwen. Helaas zijn er hiervan twee vrouwen en vier mannen overleden en drie moesten afscheid nemen van hun partner. We zouden er wat voor over hebben om ze er bij te hebben als de neven- en nichtendag wordt gehouden.

Om met Ida Gerhard te spreken:
*'Zeven maal rond de aarde te gaan,
als het moest op handen en voeten.
Zeven maal, om die ene te groeten,
die daar dan lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal, om met z'n tweeën te staan.*

In februari 2001 kregen we van Leni Vinkestein het volgende bericht:

*Beste neven en nichten,
Met een blij gevoel kan ik jullie laten weten dat de neven- en nichtendag op 21 april a. s. door zal gaan. De reacties op mijn eerste brief, zowel via telefoon, via e-mail, als via de post waren erg leuk. Hartelijk dank daarvoor.*

Bijgesloten was tevens een perfecte routebeschrijving en een overzicht van 28 definitieve deelnemers en daar wordt je een beetje warm van...

Het geruchtencircuit komt op gang: heb je gezien dat die ook komen? En via, via hoor je dat die en die toch ook nog van plan zijn te komen en dat er een aantal is die er een 'weekendje uit' van maakt door gebruik te maken van de mogelijkheden van de camping. En zo zijn er veel van de kleinkinderen van Gerrit Moret en Helena Kooiman in blijde verwachting, zowel de mannen als de vrouwen!

Op het programma staan onder andere de aankomst, een wandeling en een koud/warm buffet. Leuk, lekker, maar ik denk dat de aankomst een uitstekend voorgerecht zal zijn... Hierboven een afbeelding van het restaurant van camping Toppershoedje in Ouddorp waar de bijeenkomst plaats zal vinden.



Henny Moret,
Bilthoven.