

Familiestichting

MORET

Nieuwsbrief nummer 3, September 1993

Een jaar na nieuwsbrief nr. 1 is hier de derde nieuwsbrief. Inmiddels ontvangen zo'n honderd mensen onze nieuwsbrieven, toch heel wat voor een kleine familie.

U denkt misschien dat het wat stil is rond de familiestichting. Maar schijn bedriegt ook hier. Ondanks enkele fikse tegenslagen gaat het onderzoek naar de familie gestaag voort. Intussen is het persoonsbestand (in GensData voor insiders) uitgegroeid tot 3800 namen. Hierbij zijn uiteraard ook aangebouwde familieleden. Het totaal aantal mensen met de naam MORET vanaf ca. 1627 tot heden bedraagt ruwweg 1800 personen. En volgens onze schatting moeten er op dit moment in Nederland ongeveer 530 familieleden zijn.

Maar we zijn er nog lang niet. Aad MORET is onlangs begonnen met onderzoek in Amsterdam. Er was nog een aantal familieleden dat niet thuisgebracht kon worden en enig detective werk liet zien dat er in Amsterdam verder gezocht moest worden. Inmiddels zijn we op het juiste spoor en we verwachten binnenkort een behoorlijke tak van de familie aan ons bestand te kunnen toevoegen.

Als er op dit moment een boek gemaakt zou worden van het geslacht MORET in Nederland zou dit toch al snel zo'n 250 pagina's beslaan, zonder foto's, overzichten, kopieën van aktes etc. Wij gaan nog even door en houden u uiteraard op de hoogte. Heeft u leuke oude foto's of mooie verhalen over een vroeger familielid, laat het ons weten.

* * *

Nieuwsbrief nr. 3

I N H O U D

- OPROEP
- IN MEMORIAM HELENA MORET
- OP ZOEK NAAR DE HERKOMST VAN ONZE FAMILIE IN NOORD-ITALIË
- FAMILIEBERICHTEN

O P R O E P

Heeft u familie berichten? Familie annonces worden door ons graag opgenomen en zijn gratis. Opgave bij Aad MORET, Ernst Casimirstraat 24, 3136 BB Vlaardingen. Telefonisch mag ook, op nummer 010-4748460.

Via de familieberichten en advertenties in kranten die door lezers aan ons worden ingezonden kunnen wij ook ons persoonsbestand aanvullen en bijwerken. Dat is belangrijk want het is erg moeilijk om actuele informatie te krijgen.

Heeft u een bijdrage voor een nieuwsbrief of wilt u reageren op een artikel? Neem contact op met de redactie.

Jac. en Alphons MORET
p/a Tollenslaan 9
3818 VG Amersfoort.

Nieuwsbrief Familiestichting MORET

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Familiestichting MORET. Zij wordt twee maal per jaar aan donateurs toegezonden. De minimum donatie bedraagt fl. 20,-.

Inlichtingen bij de secretaris:
Aad MORET - Ernst Casimirstraat 24
3136 BB Vlaardingen - tel. 010-4748460
Redactie: Jac. en Alphons MORET

IN MEMORIAM



Toen onze navorsingen naar de herkomst van het geslacht Moret dieper en meer uitgebreid onderzoek noodzakelijk maakten, zochten wij in Dordrecht naar aanknopingspunten. Een Moret uit de Dordtse tak adviseerde ons zijn tante Helena te raadplegen omdat zij, een zuster van zijn overleden vader, zich altijd interesseerde voor het wel en wee van de familie. Tante Helena had alle namen, geboorte- en andere belangrijke data van heel veel familieleden. Na telefonisch een afspraak gemaakt te hebben werden wij ten huize van een van haar dochters in Voorburg ontvangen. Na wat heen en weer gepraat was het alsof we altijd al familie waren geweest. Heel veel gegevens werden uitgewisseld en zij bracht ons in contact met nog andere Moretten. Het gevolg was een sneeuwbal effect. Door de stroom van ontvangen gegevens werd het houden van een famieliedag mogelijk.

"Tante Lena", dat was zij inmiddels voor ons geworden, spoorde ons aan daarmee niet te lang te wachten. Een voorlopig bestuur werd gevormd ter voorbereiding van die bijeenkomst en een eventueel op te richten familiestichting. Tante Lena stelde haar huis open voor de vergaderingen en bood aan de administratieve rompslomp te behartigen.

Zij die op 9 mei 1992 op de eerste familiedag zijn geweest hebben zeker met haar kennis gemaakt en bewaren goede herinneringen aan haar prettige omgang.

Op donderdag 17 juni 1993 waren wij er getuige van hoevelen er waren gekomen om een laatste groet te brengen aan Helena van Herwijnen - Moret. In de dienst voorafgaande aan de crematie werd ons duidelijk dat het harde leven dat zij, vooral in haar jonge jaren, heeft gehad, haar heeft gevormd tot de karaktervolle vrouw die ons tot voorbeeld diende, een doorzetter die altijd de voortrekker was en bovenal de Oma van haar kleinkinderen.

Wij zijn blij haar gekend te hebben en zij leeft in onze herinnering voort als "Tante Lena".

* * *

KOMEN WIJ UIT ITALIË?

Op de naam afgaande zeggen veel mensen: Uw familie komt zeker uit Moret? En dan bedoelen zij Moret-sur-Loing ten zuiden van Parijs. Het is een oud stadje, waar veel schilders (Monet onder anderen) enthousiast over zijn geweest en waar veel toeristen op weg naar het zuiden wel eens gestopt zijn. Het kan best zijn dat we daar vandaan komen, maar niets wijst daarop. Bovendien waren er in Oost-Frankrijk nog een aantal plaatsjes die Moret heetten. Daarentegen is er een aanwijzing (meer is het ook niet) dat we uit Italië komen.

Een aanwijzing in Antwerpen. Onze oudste stamvader Jaques (Jacobus) Moret kwam begin 17 eeuw uit Antwerpen. Ik heb in de loop der jaren vele vakantiedagen in het gemoedelijke Antwerpse stadsarchief doorgebracht op zoek naar hem. Hij bleef onvindbaar.

Wel bleken er in die tijd verschillende gezinnen Moret in Antwerpen gewoond te hebben. Er werden vijf kinderen gedoopt in de periode 1610-1620. De aanwijzing van Italiaanse herkomst vond ik bij een Jan Moret (cremer) van wie in 1609 vermeld staat dat hij geboren is in Montcarlier in Piemont.

Moncalieri is een oud stadje bij Turijn. Die Jan zou een broer van onze stamvader kunnen zijn, of een ander familielid. Dus lag het voor de hand in Moncalieri verder te zoeken. Maar als je zo iets gaat proberen, blijkt hoe "verwend" wij in Nederland zijn op het gebied van genealogisch onderzoek.

Vergelijking van familieonderzoek in Nederland en in Italië. In Nederland moesten alle doop-, trouw- en begraafregisters van de kerken op bevel van Napoleon worden ingeleverd en in overheidsarchieven worden bewaard. Een pracht maatregel, die veel boeken gespaard heeft voor houtworm, vocht, brand of gewoon onachtzaam weggooien. Later zijn al die boeken op kaartjes gezet, van alfabetische klappers voorzien etc, zodat men nu bijvoorbeeld in één dag na kan gaan of de doop van bijvoorbeeld Leendert Jacobs Moret omstreeks 1650 ergens in een stad of dorp in Zuid-Holland voorkomt. En in elk archief staat voor het grijpen het Repertorium van Doop-, Trouw- en Begraafboeken waarin men snel kan zien, welke boeken van welke perioden bewaard zijn gebleven. Natuurlijk zijn er ook in Nederland problemen. Het verloren gaan van de oude kerkelijke registers van 's-Gravendeel, waar veel leden van onze familie gewoond

hebben, is daar een voorbeeld van. (De heer van der Wulp, begrafenisondernemer en amateur-genealoog, heeft veel gedaan om de gegevens te reconstrueren aan de hand van de oude boeken van zijn bedrijf.) Maar problemen zijn bij ons de uitzondering; regel is een goed ingerichte archiefzaal, een vriendelijke ambtenaar, prima alfabetische registers.

Nu Italië.

Napoleon had daar niet zoveel invloed, dat hij de R.K.kerk kon dwingen haar doop-, trouwen en begraafboeken in te leveren. Die zijn dus vaak in de parochies gebleven. Met alle gevolgen van dien: veel is verloren gegaan (de houtworm etc), veel is erbarmelijk bewaard en dus in slechte staat.

Onderzoek in Italië.

Toch dacht ik: laat ik op een vakantie in Italië eens langs Moncalieri gaan en daar de pastoor opzoeken. Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Eerst moest ik in Turijn (de grote industriestad met z'n verkeerschaos) het secretariaat van de curie van het bisdom opzoeken en toestemming vragen om de registers van de parochie te raadplegen. Die vergunning kreeg ik, voorzien van mooie stempels. Vervolgens moest ik zien een afspraak te maken met de pastoor, want die was verplicht persoonlijk toe te zien op mijn arbeid. Ook dat lukte. En zo bracht ik, terwijl mijn vrouw mocht toekijken --zij had tenslotte geen vergunning -- een gedenkwaardige morgen door in een rommelhok van de oudste kerk van Moncalieri, temidden van afgedankte Mariabeelden, kapotte kandelaars en wijwaterbekkens. De vriendelijke pastoor bracht diepbestofte, beschadigde oude boeken aan. Kaartsystemen waren er uiteraard niet.

En het resultaat?

Ik vond er onze stamvader niet. Uiteraard zocht ik maar vluch-

tig, het was tenslotte een vakantie­dag. En boeken van de jaren die het meest in aanmerking kwamen voor zijn doop ontbraken. Verdwenen? Toevallig zoek? Een inventaris was er ook niet aanwezig, maar misschien is die er wel ergens.

Conclusie?

Genealogisch onderzoek in Italië is een reuze klus, ingewikkelder en tijdrovender dan hier. Toch zou het aardig zijn als zo'n onderzoek in Moncalieri eens systematisch gedaan werd. Wie weet is onze stamvader­beeldsnijder toch daar geboren...De regio is tenslotte van ouds bekend geweest om zijn beeldsnijders die vaak naar elders uitzwieren. En ook om zijn vroege ketterse stromingen zoals de Waldenzen. Redenen genoeg voor nader onderzoek.

Alphons Moret

MORETTA

Niet geheel onbekend met de ervaringen van Alphons in Piemonte zocht ik, onlangs op zakenreis in Italië, op de kaart naar Moncalieri. Helaas was het te ver om even te gaan kijken. Moncalieri ligt pal ten zuiden van Torino. Tot mijn verrassing ligt er zo ongeveer 40 kilometer verderop een plaatsje Moretta.

Moret, Moretta en Moretti zijn geen onbekende namen in Italië, wat dacht u van Birra Moretti? Best een aardig pilsje.

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:

Suze, dochter van Alexander Jan MORET en Ellis Sonneveld, te Schiedam, 21 april 1993.

Vincent, zoon van Marcel MORET en Mechelina Maria Schuurbiërs, te Hoogvliet 17 maart 1993.

Overleden:

Arie Hendrikus MORET, geb. Capelle a/d IJssel 07-04-1910, te Rotterdam, 14 februari 1993.

Helena van Herwijnen-MORET, geb. Dordrecht 11-04-1917, te Voorburg 13 juni 1993.

Johannes Franciscus MORET, geb. Rotterdam 14-03-1939, te Waarder, 1 juli 1993.



